

Số 261 - Tháng 8/2023

Nguyệt San

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN

Dien Dan Giao Dan, Inc.
Non-Profit Organization #2455155
P.O. BOX 10250

Westminster, CA 92685, USA

714-894-5826

Website: www.DienDanGiaoDan.com

Email: toabaodddg@yahoo.com

Linh Huong

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân

Cố Vấn Pháp Luật

L.S. Trần Đình Định

Nhóm Chủ Trương

Nguyễn Xuân Hân, Lê Tinh Thông,
Nguyễn Văn Huệ, Trần Ngọc Vân,
Nguyễn Đức Tuyên, Nguyễn Trường Khoan, Kim Loan,
Trần Tấn Toàn, Hoàng Quý, Lê Văn Trang,
Trần Quang Tuyên, Nguyễn Khoa Khương,
Nguyễn Văn Bách, Đinh Lưu Nhã, Lê Thiên,
Nguyễn Mạnh Thường, Phạm Tất Hạnh,
Nguyễn Đức Chuyên, Laura Trần, Trần Văn Cáo,
Nguyễn Văn Quát, Nguyễn Văn Liêm, Đinh Thái Sơn,
Trang Đài, Nguyễn Mạnh Chí, Ngô Đình Lượng.

Tòa Soạn

Chủ Nhiệm:

Nguyễn Văn Liêm
Đinh Thái Sơn, Phụ Tá

Chủ Bút:

Nguyễn Khôi
Trang Đài, Phụ Tá

Tổng Thư Ký:

Charlie Nguyễn Mạnh Chí.
Joseph Ngô, Phụ Tá

Trợ Sự

Nguyễn Khoa Khương, Nguyễn Mạnh Thường,
Nguyễn Đức Chuyên,
Nguyễn Thị Thêu, Đỗ Trí Tuệ,
Trần Văn Cáo, Nguyễn Văn Quát, Hương Thu,
Trần Quang Tuyên, Phạm Bá Cát, Đỗ Trí Tuệ

Ban Biên Tập

Trần Phong Vũ, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Hữu Khắc,
Nguyễn Tiến Ích, Lê Tinh Thông, Lê Thiên,
Nguyễn Chính Kết, Thanh Hiền, Phạm Minh Tâm,
Đỗ Mạnh Trí, Nguyễn Tiến Cảnh, Minh Võ,
Phạm Hồng Lam, Trà Lú
Trang Đài Glassey-Trầnnguyễn

Trình Bày

Pax Trịnh

Trong Số Này



Thường Xuyên

Thư Tòa Soạn ĐĐGD 2

Hộp Thư Độc Giả ĐĐGD 4

Chủ Đề

• Mẹ Maria, Con Hoàn Toàn Thuộc Về Mẹ..... Nguyễn Thị Ngọc - 06

• Lịch Sử Và Ý Nghĩa Việc Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ..... 08

• Tôn Giáo Và Đồng Tính Luyến Ái Nguyễn Văn Kiên - 10

• Sau Đồng Tính, Hôn Nhân Đồng Tính, Và Chuyển Đổi Giới Tính

Con Người Sẽ Đi Về Đâu?..... Trần Mỹ Duyệt - 13

Tôn Giáo

• Lời Chúa Trong Thánh Lễ Chúa Nhật Tháng 8 Năm 2023 Mary Minh Hằng - 16

• Hạnh Các Thánh Tháng 8..... Trần Thiên Thu - 19

• Người Tín Hữu Giáo Dân Nên Thánh: Thánh Phêrô Đình Văn Thuận Trần Văn Cáo - 27

• Tin Mừng Giữa Dòng Đời: Hãy Học Cùng Ta Hiền Lành

Và Khiêm Nhường..... Trần Việt Cường - 30

• Hành Trình Đức Tin: Câu Chuyện Của Một Gia Đình Nhật Bản..... John Shirieda, S.d.b. - 34

• Qua Vụ Hồ Hữu Hòa: Thấy Gì Ở Văn Bản Của Đức Giám Mục Alf.

Nguyễn Hữu Long J.B Nguyễn Hữu Vinh - 37

• Lắng Nghe Trong Sinh Hoạt Cộng Đồng..... Lê Thiên & Lê Tinh Thông - 45

• Đức Thánh Cha Viếng Đền Thánh Fatima Đề Cầu Xin

Hòa Bình Cho Ucraina Và Thế Giới..... Vatican News - 47

• Chung Quanh Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Tại Lisbon, Bồ Đào Nha..... Vatican News - 52

• Tin Tòa Thánh Vatican..... Vatican News - 58

• Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Lần I, Tại Giáo Phận Orange:

“Cùng Mẹ Lên Đường” Kiên Chính - 62

• Khai Sinh Bộ Lễ Seraphim, Bài Thương Khó Và Mừng Vui Lên (Exsultet)

Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lạt..... GM. Phaolô Nguyễn Văn Hòa - 67

Thời Sự

• Tin Đáng Chú Ý Trong Tháng 70

• Viết Từ Canada: Đông Nam Á Giảm Nhiệt Nhưng

Không Giảm Tranh Chấp Mạc Giao - 76

• Viết Từ Nước Đức: Vài Suy Nghĩ Về Công Nghị Các Giám Mục

Thế Giới Sắp Tới..... Phạm Hồng - Lam - 80

• Suy Niệm Đời Sau Josphinhkha - 83

• Người Gieo Hạt - Đất Tốt..... Trần Chính Trực - 84

• Quyền Bính: Bản Chất, Thực Trạng Và Huân Quyền..... LM. Phaolô Bùi Đình Cao - 85

• Thơ Gió Chường Cuồng Phong - 91

• Mặc Kinh Tế Việt Thụt Lùi, “Đốt Lò” Là Cốt Để Đòi Quyền Uy..... Trần Nguyên Thao - 92

• Tạ Ôn Trần Việt Cường - 96

• Lá Thư Canada: Làng Tôi Bàn Về Đạo Trà Lũ - 97

• Sổ Tay Thường Dân: Kinh & Thương..... Tường Năng Tiến - 99

• Lai-Lịch Về Phong-Trào Thanh Sinh Công Việt-Nam Phạm Minh-Tâm - 103

Thông Tin, Văn Hoá, Xã Hội, Linh Tinh

• Trang Y Học: Chế Độ Dinh Dưỡng Lành Mạnh Bác Sĩ Ngô Đình Tân - 108

• Gia Chánh: Mắm Tôm Chua..... Giang Anh - 109

Giá Biểu Một Năm

* Hoa Kỳ

Đọc giả thường: 50MK

Đọc giả ân nhân: 60MK + trở lên

* Canada: 70MK

* Âu Châu: 80MK

* Á và Úc Châu: 80MK

*

Các Đại Diện

La Puente, CA:

Nguyễn Đức

(626) 917-7487

Los Angeles, CA:

Nguyễn Ngọc Chánh

(626) 810-6346

Milpitas, CA:

Phạm Văn Tường

(408) 946-4027

Riverside, CA:

Đỗ Tâm

(909) 272-3446

Trần Huy Thống

(929) 788-4637

San Diego, CA:

Phạm Văn Hội

(619) 516-3573 (619) 261-1250

San Jose, CA:

Nguyễn Đình Sang

(408) 230-6418

San Francisco/ Oaland, CA:

Nguyễn Văn Hiệp

(510) 363-8964

Stockon, CA:

Nguyễn Anh Quý

(209) 952-3914

Denver, CO:

Lê Văn Giáo

(303) 761-0072

Florida:

Lê Ngọc Thanh

(561) 249-4201

Georgia:

Bùi Mai Quốc Tuấn

(770) 507-3247

Indiana:

Mt. Nguyễn Đình Cận

(260) 755-0774

Chicago, IL:

Nguyễn Thọ Khải

(773) 478-1128

Louisville, KY:

Nguyễn Văn Đương

(502) 375-0284

Wichita, KS:

Lê Văn Thành

(316) 655-7118



Tháng 8 là tháng được giáo hội dành để tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ. Đức Piô XII đã dạy: *“Tình Hiền Mẫu của Trái Tim Mẹ Maria gần như vô biên. Tâm hồn Mẹ đầy tình hiền ái nồng nàn nhất. Trong giờ phút bi thảm của lịch sử loài người này, chúng con phó thác và hiến dâng chúng con cho Trái Tim Vô nhiễm Mẹ”*. Các tín hữu Công Giáo có thói quen tôn sùng Trái tim Chúa Giêsu giàu lòng xót thương và Trái tim cực thanh cực tịnh Mẹ Maria trước khi kết thúc các buổi kinh nguyện. Mỗi khi gặp khó khăn, gian nan, hiểm nguy trong cuộc sống, chúng ta thường tìm về tựa nương bên Mẹ. Trái tim của Mẹ là biểu tượng của tình yêu nhân từ không bao giờ chối từ những lời khẩn nguyện của chúng ta.

Cuối tháng sáu vừa qua, Tòa Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng người Kitô Giáo có quyền tự do ngôn luận khi từ chối cung cấp dịch vụ cho các đám cưới đồng tính, ngay cả tại California là nơi luật dân sự cấm kỳ thị vì khuynh hướng tình dục. Bằng tỷ lệ phiếu 6-3, các thẩm phán đứng về phía một nhà thiết kế họa đồ ở Colorado chuyên thiết kế các trang web về đám cưới nhưng từ chối không phục vụ cho các cặp hôn nhân đồng tính. Người này viển dẫn niềm tin Kitô Giáo của mình chỉ cho phép hôn nhân giữa người nam và người nữ mà thôi.

Đây là một phán quyết sáng suốt, công bằng và hợp lý. Những cặp hôn nhân đồng tính có thể tìm được dịch vụ hay món hàng họ cần ở bất cứ đâu nhưng họ không có quyền ép buộc người khác phải làm điều trái ngược với niềm tin tôn giáo của họ. Xã hội càng văn minh thì niềm tin tôn giáo càng cần thiết. Nếu chỉ biết sống và hành xử theo bản năng thì tương lai nhân loại sẽ về đâu. Trong số bào này chúng tôi mời quý vị đọc một số bài viết về quan điểm của người công giáo về những người đồng tính. Dù thế nào đi chăng nữa đây là một vấn đề mà chúng ta không thể tránh né.

Thời tiết ngày càng khắc nghiệt với những thay đổi chóng mặt, phá kỷ lục hàng loạt khắp nơi trên thế giới, đẩy con người vào ngưỡng rủi ro cao hơn bao giờ hết. Khắp các châu lục, thời tiết đổi thay nơi thì nắng hạn, nơi thì lũ lụt, nơi lại nóng như thiêu đốt. Hàng loạt tiểu bang ở Mỹ

Marrero, LA:
Ngô Tám
(504) 368-0055

Kenner, LA:
Nguyễn Đình Nghiêem
(504) 254-1150

Boston, MA:
Phạm Duy Lý
(617) 265-7934

Brooklyn, MN:
Trần Ngọc Bái
(763) 315-3942

Kansas City, MO:
Nguyễn Lưu
(816) 231-2413

Durham, NC:
Nguyễn Sương
(919) 361-5472

Lincoln, NE:
Trần Văn Trị
(402) 438-4415

Las Vegas, NV:
Phan Văn Sỹ
(702) 221-1688

Cincinnati, OH:
Francis Đình Khải
(513) 227-4711

Oklahoma:
Lê Minh Khôi
(405) 759-3645

Tulsa, OK:
Ngô Thiện Tích
(918) 437-6253

Nguyễn Minh Tuấn
(918) 627-2046

Portland, OR:
Ngô Trường James
(503) 591-0871

Đoàn Trọng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyễn Đức Phong
(215) 329-0538

Arlington, TX:
Trần Văn Minh
1-866-246-3702

Arkansas:
Lê Thiên Hoàng
(479) 471-7238

Austin, TX:
Phạm Trí Thức
(512) 832-6408

Irving, TX:
Đoàn Thanh Hùng
(972) 790-2216 / 3500

Houston, TX:
Kim Mai
(281) 970-4903

trải qua những ngày nóng khắc nghiệt. Tiểu bang Arizona trong mấy tuần liên tiếp phải đương đầu với nhiệt độ trên dưới 120 độ F. Vùng Dead valley, Tiểu bang California nhiệt độ có lúc đã lên trên 130 độ F. Tại châu Âu, Ý có nhiệt độ trên 40 độ C ở nhiều khu vực. Ở Anh, người dân đối diện thêm một đợt nắng nóng trong tháng 7, có thể kéo dài tới 14 ngày với mức nhiệt 40 độ C. Cơ quan lo về thời tiết Tây Ban Nha cho biết nhiệt độ miền nam nước này lên tới 44 độ C và kéo dài nhiều ngày liên tiếp.

Cuộc chiến xâm lược của Nga trên đất Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống nếu không nói là sôi động hơn. Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công để giành lại những phần đất bị Nga chiếm đóng. Nga tăng cường cố thủ mặc dù tổn thất rất nặng về vũ khí cũng như nhân mạng. Đã có nhiều tướng lĩnh của Nga thiệt mạng. Đội quân đánh thuê Wagner của Yevgeny Prigozhin đã tổ chức một cuộc binh biến; mặc dù không thành, vẫn là dấu hiệu cho thấy uy lực của Vladimir Putin không còn như trước. Người dân Nga càng ngày càng nhận ra sự thật về cuộc chiến xâm lăng mà Putin khởi xướng. Trong khi Nga càng ngày càng bị cô lập thì khối NATO lại mở rộng thêm. Đón nhận thêm 2 thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Các nước trong khối NATO đồng loạt gia tăng viện trợ tiền bạc và vũ khí cho Ukraine. Nhất là cú trở cờ ngoạn mục của Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ khi đón tiếp Tổng Thống Zelensky và ca ngợi tinh thần độc lập, tự chủ của đất nước Ukraine, để cho những tù binh Ukraine được về nước và được đón tiếp như những anh hùng. Ông Putin bị bẽ mặt khi không dám đến phó hội tại Nam Phi vì sợ bị bắt giải giao cho tòa án hình sự quốc tế. Người ta không thể coi thường lời đe dọa dùng vũ khí nguyên tử của ông Putin. Khi một tên độc tài bị dồn vào đường cùng thì việc nhân nút cho một trận đại chiến khó có thể lường được.

Đức Thánh Cha chuẩn bị tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon, Bồ Đào Nha, nơi Mẹ Fatima đã nhắn nhủ người đời; “Hãy ăn năn đền tội, lần hạt Mân côi và tôn sùng trái tim vẹn sạch Mẹ Maria”. Nhân dịp này chúng ta cùng thực thi lời Mẹ dạy và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cho Hòa Bình được thể hiện trên địa cầu. ♦

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân

Ý Cầu Nguyện

*“Xin Mẹ Maria dẫn đưa, che chở
và soi sáng cho nhân loại trên con
đường tìm đến với Chúa là Đấng tạo
dựng muôn loài”*



Palacio, TX:

Phạm Đức Thành
(361) 972-6404

Round Rock, TX:

Nguyễn Thái Long
(504) 254-2660

San Antonio, TX:

Nguyễn Văn Nghiên
(210) 614-3753
Lê Hào
(713) 661-5537

Washington:

Lâm Phát Giang
(509) 928-3178

Renton, WA:

Phạm Niên
(425) 277-8641
Vũ Nam Hải
(425) 228-8023

Úc Châu:

Phạm Minh Tâm
0421600100

Pháp Quốc:

Trần Ngọc Lan
0143403114

Đức Quốc:

Phạm Hồng Lam
(+49) 821 455 06 09

Giá Biểu Quảng Cáo

Diễn Đàn Giáo Dân nhận quảng cáo từ khắp các quốc gia và các tiểu bang. Kính mong Quý Cơ Sở Kinh Doanh và các Dịch Vụ tiếp tay nuôi dưỡng và phát triển tờ báo của ngài lớp giáo dân bằng cách gửi đăng quảng cáo trên Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân. Đây là giá biểu quảng cáo cho mỗi kỳ:

*** Giá Thường:**

- 1 trang bìa màu: \$300 MK
- 1 trang trong: \$100 MK
- 1/2 trang trong: \$50 MK

*** Giá Ủng Hộ:**

- 1 trang trong: \$120 MK
- 1/2 trang trong: \$60 MK

*** Giá Ân Nhân:**

Không giới hạn trên giá ủng hộ.

Hộp Thư Độc Giả



ĐỊA CHỈ BƯU CHÍNH

Để tránh thất lạc, xin quý Độc Giả, Thân Hữu và Thân Chủ Quảng Cáo, gửi thư cho Tòa Soạn theo địa chỉ dưới đây:

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN

P.O. BOX 10250

Westminster, CA 92685

(Xin ghi số ký danh hoặc cắt Label Độc giả gửi kèm. Đa tạ)

Bà Hoàng K. Loan, CA

... Đã trên một năm sau dịch Covit các nhà thờ vẫn còn trống nhiều chỗ mặc dù giáo quyền đã nhiều lần kêu gọi các tín hữu nên đến nhà thờ dự lễ các ngày chúa nhật thay vì ngồi nhà “xem” lễ trực tuyến trên màn ảnh. Nếu tôi không sai thì hàng giáo phận đã mở chiến dịch ba năm cô võ lòng kính Mình và Máu Thánh Chúa để vận động giáo dân đến nhà thờ “dâng” lễ và tiếp rước Chúa vào mình thật sự vì đó mới là đích điểm của thánh lễ... Xét cho cùng thì việc nói và làm, tri và hành, phải đi đôi với nhau mới mong thuyết phục được lòng tin của các tín hữu....Nếu nói việc suy tôn và đón rước Mình và Máu Thánh Chúa là đích điểm của Thánh lễ thì vị chủ tế phải làm việc đó với tất cả tâm tình kính phục, trang trọng từ trên bàn thờ cho đến việc trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân. Không thiếu những vị chủ tế không bài lay hay thiếu cử chỉ

cung kính mỗi khi dâng Mình và Máu Thánh Chúa... ngay cả khi trao Mình Thánh cho giáo dân thì cử chỉ trao ban cũng kém phần trang trọng, cung kính, so với các Thừa tác viên Thánh Thể...

Thưa bà Hoàng K. Loan,

Cám ơn bà đã chia sẻ những quan sát, nhận định liên quan đến lãnh vực phụng vụ. Đúng như bà nhận định, trong thời gian đại dịch Covid kéo dài hàng năm, giáo quyền đã đặc ân cho các tín hữu được xem lễ trực tuyến qua màn ảnh. Nhiều xứ đạo đã thực hiện các Thánh lễ trực tuyến cả năm sau khi đại dịch đã thôi hoành hành. Người tín hữu “xem” lễ qua màn ảnh và rước lễ thiêng liêng mà không thấy cần phải đến nhà thờ tham dự Thánh lễ các ngày Chúa nhật. Lâu ngày thành thói quen và một số người lười đến nhà thờ.

Tham dự một thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa kết hợp cùng linh

mục chủ tế, cùng hướng lên bàn thờ và cùng “nâng tâm hồn lên” với Chúa, kết hợp với Chúa qua mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa, nên mỗi lời, mỗi cử chỉ của vị chủ tế đều có tác dụng đánh động tâm hồn mỗi tín hữu. Thánh lễ có được trang nghiêm, sốt sắng phần lớn tùy thuộc vào ngôn ngữ và hành xử của linh mục chủ tế. Công Đồng Vaticano II cho cử hành Thánh lễ bằng ngôn ngữ địa phương và vị linh mục quay mặt vào cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện không ngoài mục đích trên. Hàng trăm, hàng ngàn con mắt chú tâm vào các động tác của vị chủ tế trên bàn thờ; Tâm hồn họ kết hợp cùng vị chủ tế để tế lễ một cách sốt sắng nhiều hay ít cũng còn tùy thuộc vào cung cách là lòng tôn kính Chúa của vị chủ tế. Vị linh mục khi cho rước lễ có trao Mình Thánh Chúa một cách trang trọng, cung kính thì người tiếp rước Chúa mới cảm nhận được đáng tạo thành trời đất ngự vào lòng mình, làm thần lương nuôi dưỡng xác hồn mình.

Nói thì đơn giản nhưng thực hành đâu có dễ dàng. Làm một linh mục tốt lành, thánh thiện chắc chắn không dễ vì ngoài thân phận mỏng dòn của một con người lại còn Satan cùng các quỷ dữ luôn rình rập.

Chúng ta hãy nguyện xin cho có nhiều thợ gặt và nhiều thợ gặt biết nhiệt thành, trung tín thực thi Thánh chức đã được trao ban.

THƯ TÍN

Bà Nguyễn Bích Ngọc, OH

Diễn Đàn Giao Dân hân hoan chào mừng bà đã gia nhập và đồng hành cùng Diễn Đàn. Mong bà quảng bá tờ Nguyệt San để Tin Mừng và Nước Chúa rộng lan khắp nơi.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu, WA

Xin bà cho cháu Thúy Vũ biết Tòa soạn đã nhận thư và hai năm lệ phí Ân nhân cho ông Lâm.

Ông Đinh Văn Minh, IN

Tòa soạn đã nhận ba năm lệ phí của ông. Mặc dù cao tuổi, mắt mờ, tay run nhưng vẫn tiếp tục đồng hành cùng Diễn Đàn đã hơn hai thập niên qua. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho ông.

Bà Nguyễn T. Khen, CA

Tiên vàn xin hân hoan gửi lời chào mừng bà đã ghi danh làm độc giả và đồng hành cùng Diễn Đàn.

Vì không liên lạc được nên Tòa soạn đã tự thêm danh xưng vào tên độc giả (Phiếu ghi danh đã không ghi và cũng không đề điện thoại hay Email). Nếu cần điều chỉnh lại xin cho biết.

Xin Chúa chúc lành cho bà và quý quyến.

Bà Linh Hà, WA

Hy vọng bà đã nhận báo tại địa chỉ mới.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ GỬI LỆ PHÍ:

- Ông Hoàng Văn Thái, MA
- Ông Vũ Triệu, CA
- Ông Nguyễn Văn Lộc, IA
- Ông Chu Thanh Bình, CA
- Cô Nguyễn Ngọc Quỳnh, WA
- Bà Nguyễn T. Tình, AZ
- Bà Trần Thị Vân, AR
- Ông Dương Thanh Khiết, NY
- Ông Nguyễn Trí, CA
- Ông Nguyễn Ngọc Phúc, NC
- Bà Nguyễn T. Khen, CA
- Ông Nguyễn Vinh, FL
- Bà Nguyễn Bích Ngọc, OH
- Ông Trần Tiến Dược, CA
- Ông Nguyễn Hoàng Lâm, WA
- Ông Đinh Văn Minh, IN
- Ông Lê Công Sáng, LA
- Ông Phùng Văn Phụng, TX
- Ông Nguyễn Đức, CA
- Ông Đặng Xuân Quang, LA
- Ông Nguyễn Thái Bình, CA
- Ông Trần Ngọc Cẩn, LA
- Ông Trần Tiến, CA
- Ông Nguyễn Huy Môn, TX
- Bà Phạm Ngọc Từ, OH
- Ông Dvis Dao, CA
- ♦

“MẸ MARIA, CON HOÀN TOÀN THUỘC VỀ MẸ”

■ Nguyễn Thị Ngọc (NJ 18/7/2023)

Theo một số tài liệu, mặc dầu sau Công đồng Vaticanô II, một số nghi thức phụng vụ kính Đức Mẹ Maria không còn sôi động như trước, song chính lòng sùng kính Đức Mẹ vẫn luôn bùng cháy trong lòng người tín hữu Công giáo khắp năm châu. Đặc biệt, trong thế kỷ 20, Đền Thánh Đức Mẹ mọc lên và phát triển khắp các nước trên thế giới. Hầu như tại đất nước nào có người Công giáo ít hay nhiều đều có một Đền thờ kính Đức Maria; và danh thánh Đức Mẹ được cung kính tôn vinh bên cạnh với tên gọi của địa danh nơi được nhìn nhận đã xảy ra những hiện tượng chứng từ về lòng thương xót của Đức Mẹ trên các nơi ấy. Như ở Pháp có Đức Mẹ Lộ Đức; ở Bồ Đào Nha có Đức Mẹ Fatima; Mexico có Đức Mẹ Guadalupe; Nam Tư có Đức Mẹ Mễ Du (Medjugorje); nước Nhật có Đức Mẹ Akita; ở Ba Lan có Đức Mẹ Czestochowa... Cả Việt Nam chúng ta cũng nổi danh với Đức Mẹ La Vang (Quảng Trị), Đức Mẹ Trà Kiệu (Quảng Nam), Đức Mẹ HCG (Bến Tre), Đức Mẹ Tà Pao (Bình Thuận) và giờ đây còn có Đức Mẹ Núi Cúi



(Long Khánh), Đức Mẹ Măng Non (Ban Mê Thuột)...

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, chúng ta còn biết Giáo Hội có cả một vị Giáo Hoàng Thánh Thiện – Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng chọn cho mình khẩu hiệu TOTUS TUUS (hoàn toàn thuộc về Mẹ), khẩu hiệu mà Thánh Louis-Marie de Montfort đã chọn, để tung hô Đức Mẹ...

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 1920 - 2005) có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Ngoài khẩu hiệu *Totus Tuus*, vị Thánh nhân đã từng yêu cầu người ta thiết kế mẫu chữ M (Maria) trên các chiếc áo

lễ của mình. Chúng ta cũng được biết, năm 1981 (ngày 13/5), Thánh Gioan Phaolô II bị tên sát nhân Ali Agca mưu sát tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican. Ngài bị trọng thương nhưng thoát chết. Ngài xác tín Đức Mẹ đã cứu sống ngài, vì ngày ngài bị bắn (13/5) chính là ngày kỷ niệm Đức Mẹ làm phép lạ cho ba trẻ ở Fatima (Bồ Đào Nha) năm 1917.

Vì vậy mà một năm sau biến cố bị mưu sát, Đức Gioan Phaolô II đã hành hương sang Fatima, tạ ơn Đức Mẹ. Ngài mang viên đạn (đã được mổ lấy từ vết thương nơi bụng ngài) gắn trên vòng triều thiên nơi đầu tượng Đức Mẹ Fatima để bày tỏ lòng tri ân trọn vẹn với Mẹ. Tại đây lại xảy ra biến cố nghiêm trọng đối với sinh mạng của Thánh Gioan Phaolô II: một linh mục nổi cơn điên dùng dao toan đâm vào Đức Thánh Cha, nhưng Đức Gioan Phaolô đã được cứu khỏi tai nạn trong đường tơ kẽ tóc.

Đức Maria được sùng kính đặc biệt dưới nhiều danh hiệu khác nhau như: Đức Mẹ Chỉ Bảo Đường Lành, Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo

Hữu, Đức Mẹ thông ban Ôn Chúa...Người tín hữu Công Giáo hết lòng sùng kính Đức Mẹ. Trong mọi biến cố cuộc đời, người Công Giáo luôn có Đức Mẹ làm nơi nương tựa, ẩn náu.

Chính vì vậy mà đối với giáo hữu Công Giáo, tràng chuỗi mân côi luôn được coi là thân hộ mạng trong mọi nẻo đường đời của mình. Tràng chuỗi mân côi trước đây được dùng để suy niệm các chặng đường Đức Mẹ đã trải qua cùng Chúa Giêsu, con mình. Trước đây, để suy ngẫm và cầu nguyện cùng Đức Mẹ qua các biến cố cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, người Công Giáo suy niệm theo 3 giai đoạn cuộc đời của Chúa Giêsu liên quan tới Đức Mẹ: Giai đoạn đầu: HOAN HỈ (Năm sự VUI); giai đoạn hai: ĐAU THƯƠNG (năm sự THƯƠNG); giai đoạn ba: MỪNG RỠ (năm sự MỪNG).

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhận ra một thiếu sót – thiếu sự TỎA SÁNG cuộc đời Chúa Giêsu bên cạnh hay cùng với Mẹ mình. Đó là lý do NĂM SỰ SÁNG được Ngài truyền bổ sung vào bộ Mầu Nhiệm Mân Côi:

- Chúa Giêsu chịu Phép Rửa;
- Chúa Giêsu và Phép Lạ Tiệc cưới Cana;
- Chúa Giêsu Rao giảng Thống Hối và Nước Trời;
- Chúa Giêsu Biến hình;
- Chúa Giêsu và Bữa Tiệc Ly..

Về biến cố Tiệc Cưới Cana, ta hãy cùng đọc đoạn Tin Mừng do Thánh Gioan tường thuật (**Ga 2, 1-12**)

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.

Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông.

Khi người quản tiệc ném thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mời gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.”



Chắc chắn tất cả chúng ta đều đọc, nghe đọc và nghe giảng giải nhiều lần những bài học sâu sắc rút ra từ biến cố Cana này, thiết tưởng chỉ ghi chép nguyên văn câu chuyện Phép Lạ Tiệc Cưới Cana trên đây là đầy đủ tính nhân bản chúng ta học cùng Mẹ và cùng Chúa Giêsu, con của Mẹ. Phép lạ Tiệc Cưới Cana là Phép lạ đầu tiên khởi sự hành trình Rao Giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu, phép lạ đáp ứng tình người nơi Mẹ Maria.

Kết thúc bài viết, xin được ghi lại lời của chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “*Con dâng lên Mẹ tất cả mọi hoa trái của cuộc đời con cũng như của thừa tác vụ con làm, con ký thác cho Mẹ tương lai của Giáo Hội; [...] con tin tưởng nơi Mẹ và con xin thưa cùng Mẹ một lần nữa là: ‘Totus tuus, Maria! Totus tuus!’; ‘Ôi Maria, tất cả của con là của Mẹ! Tất cả của con là của Mẹ!’ Amen”.* (Kalwaria Zebrzydowska, Tháng Tám. 19, 2002). ♦

Lịch sử và ý nghĩa việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

I. NGUỒN GỐC LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

A. THÁNH KINH

* Phúc âm Thánh Luca ba lần trực tiếp nói về Trái Tim Mẹ là nền tảng chính yếu lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ:

– “Maria giữ kỹ mọi điều ấy và hằng ngày suy nghĩ trong lòng” (Lc 2:19).

– “Mẹ Ngài giữ kỹ hết các điều ấy trong lòng” (Lc 2:51).

– “Một mũi gươm sẽ đâm thấu qua lòng Bà” (Lc 2:35). Câu Phúc âm này là nền tảng chính yếu của lòng tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.

* Theo Đức Piô XII, các Giáo phụ giải thích lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ, căn cứ vào hai câu sách Diệu ca:

– “Tôi như vườn khoá chặt, là suối niêm phong” (Dc 4:12).

– “Tôi ngủ mà lòng tôi thức” (Dc 5:12).

B. LỜI CÁC THÁNH

– **Thánh Giêrônimô:** Không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được Trái Tim Mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào.

– **Thánh Bênadô:** Tình Chúa yêu thương chiêm trọn Trái Tim Mẹ Maria, đến nỗi Trái Tim Mẹ đầy tràn tình yêu, vì Thiên Chúa không làm bùng lên tình yêu trong trái tim nào khác như trong Trái Tim Rất Thánh Nữ Trinh. Và vì Mẹ thoát khỏi mọi dính bén thế tục để Mẹ lãnh nhận được ngọn lửa thánh này.

– **Thánh Amadêô:** Tình yêu tự nhiên đối với Chúa là Con Mẹ, và tình yêu siêu nhiên đối với Chúa là Thiên Chúa của Mẹ đều qui tụ trong Trái Tim Mẹ Maria.

– **Thánh Bênadînô:** Đức Nữ Trinh hiển vinh không lặp lại những tác động yêu mến như các thánh, vì trọn cuộc

đời Mẹ là một tác động yêu mến liên li do một đặc ân Mẹ luôn luôn yêu mến Thiên Chúa.

– **Thánh Phanxicô Salêsiô:** Mẹ Maria trung thành yêu mến Thiên Chúa trong những giờ phút đen tối nhất và tuyệt vọng nhất, đặc biệt trên đồi Canvê. Mẹ tới một mức độ yêu mến hoàn hảo nhất, cao cả nhất. Điểm căn bản là tâm hồn Mẹ tan hòa kết hợp với Chúa và chỉ yêu mến duy một Thiên Chúa trong mọi sự và mọi nơi.

– **Thánh Tôma Kempî:** Chúng ta có thể tìm một nơi nấu ản nào có bảo đảm hơn Trái Tim từ bi Mẹ Maria? Người khốn khó tìm được sự cứu giúp, kẻ ốm liệt tìm được thuốc thang, người sầu khổ tìm được sự ủi an, người xao xuyến tìm được lời khuyên răn, kẻ thất vọng tìm được sự trợ phù.

– **Thánh Tôma Villanova:** Bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi mà ông Môisen trông thấy, là hình ảnh đích thực Trái Tim Mẹ Maria.

– **Thánh Eudê:** Trái tim Mẹ Maria là Trái tim Giáo hội chiến đấu, Giáo hội tẩy luyện và Giáo hội vinh thắng.

– **Thánh Gioan Maria Vianney:** Chúa Con có đức công bình của Người, Mẹ không có gì, chỉ có tình yêu là Trái tim của Người. Không có ơn nào từ trời xuống mà không qua tay Mẹ.

– **Thánh Eymard:** Ai muốn hiểu biết những bí nhiệm thăm sâu tình yêu

Thiên Chúa, và những nhân đức kín nhiệm Thiên tính Chúa Giêsu, thì phải học trong bức gương trong suốt Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria.

C. GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI

– **Đức Piô XII:** Tình Hiền Mẫu của Trái Tim Mẹ Maria gần như vô biên. Tâm hồn Mẹ đầy tình hiền ái nồng nàn nhất. Trong giờ phút bi thảm của lịch sử loài người này, chúng con phó thác và hiến dâng chúng con cho Trái Tim Vô nhiễm Mẹ.

– **Đức Phaolô VI:** Một lễ rất được người đạo đức thời nay yêu quý theo chiều hướng mới lấy tình thương xoa bỏ hận thù. Đó là lễ Trái tim Đức Mẹ.

– **Đức Gioan Phaolô II:** Trái tim Mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp Con mình, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang áp ủ trong tình thương mến vô biên của Ngài.

– Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria đã mở ra khi Chúa nói: “Hỡi Bà, này là con Bà”. Một cách thiêng liêng, Trái tim Mẹ đi gặp gỡ Trái tim Con Mẹ đã mở ra khi bị lưỡi đòng của người lính đâm thấu. Trái tim Mẹ mở ra vì cùng một tình yêu thương người ta và thể giới mà Chúa Kitô đã yêu thương, đã tự hiến trên cây Thánh giá.

D. MẠC KHẢI TƯ

Mẹ Maria đã tỏ ra Trái tim Mẹ cho Thánh nữ Mechtildê năm 1298, cho Thánh nữ Giêtrudê năm 1302, cho Thánh nữ Brigitta năm 1395, và sau đây cho Thánh Catarina Labouré năm 1830, cho cha Carôlô des Genettes năm 1836, cho nữ tu Justina Bisqueyburn năm 1840, và đặc biệt cho ba trẻ Fatima năm 1917.

1. Sứ điệp đầu tiên của Mẹ

Năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với chị Catarina Labouré, thành sinh dòng Nữ Tử Bác Ái tại Paris nước Pháp để dạy làm mẫu Ảnh lạ (Miraculous Medal). Một mặt có ảnh Trái tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ. Cha linh hướng của chị Catarina bảo chị hỏi Đức Mẹ có chữ gì bên trên hai Trái tim. Đức Mẹ trả lời rằng không cần thiết có chữ gì, vì hai Trái tim kết hợp với nhau nói lên đầy đủ ý nghĩa. Đức Mẹ cũng hứa với chị Catarina: “Tất cả những ai đeo Ảnh lạ đã làm phép sẽ được nhiều ơn lành, nhất là nếu họ đeo ở cổ xuống ngực”.

2. Hỡi dâng giáo xứ cho Trái tim Mẹ

Năm 1836, cha Carôlô des Genettes, chánh sở giáo xứ Đức Bà thắng trận tại Paris, là một giáo xứ khô đạo thời đó, tuy nhà thờ rất cổ kính do vua Louis XIII kiến thiết năm 1829. Một hôm đang dâng Thánh lễ, cha Carôlô nghe tiếng lạ nói: “Hỡi dâng nhà thờ và giáo xứ cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria”. Cha Carôlô thi hành ngay sứ điệp đó, thì giáo xứ dần dần được phục hồi.

3. Mẹ dạy cầu xin Trái tim Mẹ

Năm 1840, Đức Mẹ hiện ra với chị Justina Bisqueyburn, Nữ tử Bác ái, tại Paris ngày lễ Sinh nhật của Mẹ. Tay phải Mẹ cầm Trái tim Người có những ngọn lửa chung quanh. Tay trái Mẹ cầm một thứ Áo Đức Bà xanh mà chỉ có một tấm. Mặt bên này có hình Đức Mẹ. Mặt bên kia là một quả tim rực cháy toả sáng hơn mặt trời và trong óng hơn thủy tinh. Quả tim có một lưỡi gươm đâm thấu. Bên trên quả tim có một Thánh giá và một hàng chữ: “Lạy Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chúng con chết”.

4. Chúa Giêsu và Mẹ Maria muốn lập lòng sùng kính Trái tim Mẹ trên khắp thế giới

Hiện ra lần thứ hai ngày 13-6-1917, Mẹ nói với Lucia: “Chúa Giêsu muốn thiết lập lòng sùng kính Trái tim Vô nhiễm Mẹ trên khắp thế giới. Mẹ hứa ơn phần rỗi cho những ai có lòng sùng kính đó. Linh hồn họ sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những bông hoa Mẹ trang hoàng ngai toà Chúa... Không bao giờ Mẹ bỏ con. Trái tim Vô nhiễm Mẹ sẽ là nơi con nương ẩn và là đường dẫn đưa con đến cùng Thiên Chúa”.♦

Nguồn: <https://hddmvn.net/lich-su-va-y-nghia-viec-ton-sung-trai-tim-vo-nhiem-duc-me/>

TÔN GIÁO VÀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

Hội Thánh Công Giáo luôn khẳng định mình là Thầy của sự cứng rắn và cũng là Mẹ của sự yêu thương. Điều này cũng dễ hiểu, bởi không có tổ chức, định chế nào có thể có một truyền thống lâu đời và vững mạnh hơn tổ chức của Hội Thánh. Hơn nữa, Hội Thánh không nói tiếng nói của riêng mình nhằm có lợi cho tổ chức của mình theo từng thời gian, hoặc để đáp lại một áp lực từ một thế lực hoặc ưu đãi cho một nhóm người nào.

Tiếng nói của Hội Thánh là tiếng nói nhất quán vì đến từ Chúa và nhằm bảo vệ lâu dài luân lý của nhân loại. Các phương tiện truyền thông xã hội hôm nay tự nhận cho mình sứ mệnh thay đổi thế giới khi làm ngược lại tất cả những gì Hội Thánh loan báo và cổ võ. Họ rất tức bực khi không thể lay chuyển thành trì này; khi Hội Thánh không hòa giọng với họ trong “bài ca tiến bộ” của nhân loại.

Mỗi năm ngay tại Roma, thủ phủ của Giáo Hội Công Giáo, thành trì luân lý đạo đức của thế giới, luôn có một cuộc tuần hành rất quy mô để biểu dương lực lượng và đòi quyền bình đẳng của nhóm LGBT (viết tắt

của Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual / Transgender: đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính luyến ái, chuyển giới). Nhóm LGBT này đến từ khắp nơi trên Châu Âu, họ tụ họp về đây và lớn tiếng giới thiệu với công chúng các nhân vật có tiếng tăm trong cộng đồng LGBT của mình; đồng thời đòi hỏi được có các quyền như mọi người khác, quyền được yêu và quyền hôn nhân.

Ở Việt Nam, đây đó trên các diễn đàn online, và cả trên các tờ báo chính thống của chính phủ, đã có các bài viết về đồng tính luyến ái. Hầu hết các bài viết này đều giạt tít rất kêu, sau đó đưa ra những luận cứ ủng hộ cho hành vi đồng tính luyến ái dựa trên cảm xúc nhất thời của một nền nhân học vô thần, tâm điểm là cái tôi của mình.

Không giống như một số quan niệm cho rằng :

“MỘT KHI ĐỒNG TÍNH THÌ NGƯỜI NAM ẸO LÁ, ỦY MỊ - NGƯỜI NỮ THÌ LÔNG LÁ, CƠ BẮP “.

Không phải thế !! Ngoại hình không nói lên được điều gì cả trong vấn đề này. Chàng gay có thể là một ca sĩ, một chính trị gia lừng danh, hay là một

tay anh chị hằm hớ; còn nàng “les” cũng có thể sở hữu một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước và dịu dàng ủy mị chẳng thua chị kém em tí nào. Vấn đề không hề tại ngoại hình nhưng ở khuynh hướng tình dục của họ. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu : Hôn nhân đồng tính là gì?

Hôn nhân đồng tính, nghĩa là nam kết hôn với nam, nữ kết hôn với nữ. Đã có những nước Bỉ, Hòa lan, Canada, Tây ban nha... cho phép kết hôn đồng tính.

Về phía đạo, có UnitedChurch, một giáo hội Tin lành có rất đông tín đồ, đã hỏi ý kiến tín đồ mình, kết quả là đa số chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Những người theo Kitô giáo, đã học biết Kinh Thánh nên để ý: Trong Kinh thánh Cựu ước, Thiên Chúa Giavê đã phạt dân thành Sodoma vì tội giao hợp cùng phái này..

(Sách Sáng thế 19,1-29)

Theo Kinh thánh Tân ước, Chúa Giêsu phán với những người Phariseu rằng :

“Từ đầu tiên Thiên Chúa đã dựng nên loài người có nam có nữ, người nam sẽ lia cha

mẹ mà gắn bó với vợ mình...” (Matthêu 19,3-6).

Đó là định nghĩa hôn nhân là một nam một nữ, chứ không phải là đồng tính như ngày nay người ta muốn định nghĩa: “Hôn nhân là sự kết hợp giữa 2 người”.

Thử hỏi: Nếu cha mẹ những người ủng hộ “hôn nhân đồng tính” cũng lấy nhau đồng tính thì ngày nay họ có mặt trên đời để ủng hộ hôn nhân đồng tính không ?

Những người tin theo Kinh Thánh, những tôn giáo theo Chúa Kitô dựa vào đâu để cho phép hôn nhân đồng tính ?

Luật luân lý phải dựa vào Kinh thánh của Thiên Chúa là tiêu chuẩn tối cao, chứ không dựa vào ý kiến đa số, bất toàn của loài người.

Nếu mục đích của hôn nhân là sinh con cái “hãy sinh sản đầy mặt đất” (Sáng thế 1,28), thì hôn nhân đồng tính không phải là tự nhiên, nhưng chỉ là bệnh hoạn, chỉ là cách giải quyết sinh lý, tình dục với nhau, chứ không nhằm thể hiện ý Đấng Tạo hóa, cho dù có xin con nuôi.

Với những lý do trên, và những lý do khác như giáo luật quy định, và các Đức Giáo Hoàng, nhất là đức Gioan Phaolô 2 trình bày, Giáo hội Công giáo sẽ không bao giờ đi ngược lại Kinh Thánh mà chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Nhưng trong tinh thần bác ái của đạo, Sách Giáo lý Công giáo khuyên người Công giáo không nên tỏ ra kì thị đối với những người đồng tính, nhưng nên “đón nhận, thông cảm và cư xử tế nhị” với những người bệnh hoạn bất đắc dĩ này.

Sách Giáo lý do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành năm 1992 viết:

Khiết tịnh và đồng tính luyện ái

2357

Đồng tính luyện ái là những liên hệ giữa những người nam hoặc những người nữ với nhau: họ cảm thấy sức quyến rũ về tính dục một cách mạnh hơn hẳn, hoặc một cách độc chiếm đối với những người cùng giới tính. Nó đã mặc lấy những hình thức rất khác nhau qua các thế kỷ và nơi những văn hoá khác nhau. Sự phát sinh về tâm thần của nó vẫn còn nhiều điểm chưa lý giải được.

Dựa trên Thánh Kinh vẫn lên án chúng là những hành vi suy đồi nghiêm trọng. Truyền thống luôn luôn tuyên bố “những hành vi đồng tính luyện ái là thác loạn từ bản chất của chúng”. Những hành vi này nghịch với luật tự nhiên. Chúng đóng cửa không cho hành vi tính dục ban tặng sự sống. Chúng không xuất phát từ một sự bổ khuyết cho sinh hoạt tình cảm và tính dục thật sự. Chúng không thể được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào.

2358

Một con số không nhỏ những đàn ông và phụ nữ cho thấy có những khuynh hướng đồng tính luyện ái sâu xa. Họ đã không chọn lấy thân phận đồng tính luyện ái của họ; đối với đa số trong bọn họ, đây là một thử thách. Họ phải được người ta đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị. Người ta phải tránh tất cả những dấu hiệu của sự kỳ thị bất công đối với họ. Những người này được gọi thực thi ý Chúa trong đời sống của họ, và nếu họ là những Kitô hữu, họ được kêu gọi kết hợp với hy sinh Thập giá của Chúa những khó khăn mà họ gặp phải trong thân phận của họ.

2359

Những người đồng tính luyện ái được kêu gọi giữ sự khiết tịnh. Nhờ những nhân đức của sự tự làm chủ được mình, tức những nhân đức giáo dục cho tự do nội tâm, và đôi khi nhờ sự nâng đỡ của một tình bạn vô vị lợi, nhờ lời cầu nguyện và ân sủng các bí tích, họ có thể và phải dần dần và cương quyết tới gần sự trọn hảo Kitô giáo.

Yêu thương họ không có nghĩa là cổ vũ hành vi luyện ái, hay chấp

nhận hôn nhân đồng tính. Dù hết lòng cảm thông tình cảnh đáng thương của họ, Giáo Hội vẫn khẳng định: “Các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là thác loạn”.

Không chỉ Công Giáo có nhãn quan như thế, Phật Giáo qua câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo Phật Giáo tối cao Tây Tạng, cho các lãnh tụ phong trào đồng tính tại San Francisco rằng: đồng tính luyến ái là “tà hạnh”, nguyên văn bản tiếng Anh là “sexual misconduct” của nhà báo James Shaheen, nghĩa là sự rối loạn hay phi luân dục tình.

Nếu nhìn nhận đồng tính luyến ái là bất thường, là rối loạn tính dục, sự bất bình thường trong

tự nhiên, vậy thì nó cần được điều chỉnh, chứ không được hợp thức nó qua luật lệ như đòi hỏi của các phong trào đồng tính. Cho dù các trường hợp riêng lẻ cách nào đó là rất đáng thương. Nhưng nguyên tắc luân lý của Giáo Hội là không bao giờ phổ quát hóa luân lý các trường hợp cá biệt.

Chẳng có sự trân trọng nào đúng nghĩa nếu chỉ dựa vào cảm xúc tội nghiệp chóng qua hay sự dễ dãi mang tính phi luân, từ lối sống buông thả. Lòng bao dung cho hành vi đồng tính luyến ái cách hời hợt dựa trên kiến thức giáo lý vụng về sẽ dẫn đến các tai họa khôn lường như thảm cảnh tan vỡ cơ chế gia đình, đồng thời làm mất đi bản chất cao thượng hay tính thánh thiêng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.

Sự yêu thương trân trọng đích thật cần dựa trên nền tảng nhân học Kitô giáo, trong đó nhân vị được đề cao và được kỳ vọng hướng tới siêu việt. Dù cho cá nhân có khiếm khuyết như thế nào chẳng nữa, nó vẫn được yêu thương và được kỳ vọng để sống cho những điều cao quý hơn. ♦

Nguyễn Văn Kiên (EP / GC) Tổng hợp

Nguồn: <https://giaophanvinhlong.net/ton-giao-va-dong-tinh-luyen-ai.html>

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN

Tiếng Nói Trung Thực Của Những Công Dân Tín Hữu Công Giáo Việt Nam

Chúng Tôi Chủ Trương:

- Tôn trọng Sự Thật như Chúa Giêsu đã dạy: “Sự Thật sẽ giải thoát anh em.”
- Tuyệt đối trung thành với giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo.
- Không chỉ trích cá nhân khi những hành vi ngôn ngữ của cá nhân không phương hại tới quyền lợi chung của Giáo Hội, Xã hội và Dân Tộc.
- Nói thay cho những đồng bào, đồng đạo không có tiếng nói trên Quê Hương trong nỗ lực tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và nhân phẩm Việt Nam.
- Góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái dưới ánh sáng soi dẫn của Tin Mừng Chúa Kitô.
- Diễn Đàn Giáo Dân góp phần trình bày các sự kiện và dành quyền xem xét, phán đoán và phản ánh cho độc giả.

Do Chủ Trương Trên Đây:

- Chúng tôi dành quyền tối hậu trong việc hiệu đính, rút gọn hay từ chối không đăng tải những bài vở không phù hợp với chủ trương trên đây gửi cho Diễn Đàn Giáo Dân. Mong quý vị thông cảm.
- Tất cả những thiếu sót, có thể có, đều ra ngoài ý muốn của nhóm Chủ Trương.

SAU ĐỒNG TÍNH, HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH, VÀ CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Con Người Sẽ Đi Về Đâu?

■ Trần Mỹ Duyệt

Trong thế giới tự do hiện nay, con người xem như muốn giành lấy quyền làm chủ đời mình. Họ muốn biết lành, biết dữ. Với trào lưu tư tưởng không ngừng phản ảnh đến suy nghĩ và hành động. Thêm vào đó, được tiếp tay bởi truyền thông, sự lạm dụng và khuynh loát của giới chính trị, các chủ thuyết tự do của xã hội, và sự suy sụp về luân lý, đạo đức, những phong trào đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển giới ngày một trở nên thách đố hệ thống luân lý, luật pháp, trật tự xã hội, đạo đức xã hội và cả Thiên Chúa nữa. Câu hỏi là sau những thứ đó, con người sẽ đi về đâu?

Theo Thánh Kinh Kitô Giáo, con người được tạo dựng từ Thượng Đế. Nó mang hình ảnh của Ngài, và vì thế, con người là một tạo vật ưu việt, được Ngài quan tâm, lo lắng, và quan phòng rất đặc biệt. Cuộc tạo dựng này có thể nói là cuộc tạo dựng thứ hai sau cuộc tạo dựng thứ nhất là Ngài tạo dựng nên vũ trụ, trăng sao, và mọi loài thực vật, động vật. Chúng ta thấy dường như Thượng Đế

đã cân nhắc rất kỹ khi tạo dựng con người: “Chúng ta hãy tạo dựng nên con người giống hình ảnh của chúng ta” (Khải Nguyên 1:26). Trong hình ảnh đó, “Ngài tạo nên họ có nam và có nữ” (Khải Nguyên 5:2). Không những thế, mỗi cá nhân là một kiệt tác riêng rẽ, được Ngài quan tâm đến từng chi tiết. Ngài nói với Giê-rê-mi-a: “Trước khi Ta dệt người trong lòng thân mẫu, Ta đã biết người” (Giê-rê-mi-a 1:5). Hiểu được điều này thì chúng ta mới thấy việc phá thai, đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển đổi giới tính không gì khác hơn là một trong những hành động vong thân, phỉ báng công trình sáng tạo của Thượng Đế, và tự hủy chính căn tính của mỗi người.

Thống kê toàn cầu, trung bình:

80% cho rằng mình thuộc giới tính bình thường,

3% đồng tính nam, đồng tính nữ hoặc thuộc giới đồng tính,

4% đồng tính nữ, 1% yêu thích cả nam lẫn nữ,

1% không thích cả nam lẫn nữ, 1% như một thể giới khác, và 11% không biết mình hoặc không muốn nói mình là ai.

Một cách tổng quát, trên thế giới có 7% chỉ thích hoặc được thu hút nhất với người cùng phái tính, 4% thích cả nam lẫn nữ, 83% chỉ thích người khác phái, và 6% không biết hoặc không muốn bày tỏ ý kiến. [1]

Thật ra, vấn đề đồng tính (homosexual) trong xã hội Tây Phương đã được biết đến từ thời Cổ Đại Hy Lạp. Qua nền văn minh từ Cổ Hy Lạp tới Roma, tới thời Victoria tại Anh Quốc, và dĩ nhiên cho đến ngày nay. Nhưng sự âm ỷ này đã trở nên bùng phát mạnh mẽ vào thời đại của chúng ta. Được giới truyền thông tiếp tay thổi phồng, được chính trị hóa, và những trào lưu tư tưởng phóng khoáng, vấn đề này đã trở nên một biến thái trong sinh hoạt tâm lý, xã hội và luân lý. Tuy nhiên, những người chủ trương lối sống này đã thành công bằng cách đưa sinh hoạt này vào dòng chính của xã hội.

Ngày 15 tháng 12 năm 1973, Hiệp Hội Tâm Thần Hoa Kỳ (the American Psychiatric Association - APA) đã quyết định loại bỏ đồng tính khỏi danh sách các bệnh chứng tâm bệnh. [2] Sau đó, Hiệp Hội Tâm Lý Hoa Kỳ (the American Psychological Association) cũng ủng hộ quyết định này và không còn coi đồng tính như một hội chứng tâm lý bất thường. [3]

Ngoài ra, xã hội còn cho phép hợp thức hóa, luật pháp hóa hành động này bằng việc xác định những kết hợp của các cặp đồng tính thành những cuộc hôn nhân đồng tính (same-sex marriage) và được pháp luật bảo vệ. Tính đến năm 2023, hôn nhân đồng tính là một hôn nhân giữa hai người đồng giới tính đã được công nhận là hôn nhân hợp pháp trên 34 quốc gia trên thế giới với dân số vào khoảng, 1, 35 tỷ người. Gần đây nhất là quốc gia Andorra, vương quốc nhỏ bé giữa Pháp và Tây Ban Nha trên dãy núi Pyrenees. [4]

Và xa hơn nữa, con người đã đi đến những quyết định táo bạo là chuyển đổi giới tính. Chuyển giới (transgender) được cho là một người nào đó mà diện mạo bên ngoài hoặc những gì được nhìn thấy từ bên ngoài không được người đó công nhận có liên quan đến tính chất phái tính mà họ có khi sinh ra. Như vậy một người chuyển giới là muốn trở về với giới tính mà

họ cho là thuộc về con người của họ bất cứ họ mang hình hài nào dù là trai hay gái, đàn ông hay đàn bà. Để thực hiện việc trở về với phái tính này, thường là nhờ vào sự giúp đỡ của khoa học qua phương pháp giải phẫu để chuyển đổi phái tính. Thí dụ, một người con trai đổi thành một người con gái, hoặc ngược lại, một người con gái đổi thành một người con trai. Mặc dù ý niệm về việc chuyển đổi giới tính cũng có từ những thời kỳ cổ xưa, nhưng với hạn chế của xã hội và sự tiến bộ của khoa học, việc chuyển đổi này vào những thập niên gần đây mới được công khai phát triển. Theo *Los Angeles Times*, August 26, 1976, tính đến thời điểm bấy giờ, tại Hoa Kỳ đã có hơn 3.000 trường hợp đổi giống. Nhưng người mà được nhắc đến nhiều nhất là Bác Sĩ Richard Raskind sau khi chuyển đổi giới tính đã thành Bác Sĩ Renee Raskind, và người thực hiện ca phẫu thuật này là Bác Sĩ Roberto C. Granato. Tuy nhiên, cuốn sách đầu tiên viết về chuyển giới là của giáo sư Susan Stryker, xuất bản năm 2008 do nhà xuất bản Seal Press, và được tái bản với phần hiệu đính vào năm 2017. [5]

Một khảo cứu mới đây của Pew Research Center cho biết có 1,6% người Mỹ trưởng thành cho biết mình là người chuyển giới hoặc giới tính khác với giới tính khi sinh (nonbinary). [6]

Con số này tăng lên 5% ở thành phần trẻ Hoa Kỳ khi cho rằng hình hài của chúng khác với phái tính lúc mà chúng sinh ra. [7]

Nhưng đó chỉ là những con số, còn sự trung thực và khách quan phải lệ thuộc nhiều ở những đòi hỏi khắt khe của khoa thống kê học. Ngoài ra, nó còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý, sinh lý, xã hội, và môi trường sống. Căn cứ vào kết quả kê trên, thành phần được gọi là đồng tính, vừa yêu thích nam vừa yêu thích nữ, và phân vân không xác định phái tính của mình rất phức tạp, không rõ ràng. Ngay trong thành phần chuyển đổi giới tính, sự hối hận về những quyết định ấy cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Trong một nghiên cứu 27 khảo cứu liên quan đến 8.000 trường hợp thanh thiếu niên và người trưởng thành giải phẫu chuyển giới tại Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada, trung bình 1% hối hận vì đã chuyển giới. Một số hối hận, và một số quyết định giải phẫu để trở về với phái tính nguyên thủy. [8]

Trong bài “*Come Out*” *Mang Ý Nghĩa Gì Đối Với Giới Trẻ Hiện Nay?* Tôi đã viết: “Để thực hiện một ca chuyển giới cần từ 25-30 ca phẫu thuật lớn nhỏ. 25-30 ca phẫu thuật, đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng, với tốn kém trên dưới 100.000 dollars để được gì? Trước mắt, người chuyển giới sẽ giảm 10-20 năm tuổi thọ so với người bình thường. Cộng thêm những phức tạp

trong việc trị liệu, và tiếp tục nuôi dưỡng cơ thể bằng những kích thích tối độc hại sau khi phẫu thuật. Trung bình tuổi thọ hiện nay là 71 tuổi, trong khi người chuyển giới sống được 30 tuổi”. [9]

Đề phần nào trả lời vấn nạn được nêu lên từ đầu, là sau khi đã hợp pháp phá thai, chấp nhận đồng tính, hôn nhân đồng tính và chuyển giới, xã hội và con người ngày nay sẽ đi về đâu? Liệu con người có muốn dành quyền Thượng Đế để tạo dựng nên những mẫu người như những ý định họ đang nuôi dưỡng bằng những kết quả của khoa học, và với trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng dù là gì đi nữa, con người cũng vẫn chỉ là một tạo vật của Thượng Đế, và trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là sản phẩm do con người làm ra. Điều mà chúng ta cần phải làm lúc này là dừng lại để suy nghĩ và đón nhận hình hài, cuộc sống mình như món quà tuyệt vời từ Thượng Đế. Để rồi sống sao cho đẹp, cho hài lòng đúng với mục đích tạo dựng do Ngài đã quan phòng cho mỗi người. Đối với cha mẹ và các phụ huynh hiện nay, là phải ý thức tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức và luân lý trước những trào lưu tư tưởng, những ảnh hưởng của bạn bè, của học đường, của xã hội, cũng như những ứng dụng khoa học đang làm cho giới trẻ hoang mang, mất ý thức về căn tính con người, về cuộc sống,

và về những giá trị tinh thần của chúng. Đó cũng là một trách nhiệm nghiêm trọng, cần thiết đòi hỏi cha mẹ phải dành nhiều thời giờ hơn cho con cái, đặc biệt khi chúng còn nhỏ trong giai đoạn phát triển của tuổi thơ, thời gian còn thuộc quyền và ở trong vòng tay của cha mẹ. ♦

Tài liệu tham khảo:

1. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-06/LGBT%20Pride%202021%20Global%20Survey%20Report_3.pdf
2. <https://www.hrc.org/news/flashbackfriday-today-in-1973-the-apa-removed-homosexuality-from-list-of-me>
3. <https://www.apa.org/about/policy/discrimination>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage
5. [https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_History_\(book\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender_History_(book))
6. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2022/06/07/the-experiences-challenges-and-hopes-of-transgender-and-nonbinary-u-s-adults/>
7. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/06/07/about-5-of-young-adults-in-the-u-s-say-their-gender-is-different-from-their-sex-assigned-at-birth/>
8. <https://apnews.com/article/transgender-treatment-regret-detransition-371e927ec6e7a24cd9c77b5371c6ba2b>
9. <https://bit.ly/3e5EPMw>. Ngoài ra, nó còn được phổ biến rộng rãi trên các cơ sở truyền thông, gồm: giadinhnazareth.org, daminhtamhiep.net, vanhoimoi.org, thanhlinh.net, tinvui.media, baomai.blogspot.com, conggiaovietnam.net, Đặc San GSVN...

Cười Tỉ Cho Vui

GIỐNG NHAU NHƯ ĐÚC

Một công tước tình cờ gặp một chàng trai ở ngoài đường, hỏi

- Trông nhà ngươi giống ta như đúc. Mẹ nhà ngươi có khi nào đã từng làm người hầu trong cung điện của gia đình ta hay không?

Chàng trai khoanh tay cung kính trả lời:

- Bẩm không ạ. Chỉ có cha của kẻ hèn này có thời làm quản ngựa cho mấy phu nhân ở lâu đài của ngài thôi ạ.



Lời Chúa Trong Thánh Lễ Chúa Nhật THÁNG 8 NĂM 2023

■ Phụ Trách: Mary Minh Hằng

Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A (6/8/2023)

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14

Trích sách Tiên tri Daniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hàng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn ngàn kẻ châu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cắt mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 2 Pr 1, 16-19

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng

tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không

được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Đó là lời Chúa.

Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A (13/8/2023)

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang... Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 9, 1-5

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời. Amen.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 14, 22-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kia!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Đó là lời Chúa.

Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A (20/8/2023)

BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 11, 13-15. 29-32

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rồi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì sự họ được thâm nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết?

Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót; cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 15, 21-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khôn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Đó là lời Chúa.

Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A (27/8/2023)

BÀI ĐỌC I: Is 22, 19-23

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: “Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó”.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 11, 33-36

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Ôi thăm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chúng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người? Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 16, 13-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào

(xem tiếp trang 29)

HẠNH CÁC THÁNH THÁNG 8

01. Thánh Alphongsô Ligôri, Giám mục Tiên sĩ (1696-1787)

Thánh Alphongsô được ĐGH Piô XII tôn vinh là bổn mạng các nhà thần học luân lý năm 1950. Tại ĐH Naples, lúc mới 16 tuổi, ngài đã nhận bằng tiến sĩ về Giáo luật và Dân luật, nhưng ngài mau chóng bỏ nghề luật sư để hoạt động tông đồ. Ngài thụ phong linh mục và tận tụy với việc mục vụ, giải tội, và thành lập những nhóm Kitô giáo. Ngài lập Dòng Chúa Cứu Thế năm 1732. Đó là một đoàn thể linh mục và tu sĩ sống đời cộng đoàn, cố gắng noi gương Chúa Kitô, và hoạt động chủ yếu về các nhiệm vụ phổ biến dành cho dân nghèo ở các vùng quê. Việc cải cách mục vụ vĩ đại của ngài tòa giảng và tòa giải tội. Ngài có tài viết lách, đi khắp vùng Naples, và rao truyền các nhiệm vụ phổ biến.

02. Thánh Êusêbiô Vercelli, Giám mục (283?-371)

Thánh Êusêbiô là người bảo vệ Giáo hội trong lúc khó nguy nhất. Ngài sinh tại đảo Sardinia, là thành viên giáo sĩ Rôma và là giám mục tiên khởi của GP Vercelli ở Piedmont. Ngài cũng là người tiên phong liên kết đời tu với giáo sĩ, thành lập linh mục đoàn giáo phận theo nguyên tắc: “Cách tốt nhất để thánh hóa giáo dân là phải cho giáo dân thấy giáo sĩ vững mạnh nhân đức và sống cộng đoàn”.

03. Thánh Phêrô Julian Eymard, Linh mục (1811-1868)

Ngài sinh tại La Mure d'Isère ở Đông Nam Pháp quốc, hành trình đức tin của ngài đưa ngài từ một linh mục giáo phận Grenoble (1834) gia nhập Dòng Marists (1839 – Dòng Tiểu đệ Đức Mẹ do Lm Jean Claude Colin thành lập tại Pháp năm 1817, chuyên việc giáo dục), rồi ngài lập Dòng Thánh Thể (Congregation of the Blessed Sacrament, viết tắt SSS từ Latin là Societas Sanctissimi Sacramenti) năm 1856. Lm Phêrô Julian Eymard được phong chân phước năm 1925 và được phong thánh năm 1962, một ngày sau khi kết thúc khóa họp thứ nhất của Công đồng Vatican II.

04. Thánh Gioan Vianney, Linh mục (1786-1859)

Thánh Gioan Vianney là người có cách nhìn vượt qua mọi trở ngại và có những hành vi tưởng chừng như không thể. Ngài khao khát làm linh mục, nhưng ngài phải cố vượt qua sức học yếu kém của mình, không đủ điều kiện vào chủng viện. Những việc “bất khả thi” luôn ám ảnh ngài. Tài mọn, học kém, nhưng ngài vẫn được “đặc cách” thụ phong linh mục năm 1815. Ngài sinh tại Dardilly và qua đời tại Ars, Pháp. Ngài được ĐGH Piô X phong chân phước, và được ĐGH Piô XI phong thánh. Ngài được tôn phong là bổn mạng các linh mục.

07. Thánh Cajetan, Linh mục (1480-1557)

Cũng như chúng ta, thánh Cajetan có đời sống “bình thường”. Đầu tiên ngài là luật sư, rồi là linh mục lo việc của giáo triều Rôma (Roman Curia). Cuộc đời ngài có bước ngoặt quan trọng khi ngài gia nhập Hội Hùng biện về Tình Chúa (Oratory of Divine Love) ở Rôma, một nhóm tận hiến sống đạo đức và bác ái, không lâu sau khi ngài thụ phong linh mục lúc 36. Lúc 42 tuổi, ngài mở bệnh viện để chăm sóc các bệnh nhân nay y tại Venice. Tại Vicenza, ngài gia nhập cộng đoàn gồm những người đàn ông thuộc tầng lớp thấp kém và được mọi người chú ý, họ nghĩ hành động của ngài phản ánh gia đình ngài. Ngài tìm kiếm những người bệnh và những người nghèo trong thành phố và phục vụ họ.

08. Thánh Đa Minh, Linh mục (1170-1221)

Nếu không đi với Đức Giám mục của ngài thì thánh Đa Minh có thể vẫn sống đời chiêm niệm. Sau chuyến đi đó, ngài biến đời sống chiêm niệm thành đời sống hoạt động tông đồ tích cực. Ngài sinh tại Castile, Tây Ban Nha, được người chú bác là linh mục đào tạo làm linh mục, học mỹ thuật và thần học, và trở thành giáo sĩ của nhà thờ chính tòa ở Osma. Năm 1215, ngài lập nhà dòng ở Toulouse, khởi đầu của Dòng Đa Minh (OP, Order of Preachers – Dòng thuyết giáo). Lý tưởng của Thánh Đa Minh, và của Dòng Đa Minh, là sống kết hiệp với Chúa, học tập và cầu nguyện bằng mọi hình thức, đồng thời cứu thoát mọi người bằng Lời Chúa

09. Thánh Teresa Benedicta Thánh giá, Nữ tu (1891-1942)

Tên cúng cơm của bà là Edith Stein. Bà sinh trưởng trong một gia đình Do Thái nổi trội ở Breslau (nay là Wrocław, Ba Lan), bà bỏ Do Thái giáo (Judaism) hồi còn là thiếu niên. Sau khi sống ở Cologne Carmel (1934-1938), bà chuyển sang Dòng Kín ở Echt, Hà Lan. Đức quốc xã chiếm giữ đất nước năm 1940. Khi trả thù vì bị các giám mục Hà Lan tố giác, Đức quốc xã bắt tất cả những người Do Thái gốc Hà Lan theo Kitô giáo. Teresa Benedicta và người chị em Rosa, cũng theo Công giáo, chết trong phòng hơi ngạt ở Auschwitz ngày 9-8-1942. Chân phước Giáo hội Gioan Phaolô II phong chân phước cho bà năm 1987 và bà được phong thánh năm 1998.

10. Thánh Lawrence, Phó tế Tử đạo (qua đời năm 258?)

Ngài là phó tế ở Rôma, triều đại ĐGH Sixtô II. Bốn ngày sau khi vị giáo hoàng này chịu tử đạo, thánh Lawrence và 4 giáo sĩ khác cũng chịu tử đạo, có thể trong thời bách hại của hoàng đế Valerian. Là phó tế ở Rôma, thánh Lawrence có trách nhiệm quản lý tài sản của Giáo hội và phân phát cho người nghèo. Ngài biết mình sẽ bị bắt như giáo hoàng nên ngài tìm những người nghèo, góa phụ và trẻ mồ côi ở Rôma để cho họ tiền ngài đang có, thậm chí ngài bán cả các chén thánh. Sau 3 ngày, ngài quy tụ rất nhiều người mù,

người tàn tật, người cùi, trẻ mồ côi, và những người quá bụa. Ngài nói: “Đây là kho tàng của Giáo hội”. Sau đó ngài bị bắt và bị nướng. Chịu đau đớn lâu, ngài nói một câu nổi tiếng: “Bên này chín rồi, lật qua bên kia và ăn đi!”. Giáo hội xây một đền thờ dâng kính ngài, và là một trong bảy đền thờ ở Rôma được hành hương nhiều nhất.

11. Thánh Clara, Trinh nữ (1194-1253)

Từ chối kết hôn lúc 15 tuổi, thánh Clara được đánh động nhờ lời giảng của thánh Phanxicô Assisi. Hai người trở nên bạn thân tâm linh. 18 tuổi, bà trốn khỏi nhà vào ban đêm, gặp các tu sĩ đang cầm đuốc đi trên đường, vào nhà thờ nhỏ Portiuncula, nhận áo nhặm và được cắt tóc. Thánh Phanxicô gọi bà vào Dòng Biển Đức, nơi mà người cha và người chú của bà đến làm dũ. Bà cứ bám vào bàn thờ, bỏ khăn ra cho cha và chú thấy bà đã xuống tóc.

Bà chăm sóc các bệnh nhân, hầu bàn, rửa chân cho các chị em khi họ đi hành khất về. Bà bị bệnh nặng suốt 27 năm cuối đời. Ảnh hưởng của bà mạnh đến nỗi các giáo hoàng, hồng y và giám mục thường đến tham vấn bà. Thánh Phanxicô vẫn là người bạn tâm linh vĩ đại, bà luôn vâng lời thánh Phanxicô và sống theo lý tưởng Phúc âm. Bà rất sùng kính Thánh Thể. Bà luôn nói với các chị em: “Đừng sợ. Hãy tí thác vào Chúa Giêsu”.

12. Thánh Louis Toulouse, Giám mục (1274-1297)

Cha ngài là vua Charles II của Naples và Sicily, mẹ ngài là Mary, con gái vua nước Hungary. Ngài có liên quan thánh Louis IX về bên nội, và thánh Elizabeth nước Hungary về bên ngoại. Lúc 20, ngài được ra khỏi triều đình vua Aragon. Ngài từ bỏ danh hiệu hoàng gia cho em trai Robert,

và năm sau ngài thụ phong linh mục. Không lâu sau, ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Toulouse, nhưng ĐGH chấp thuận yêu cầu của ngài là trở thành tu sĩ Dòng Phanxicô trước khi nhậm chức giám mục. Ngài dành 75% thu nhập của giám mục để cho người nghèo và duy trì các nhà thờ. Hằng ngày ngài đồng bàn ăn với 25 người nghèo. Ngài được ĐGH Gioan XXII, thầy dạy cũ của ngài, phong thánh năm 1317.

13. Thánh Pontianô và thánh Hippolytô, Tử đạo (qua đời năm 235)

Hai vị thánh này đã bị đối xử tồi tệ ở đảo Sardinia. Một vị là giáo hoàng trong 5 năm, và một vị là ngục giáo hoàng trong 18 năm. Cuối cùng họ đã giải hòa.

Pontianô. Ngài là người Rôma, làm Giáo hoàng từ năm 230 tới 235. Trong triều đại giáo hoàng, ngài đã triệu tập một công nghị xác định và tuyệt thông đối với thần học gia lỗi lạc Origen ở Alexandria. Ngài bị hoàng đế Rôma bắt đi đày năm 235, và ngài từ chức giáo hoàng để có người khác kế vị tại Rôma. Ngài được đưa về từ đảo Sardinia trong tình trạng sức khỏe yếu kém, rồi qua đời năm 235. Thi hài của các ngài được đem về Rôma và an táng bằng nghi lễ long trọng là các vị tử đạo.

Hippolytô. Là tư tế ở Rôma, Hippolytô (tên ngài nghĩa là “con ngựa bất kham”) trước là người thánh thiện. Thánh Hippolytô là người mạnh mẽ, nghiêm khắc và cương trực đối với cả giáo lý chính thống và thực hành không đủ liêm khiết. Tuy nhiên, ngài là một thần học gia quan trọng bậc nhất và viết nhiều sách tôn giáo trước thời Constantine. Các tác phẩm của ngài đầy những kiến thức về phụng vụ La Mã và cấu trúc giáo hội hồi thế kỷ thứ II và III. Các tác phẩm của ngài gồm nhiều bài chú giải Kinh thánh, những bài bút chiến chống các tà thuyết và một cuốn lịch sử thế giới. Tượng ngài bằng cẩm thạch (ngồi trên ghế), có từ thế kỷ III, được phát hiện năm 1551. ĐGH Gioan XXIII đã đưa tượng ngài về thư viện Tòa thánh.

14. Thánh Maximilian Mary Kolbe, Linh mục Tử đạo (1894-1941)

Cha mẹ ngài nói: “Tao không biết mày sẽ làm nên trò trống gì nữa!”. Maximilian Mary Kolbe nói: “Con cầu xin rất nhiều với Đức Mẹ cho con biết những gì sẽ xảy ra với

con. Ngài thụ phong linh mục lúc 24 tuổi, ngài coi sự lãnh đạm tôn giáo thời đó là chất độc nguy hiểm nhất.

Năm 1939, Đức quốc xã xuất hiện khắp Ba Lan. Niepokalanow bị đánh bom. Thánh Kolbe và các tu sĩ bị bắt, rồi được thả sau 3 tháng, nhằm ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1941, ngài lại bị bắt. Một tù nhân bỏ trốn. Viên cai tù ra lệnh 10 người khác phải chết thay. Hấn chọn: “Thằng này. Thằng này”. Tù mang số 16670 tiến lên: “Tôi xin thay người này. Anh ta còn có vợ con”. Cai tù hỏi: “Mày là thằng nào?”. Thánh Kolbe nói: “Tôi là linh mục”. Tên cai tù đá trung sĩ Phanxicô Gajowniczek ra khỏi hàng và ra lệnh cho LM Kolbe đứng vào chỗ thứ 9. Các tử tù bị lột trần và bị bỏ đói cho chết dần chết mòn. Không một tiếng than thở, la hét, nhưng họ hát vang. Vào chiều lễ vọng Mẹ Mông Triệu, có 4 người còn sống. LM Kolbe đang cầu nguyện ở góc phòng. Tên cai tù đến chích cho ngài một mũi axit carbolíc. Họ đốt xác ngài cùng với các tử tù khác. LM Kolbe được giáo hội phong chân phước năm 1971 và được phong thánh năm 1982.

15. Mộng triệu (Mẹ lên trời)

Ngày 1-11-1950, ĐGH Piô XII tuyên bố việc Đức Mẹ lên trời là tín điều: “Giáo hội xác quyết đây là tín điều về Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, đã hoàn tất hành trình trần gian, hồn xác MMẹ được hưởng vinh quang thiên quốc”. Chúng ta tìm thấy những bài giảng về Đức Mẹ lên trời từ thế kỷ VI. Các thế kỷ sau, Giáo hội Đông phương đã kiên quyết với tín điều này, nhưng một số tác giả Tây

phương vẫn do dự. Tuy nhiên, hồi thế kỷ XIII đã có sự đồng thuận toàn cầu.

16. Thánh Stêphanô Hungary (975-1038)

Lúc 10 tuổi ngài được rửa tội cùng với người cha, trưởng nhóm người Magyars – nhóm người di cư tới vùng sông Danube hồi thế kỷ IX. Lúc 20 tuổi, ngài kết hôn với Gisela, em gái hoàng đế và là thánh Henry. Khi kế vị cha, ngài áp ứ việc Kitô hóa đất nước vì lý do chính trị và tôn giáo. Ngài kiềm chế những cuộc nổi loạn của người ngoại giáo và liên kết những người Magyars thành một nhóm hùng mạnh. Ngài tới Rôma để tổ chức hàng giáo sĩ và cũng xin giáo hoàng ban tước vua cho ngài. Ngài được trao vương miện vào lễ Giáng sinh năm 1001. Ngài bãi bỏ các tập tục của dân ngoại bằng cách nào đó, ra lệnh cho mọi người kết hôn, trừ giáo sĩ và tu sĩ. Ngài sống thân thiện với mọi người, đặc biệt là người nghèo. Ngài qua đời năm 1038 và được phong thánh cùng con trai năm 1083.

17. Thánh Joan Thánh giá, Nữ tu (1666-1736)

Cuộc gặp gỡ một bà cụ nghèo khổ đã giúp thánh Joan dành cả đời mình cho người nghèo. Đối với thánh nữ, là một thương gia chú trọng thành công về tiền bạc, thì đó là một bước ngoặt quan trọng. Sinh năm 1666 tại Anjou, Pháp, thánh Joan hành nghề kinh doanh rất sớm với một cửa tiệm nhỏ của gia đình ở gần một đền thờ. Sau khi cha mẹ mất, bà quản lý cửa tiệm. Bà mau chóng “được” mọi người biết về tính tham lam và vô cảm của bà đối với những người ăn xin. Cuối cùng bà đã lập Dòng Thánh Anna Chúa Quan phòng (Congregation of St. Anne of Providence). Bà được ĐGH Piô XII

phong chân phước ngày 5-11-1947, và ĐGH Gioan Phaolô II phong thánh ngày 31-10-1982.

18. Thánh Jane Frances Chantal, Nữ tu (1562-1641)

Jane Frances là vợ, là mẹ, là nữ tu và sáng lập dòng. Bà mồ côi mẹ khi mới được 18 tháng tuổi. Cha bà là nghị sĩ trưởng ở Dijon, Pháp, có ảnh hưởng nhiều tới việc giáo dục cô con gái Jane Frances. Bà phát triển thành một phụ nữ đẹp, khéo léo, hoạt bát và vui vẻ. Lúc 21 tuổi, bà kết hôn với nam tước Chantal, rồi sinh 6 đứa con, nhưng 3 đứa chết từ nhỏ. Sống trong lâu đài sang trọng nhưng bà vẫn giữ thói quen đi lễ hàng ngày, và làm nhiều việc bác ái. Sau 7 năm kết hôn, chồng bà bị giết chết, bà thu mình trong vỏ ốc ưu sầu 4 tháng tại nhà mình. Thánh Phanxicô Salê cho bà biết về kế hoạch của ngài là thành lập một dòng nữ. Dòng này chuyên chăm thực hành các nhân đức của Đức Mẹ khi thăm viếng thánh Êlidabét, do đó dòng có tên là Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng, sống khiêm nhường và hiền lành, theo tu luật của thánh Augustinô. Có những lúc bà đã phải chịu đựng về tinh thần: đau khổ nội tâm và khô khan tâm linh. Bà qua đời khi đang đi thăm các nhà dòng thuộc hội dòng của bà.

19. Thánh Gioan Eudes, Linh mục (1601-1680)

Ngài sinh tại một nông trại ở miền Bắc nước Pháp. Thời đó ngài là một tu sĩ, một nhà truyền giáo, người sáng lập 2 cộng đoàn tu sĩ và là người thúc đẩy lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Maria (Trái tim Vẹn sạch Đức Mẹ). Lúc 32 tuổi, ngài trở thành nhà truyền giáo. Ngài có biệt tài giảng thuyết và giải tội. Ngài giảng thuyết ở hơn 100 giáo xứ truyền giáo, có những nơi ngài giảng trong vài tuần hoặc vài tháng. Có thể ngài được biết nhiều do các chủ đề trong các tác phẩm của ngài: Chúa Giêsu là nguồn sự thánh thiện, Mẹ Maria là mẫu gương đời sống Kitô giáo. Ngài rất sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Maria, ĐGH Piô XI tôn vinh ngài là tổ phụ của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngài qua đời lúc 79 tuổi.

20. Thánh Bênadô Clairvaux, Viện phụ, Tiến sĩ Giáo hội (1091-1153)

Thánh Bernard Clairvaux là cố vấn của các giáo hoàng, người giảng thuyết của Thập tự quân Đệ nhị (Second Crusade), người bảo vệ đức tin, người chữa lành ly giáo, người cải cách đời sống đan viện, học giả Kinh thánh, thần học gia và nhà thuyết giảng lưu loát.

Năm 1111, lúc 20 tuổi, ngài vào Dòng Xitô (Citeaux). Năm anh em ngài, hai người thúc bá và khoảng 30 người bạn trẻ đều theo ngài đi tu. Trong 4 năm, cộng đoàn đang suy yếu đã hồi phục nhanh đến nỗi mở thêm tu viện mới ở thung lũng Wormwoods gần đó, và ngài là Viện phụ. Thung lũng này được đổi tên thành Clairvaux – nghĩa là thung lũng ánh sáng.

Ngài qua đời ngày 20-8-1153.

21. Thánh Piô X, Giáo hoàng (1835-1914)

Có lẽ ĐGH Piô X được nhớ đến nhiều nhất vì ngài khuyến khích rước lễ thường xuyên, nhất là đối với trẻ em. Quan tâm tới chính trị, ngài khuyến khích người Công giáo Ý quan tâm tới chính trị hơn. Một trong các hành động trong triều đại giáo hoàng của ngài là chấm dứt quyền được coi là của chính phủ can thiệp vào việc bầu giáo hoàng – một động thái làm giảm tự do của mật viện. Năm 1905, khi Pháp từ bỏ thỏa hiệp với Tòa thánh và đe dọa tịch biên tài sản giáo hội nếu chính phủ không có quyền kiểm soát giáo hội, ngài vẫn thẳng thừng từ chối yêu cầu vô lối của Pháp.

22. Đức Maria Trinh vương

ĐGH Piô XII thiết lập lễ này năm 1954. Nhưng lễ Đức Maria Trinh vương có nguồn gốc từ Kinh thánh. Khi sứ thần Gabriel báo tin Con Mẹ sẽ nhận Vương triều David và cai trị đời đời. Mẹ đi thăm chị Elizabeth, Mẹ được gọi là “Mẹ Thiên Chúa”. Trong mọi bí ẩn cuộc đời Mẹ, Mẹ luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu: Thiên chức Nữ vương là chia sẻ Thiên chức Quốc vương của Chúa Giêsu. Các bài thánh ca (hymns) hồi thế kỷ XI và XIII đều tôn xưng Mẹ là Nữ vương: “Kính mừng Nữ vương”, “Kính mừng Nữ hoàng Thiên quốc”, “Nữ vương Thiên đàng”. Chuỗi Mân côi của thánh Đa Minh và triều thiên của thánh Phan Sinh cũng như nhiều lời cầu trong Kinh cầu Đức Bà (Mary’s litany) đều nhắc đến chức Nữ vương.

23. Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ (1586-1617)

Đây là vị thánh tiên khởi của Tân Thế giới. Bà đã bị chống đối hơn là được khâm phục và bắt chước vì bà hành xác quá nhiều. Bà sinh trưởng trong một gia đình người Tây Ban Nha ở Lima, Peru, lúc mà Nam Mỹ đang lúc được Phúc âm hóa hồi. Vì Rôsa đẹp nên được nhiều người ái mộ thế nên bà lấy tiêu xoa mặt để mặt bà bị những vết sưng tấy cho xấu đi. Sau đó, bà đeo những khoen bạc trên đầu có những đinh nhọn đâm vào đầu như mao gai vậy.

Cha Mẹ muốn bà kết hôn nhưng bà không chịu và bà phải đấu tranh suốt 10 năm. Họ không cho bà đi tu, nhưng bà vẫn tiếp tục đền tội, vào Dòng Đa Minh và khẩn giữ mình đồng trinh tại gia. Bà khao khát sống như Chúa Giêsu nên bà dành nhiều thời gian sống cô tịch ngay tại nhà. Trong vài năm cuối đời, bà dành một phòng để chăm sóc các trẻ em cơ nhỡ, người già và người bệnh. Đây là khởi đầu cho công việc xã hội ở Peru.

24. Thánh Batôlômêô, Tông đồ

Trong Tân ước, thánh Batôlômêô chỉ được nhắc đến trong danh sách các tông đồ. Một số học giả xác định ngài với Nathanael, một đàn ông người Cana ở Galilê đã được Philipphê nói cho biết về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã khen ông: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1:47). Khi Nathanael hỏi Chúa Giêsu làm sao biết ông, Chúa Giêsu nói: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi” (Ga 1:48). Điều mặc khải lạ lùng là Nathanael tuyên xưng: “Thưa

Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (Ga 1:49). Chúa Giêsu nói: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa” (Ga 1:50).

25. Thánh Louis, Vua nước Pháp (1226-1270)

Khi đăng quang là vua nước Pháp, thánh Louis tuyên thệ sẽ ăn ở xứng đáng một người được xúc dầu của Thiên Chúa, là người cha của dân tộc và là vua yêu chuộng hòa bình. Ngài lên ngôi lúc mới 12 tuổi, sau khi phụ vương ngài băng hà. Bị Hồi giáo quấy nhiễu ở Syria, năm 1267 đích thân dẫn quân đi chiến đấu, khi đó ngài 41 tuổi. Quân đội bị bệnh mất 1/10 chỉ trong vòng 1 tháng, và chính ngài cũng băng hà trên đất khách quê người ở tuổi 44. Sau 27 năm, ngài được phong thánh. Vua Thánh Louis là một trong những thánh bôn mạng của Dòng Ba Phanxicô.

26. Thánh Giuse Calasanz, Linh mục (1556-1648)

Giuse Calasanz sinh tại Aragon, rồi sang Rôma, cũng tại đây ngài qua đời lúc 92 tuổi. Cuộc đời ngài nhiều thăng trầm. Ngài là một linh mục có bằng cấp về giáo luật và thần học, được kính trọng vì sự khôn ngoan và giỏi quản lý. Ngài bỏ mọi sự vì quan tâm giáo dục trẻ em nghèo. ĐGH Clementô VIII hỗ trợ ngài mở trường học, và việc này kéo dài tới thời ĐGH Phaolô V. Các trường khác cũng được mở thêm. Nhiều thanh niên bị thu hút vào công việc này, và năm 1621 cộng đoàn này được công nhận là dòng tu, gọi là Học viện Giáo sĩ hoặc Dòng Piarists – cũng gọi là Dòng Scolopi. Không lâu sau, ngài được bổ

nhiệm làm bề trên. Vì thành kiến, tham vọng chính trị và thủ đoạn khiến cho học viện bị xáo trộn. Mãi đến sau khi ngài qua đời người ta mới chính thức công nhận nhóm của ngài là một tu viện.

27. Thánh Monica (322?-387)

Dù bà là một Kitô hữu, cha mẹ vẫn bắt bà kết hôn với người ngoại giáo tên là Patriciô, dân thành phố Tagaste ở Bắc Phi. Patriciô rất nóng tính và phóng túng. Monica phải chịu đựng bà mẹ chồng cực kỳ khó tính. Patriciô phê bình vợ vì tính bác ái và đạo hạnh, nhưng vẫn luôn tôn trọng bà. Lời cầu nguyện và gương lành của Monica đã khiến chồng và mẹ chồng trở lại Công giáo. Patriciô mất năm 371, sau khi được rửa tội 1 năm.

Thánh Monica có 3 người con. Con cả là Augustinô, người nổi tiếng nhất. Lễ Phục sinh năm 387, thánh Ambrôsiô rửa tội cho Augustinô và vài người bạn của Augustinô. Ngay sau đó, nhóm của Augustinô đi Phi châu. Biết mình không còn sống bao lâu nữa, bà nói với Augustinô: “Con này, không gì trên thế gian này làm mẹ vui. Mẹ không biết có gì còn lại cho mẹ làm hoặc tại sao mẹ lại vẫn ở đây, mọi hy vọng trên thế gian này mẹ đã được mãn nguyện”. Sau đó bà lâm bệnh, và sau 9 ngày bệnh nặng thì bà qua đời.

29. Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết

Thánh Gioan được gọi là Tẩy giả vì ngài đã làm Phép Rửa cho Chúa Giêsu. Ngài là vị ngôn sứ “giao thời” giữa Cựu ước và Tân ước, là ngôn sứ vĩ đại nhất và chịu số phận hẩm hiu như nhiều vị ngôn sứ thời Cựu ước: Bị chống đối và bị giết chết. “Tiếng kêu trong sa mạc” đã không ngại ngục kết án kẻ tội lỗi, can đảm nói sự thật.

Ngài là nhà cải cách tôn giáo vĩ đại được Thiên Chúa sai đến để chuẩn bị lòng dân cho Đấng Thiên Sai. Sức mạnh duy nhất mà ngài tuyên xưng là Thần Khí của Giavê: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và Lửa” (Mt 3:11).

30. Chân phước Jeanne Jugan (1792-1879)

Chân phước Jeanne Jugan sinh trong một gia đình



Lily's BAKERY



- **Café** ngon đậm đà nổi tiếng Bolsa
- **Bánh beignet** và nhiều loại bánh ngọt tuyệt hảo
- **Bánh mì** các loại đặc biệt, **bò kho** hấp dẫn
- Nhận đặt **bánh cưới**, **bánh sinh nhật**, **anniversary** với trái cây tươi và **beurre** thượng hạng
- Nhận **catering** cho parties, đám hỏi, đám giỗ, đám tang.
- Tiếp đón niềm nở, phục vụ ân cần

10161 Bolsa Ave. Ste B109, Westminster, CA 92683
(714) 839-1099

www.lilybakery.net

nghèo ở Brittany, Pháp. Bà phải làm việc vất vả khi còn nhỏ. Mẹ bà là góa phụ nhưng biết dạy con biết giá trị của đức tin. Lúc 16 tuổi, Jeanne đi nấu ăn cho một gia đình nọ, gia đình này hay đưa Jeanne đi thăm người bệnh và người nghèo. Dần dần Jeanne cảm thấy yêu thương người già, nhất là các góa phụ nghèo.

Lúc bà 47 tuổi, vài phụ nữ khác đến ở chung nhà với bà và lập thành cộng đồng tu trì. Họ cùng nhau cầu nguyện và chọn Jeanne làm bề trên. Họ nâng đỡ nhau trong công việc nhà, lúc rảnh họ dạy giáo lý cho trẻ em và giúp người nghèo theo khả năng. Sau một thời gian, cộng đồng của bà trở thành Dòng Tiểu muội Người nghèo (Congregation of the Little Sisters of the Poor), chuyên giúp đỡ người già và người nghèo. Dòng có 4 lời khấn: Khó nghèo, Vâng lời, Khiết tịnh và **Hiếu khách**.

31. Các thánh Giuse Arimathêa và

Nicôđêmô

Những hành động của hai nhà lãnh đạo Do Thái có thể lực này cho thấy mức độ thu hút của Chúa Giêsu và các giáo huấn Chúa dạy, và cả mức độ nguy hiểm có thể liên lụy tới những ai theo Chúa.

Giuse Arimathêa là một nhà lãnh đạo đáng kính, giàu có, và đã trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu chết, ông Giuse xin Philatô cho lấy xác Chúa, tẩm liệm rồi an táng. Vì thế, ông Giuse được coi là bản mạng của những người mai táng.

Nicodemô là người Phariseu và, cũng như Giuse Arimathêa, là nhân vật quan trọng của Do Thái hồi thế kỷ I. Chúng ta biết rất ít về ông Nicodemô. Chúng ta chỉ biết qua Phúc âm của thánh Gioan: Nicodemô đã bí mật đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm để hiểu rõ hơn về các giáo huấn của Ngài về Nước Trời. Sau đó, Nicodemô mạnh dạn nói về Chúa Giêsu khi Ngài bị bắt và đã giúp an táng Chúa Giêsu. ♦

Thomas Aquinas TRÂM THIÊN THU

(Chuyên ngữ từ BeliefNet.com, Saints.sqpn.com, AmericanCatholic.org, Catholic.org)

Nguyên Khôi giản lược cho Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân

Kính mời

Nhằm phục vụ quý Độc Giả ưa đọc báo trên Mạng toàn cầu, nhất là quý vị có mất yếu muốn đọc được chữ khổ lớn trên máy điện toán, Iphone, Ipad...,

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân đã cho đăng nguyên văn Nội Dung cả tờ báo Dưới dạng hình PDF trong mục Điểm Lại Báo Cũ, sau một tháng. Ngoài ra, hàng tháng, một tuần sau ngày phát hành báo viết, Tòa Soạn đã để lên Website Diễn Đàn Giáo Dân một số bài Chủ Điểm. Xin mời đọc giả vào trang Mạng: **diendangiaodan.com** để theo dõi.

Người Tín Hữu Giáo Dân Nên Thánh

LTS.

Ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Rôma Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên Thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam trong thời gian từ 1745 đến 1862. Ngày 5 tháng 3 năm 2000 Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước (Á Thánh) cho vị Thánh Tử Đạo thứ 118 tại Việt Nam là Thánh Anrê Phú Yên (1625-1644). Lịch Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo đã ấn định ngày 24 tháng 11 hằng năm là ngày kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy Giáo Hội Việt Nam.

Giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II và Tông Huấn **Người Tín Hữu Giáo Dân** dạy rằng: “Tất cả những Tín hữu của Đức Kitô đều được mời gọi và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo địa vị của mình”. Trong tinh thần học hỏi, khích lệ và trợ giúp người Tín Hữu Giáo Dân Việt Nam chu toàn bổn phận với lời mời gọi trên, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu mỗi kỳ một vị Thánh Tử Đạo trong số 59 vị trong hàng Giáo Dân thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Tài liệu được trích dẫn theo tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Giáo Phận địa phương.

■ Trần Văn Cảo

Thánh PHÊRÔ ĐÌNH VĂN THUẦN NGƯ PHỦ (1802 - 1862)



Tử Đạo: Ngày 06 tháng 6 năm 1862

Chân Phước: Ngày 29 tháng 4 năm 1951

Hiển Thánh: Ngày 19 tháng 6 năm 1988

Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. (1Cor 1,25)

Thánh Phêrô Đình Văn Thuần sinh năm 1802 tại họ đạo Đông Phú, xứ đạo Trung Đông, Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình. Ông chuyên nghề đánh cá để mưu sinh. Tuy nghèo nhưng gia đình êm ấm. Ông bà quan tâm giáo dục con cái sống đức tin. Trong chức vụ lý trưởng, ông Thuần tích cực phục vụ công ích cho dân làng, bắt kẻ lương giáo.

Tháng 8 năm 1861, với chiếu chỉ Phân sáp của vua Tự Đức, mọi người, dù già hay trẻ, đều phải bỏ đạo và bước qua Thánh Giá. Ai là tín hữu thì bị khắc hai chữ “tả đạo” trên má để khỏi lẫn trốn. Đất đai, ruộng vườn, nhà cửa và súc vật của các tín hữu bị phân sáp đều phải bị tịch thu hoặc phá hủy.

Đến mùa Xuân năm 1862, con bách hại đạo bao phủ toàn Giáo phận Trung (Giáo phận Bùi Chu ngày nay). Chính trong hoàn cảnh này, ông Thuần bị vây bắt, giải về phủ huyện, bị tổng giam vào ngục thất Ngọc Chí.

Tại công đường, dù chịu nhiều cực hình và bị ép chà đạp Thánh Giá, nhưng ông vẫn nhất quyết trung kiên, thẳng thắn tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô.

Đến mùa hè năm 1862, ông Thuần mất tinh thần nên đã chối đạo và đạp ảnh Chúa. Nhưng sau đó, nhờ các bạn tu khuyên bảo, ông đã tuyên xưng

đức tin, xác tín vào lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa.

Vì cương quyết không chịu chối bỏ đức tin, ngày 06-6-1862, cùng với thánh Phêrô Đình Văn Dũng, vị anh hùng đức tin Phêrô Đình Văn Thuần bị nhốt vào một chiếc cũi tre chật hẹp và bị thiêu sinh dưới triều vua Tự Đức. Thi hài của ngài được các tín hữu cung kính rước về an táng tại khuôn viên nhà thờ quê hương Đông Phú.

Ngư phủ Phêrô Đình Văn Thuần được nâng lên hàng chân phước ngày 29-4-1951 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Biên soạn: Hội đồng Giám mục Việt Nam

GIÁO XỨ ĐỀN THÁNH ĐÔNG PHÚ



Nhà Thờ & Đền Thánh Đông Phú

I - VỊ TRÍ

Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú tọa lạc trên mảnh đất đồng bằng trù phú, cách Tòa giám mục khoảng 30 km về phía Đông Nam; phía Tây Bắc giáp xứ Trung Đồng; phía Đông Nam giáp xứ Thanh Châu; phía Nam giáp xứ Nam Biên.

Ngày thành lập: 02.12.2006

Bôn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê

Số giáo dân : 1300 (9/2014)

Số giáo họ : 1 (9/2014)

Linh mục chính xứ: Đaminh Trương Văn Thụy (1/2019)

Địa chỉ: Nhà thờ Đền Thánh Đông Phú, thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363.676.248

II - QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú, trước kia là một giáo họ thuộc giáo xứ Trung Đồng (hay còn gọi là xứ Kẻ Mèn). Họ giáo được thành lập năm 1815, nhận thánh Phanxicô Xaviê làm bổn mạng. Khi ấy, giáo họ chỉ xây dựng được một ngôi nhà thờ nhỏ bé, lợp rạ đơn sơ, cách ngôi nhà thờ mới hiện nay khoảng 300m về phía Bắc.

Trải qua dòng thời gian, với phong ba bão tố, chiến tranh, ngôi nhà thờ xuống cấp, mặc dù đã nhiều lần trùng tu, tôn tạo.

Ngày 24.11.1992, với lòng mộ mến vị thánh quê hương, được phép của Đức cha giáo phận, giáo họ đã khai quật hài cốt các ngài để mọi người tôn kính.

Năm 1998, họ giáo tái thiết ngôi nhà thờ kính dâng hai thánh Tử Đạo quê hương. Ngày 24.11.2000, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang cắt băng khánh thành và



Nhà Thờ & Đền Thánh Đông Phú

thánh hiến ngôi nhà thờ.

Thời vua Tự Đức cấm đạo, Đông Phú có hai hiền thánh tử đạo là Phêrô Đinh Văn Dũng và Phêrô Đinh Văn Thuận. Ngoài ra, giáo xứ còn ba vị Hiền phúc là Giuse Nguyễn, Giuse Mẫn và Vinh sơn Khuyển đã được ghi vào sổ tử đạo Rôma, chờ ngày Giáo Hội tôn phong lên bậc Chân phước.

Ngày 02.12.2006, Đức cha Phanxicô Xaviê đã nâng họ giáo Đông Phú lên hàng giáo xứ. Đặc biệt ngày 04.8.2007 Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang đã ban sắc công bố Giáo xứ Đông Phú thành giáo xứ Đền Thánh Đông Phú.

III - TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Tuy là một giáo xứ mới thành lập, nhưng Đông Phú cũng có các hội đoàn như: Hội đồng Mục vụ, Huynh đoàn giáo dân Đaminh, hội con Đức Mẹ, hội Gia trưởng, Ca đoàn, ban Kèn, ban Trống, ban Trắc.

Với đặc ân của Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang: “Đông Phú trở thành trung tâm tôn thờ Thánh Thể suốt ngày đêm”, giáo xứ luôn tổ chức các giờ cầu nguyện thể nhằm đem lại ích lợi cho giáo dân trong xứ cũng như khách hành hương.

Nguồn : [Website Giáo Phận Thái Bình](#)

Lời Chúa Trong Thánh Lễ Chúa Nhật ...

(tiếp theo trang 18)

đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ

trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Đó là lời Chúa. ♦



Tin Mừng Giữa Dòng Đời

■ Trần Việt Cường

LTS.- Mục "Tin Mừng Giữa Dòng Đời" được mở ra trên Diễn Đàn Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiêc Hô thuộc PT Cursillo Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được lựa chọn, nhưng tuân tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt san, nên mỗi kỳ báo ĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách. Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo tiêu chuẩn thần học.

Hãy Học Cùng Ta Hiền Lành và Khiêm Nhường

Mt 11:25-30

Vào lúc ấy, Đức Giê-su nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. "Cha ta đã giao phó mọi sự cho ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha; cũng như không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mặc khải cho. "Hãy đến với Ta những ai mệt mỏi và gánh nặng, và Ta sẽ cho được nghỉ ngơi. Hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi. Vì ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng."

Ta có thể nhận thấy 5 điểm trong đoạn Tin Mừng Mát-Thêu:

- Cha không cho người thông thái biết những điều này nhưng lại tỏ cho những người bé mọn.
- Không ai biết Con ngoài Cha và không ai biết Cha ngoài Con.
- Hãy đến với Ta những ai mệt mỏi và gánh nặng..
- Hãy học với Ta hiền lành và khiêm nhường.
- Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng.

Ta có thể suy niệm về mối dây liên kết giữa năm luận điểm trên đây. Mối dây liên kết đó chính là tình yêu.

Những điều mà Chúa Cha không cho người thông thái biết mà lại tỏ cho người bé mọn biết. Ta có thể suy niệm đó là những bí quyết về tình yêu.

Có những người tự cho mình là giỏi. Cũng có những người thật sự tinh thông nhưng lại tự mãn về kiến thức của mình. Những người này có thể ưu việt về nhiều phương diện nhưng lại không

quan tâm đến, và khó lãnh hội những bí quyết về tình yêu. Ai tự đặt mình là trung tâm vũ trụ sẽ không biết yêu thương và không lãnh nhận được những mặc khải về tình yêu đến từ Thiên Chúa.

Trái lại những người thấy mình nhỏ bé, những người khiêm tốn nhận biết những thiếu sót của mình lại thường có tâm hồn mở rộng, đón chờ. Họ dễ lãnh hội được bí quyết của tình yêu là quên mình để phục vụ tha nhân.

Điểm thứ hai: *Không ai biết*

Cha trù ra Con, và không ai biết Cha trù ra Con. Chúa Cha và Chúa Con biết nhau một cách toàn hảo vì cùng chung một bản thể là Tình Yêu. Tình yêu trong Ba Ngôi là một tương quan hoàn hảo và trọn vẹn. Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể để mạc khải cho nhân loại dung nhan của Thiên Chúa. Ta chỉ có thể biết được Chúa Cha qua mạc khải của Chúa Con. Mạc khải đó là: *Thiên Chúa đã yêu thương loài người quá đỗi đến nỗi cho đi Con Một của Ngài...* Đây phải chăng là điều mà Thánh Phaolô nói được dấu ẩn từ tạo thiên lập địa mà nay được tỏ bày. Mạc khải về tình yêu bo la của Thiên Chúa là niềm hy vọng lớn lao nhất cho nhân loại, và phải là căn bản cho mọi niềm vui và hy vọng của mỗi người chúng ta.

Nhưng Chúa Giêsu đến không những chỉ mạc khải về Chúa Cha qua lời của Ngài. Nhưng còn cho ta thấy hình ảnh Thiên Chúa qua chính con người của Ngài, qua cuộc sống nhân từ và hiền lành của Ngài. Chúa nói với Philipphê trong Tiệc Ly: *Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.*

Trong đoạn Tin Mừng này, lòng nhân từ của Chúa Giêsu được biểu lộ qua lời kêu gọi của Ngài: *Hỡi những ai mệt mỏi và mang gánh nặng, hãy đến cùng Ta và ta sẽ cho được nghỉ ngơi.*

Ta sẽ có cảm tưởng là lời nói này Chúa gửi đến cho riêng từng người trong chúng ta. Vì ai mà không có lúc thấy mình mệt mỏi rã rời vì quá nhiều gánh nặng và chông gai thử thách trong đời. Không những chỉ có lúc, mà ngay bây giờ, mỗi người chúng ta đều mang một sự lo âu, một gánh nặng nào đó trong tâm hồn. Mỗi người đều mang một nỗi cô đơn, và sẽ không ai thông cảm trọn vẹn được với ta. Quả thật, *tâm hồn ta sẽ thao thức khôn nguôi cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa* mà thôi. Phải tìm đến với Chúa Giêsu, ta mới thật sự được bình an và nghỉ ngơi trong tâm hồn.

Bí quyết của tình yêu Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hôm nay: *Hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.* Chúa Giêsu không nói với các môn đệ phải học nơi Ngài tài hùng biện hay làm phép lạ. Chúa dạy họ phải học nơi Ngài hai điều có vẻ không mấy hấp dẫn: hiền lành và khiêm nhường. Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Muốn đi trên con đường tình yêu theo Chúa ta cần có hai đức tính này.

Phải khiêm nhường mới có thể yêu thương, vì bản chất của tình yêu là trao ban chính mình. Người kiêu ngạo đặt mình làm trung tâm vũ trụ và không thể biết yêu thương. Họ tự cho mình là xứng đáng được tất cả những gì mình mong muốn và muốn giữ tất

cả lại cho mình. Kiêu ngạo đi ngược lại con đường tình yêu.

Trái lại người khiêm tốn sẵn sàng nhường bước, sẵn sàng chịu thua trong các cuộc tranh cãi. Họ muốn phục vụ tha nhân hơn là đòi hỏi người khác phải cung phụng mình. Tâm hồn họ là mảnh đất tốt để hoa tình yêu có thể rực rỡ đâm bông.

Người hiền lành biết nhân từ với tha nhân. Người hiền lành không gây khổ đau cho người khác, dù qua lời nói hay qua hành động. Ai cũng muốn ở gần người hiền lành. Chẳng ai muốn đến gần con người lúc nào cũng hung hăng giận dữ và không quan tâm gì đến nỗi đau của người chung quanh.

Và cuối cùng, Chúa Giêsu mời gọi ta mang lấy ách của Ngài. Điều kỳ lạ là Chúa nói ách của Ngài êm ái và gánh của Ngài nhẹ nhàng, và sẽ đem lại cho ta sự an nghỉ bình an.

Ách là một gánh nặng phải mang trên vai và không hề thoải mái. Thế nhưng tại sao Chúa nói là ách êm ái và gánh nhẹ nhàng?

Để trả lời cho câu hỏi này, ta vẫn phải hướng về tình yêu. Có thể suy niệm là ách của Chúa êm ái vì là ách của tình yêu. Chính Chúa Giêsu đã phải mang ách của tình yêu là thập giá trên vai trên con đường tử nạn. Chúa Giêsu phải vác ách nặng nề trên đường lên núi Sọ, để ách ta phải mang mỗi ngày

(xem tiếp trang 44)



9041 Trask Ave., Ste. B • Garden Grove, CA 92844 • Tel. (714) 636-8166

(Ngã tư Magnolia /Trask cạnh tiệm sửa xe 76 và nhà hàng Crawfish Cafe, đối diện tiệm In&Out Burger)

Chuyên trị: Các Bệnh Nội Ngoại thường bằng châm cứu và các bệnh kết hợp phương pháp Đông Tây



Bác sĩ THƯỢNG HẢI, PH. D., C. A., O.M.D.

- Tốt nghiệp Bác Sĩ Chuyên Khoa Đông Y Châm Cứu Hoa Kỳ.
- Hội viên hội Cổ Văn Đông Y Châm Cứu Hoa Kỳ.
- Nguyên Giám Khảo Hội Đông Châm Cứu tiểu bang California.

- Nguyên Y Sư Đông Y Châm Cứu Trung Tâm Y Tế Phật Giáo.
- Nguyên Cố Vấn Đông Y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Kiến VN.

Thượng Hải Bá Bổ Ngũ Tạng Thần Dược (Số 2 - \$38)

Được bào chế bằng tinh chất ong chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý Đông y như Nhân sâm, Yến, Quế, Hà thủ ô và các dược phẩm thượng hạng: giúp cho cơ thể, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ. Giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch do hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. Giúp gia tăng sức khỏe cho các quý vị vì hoàn cảnh công việc làm việc quá sức, giúp mắt gan, bổ phổi, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngũ tạng.

Bổ Thận Tinh Hoàn (Số 3 - \$30)

Bổ thận tinh Maletonix lần đầu tiên được bào chế bằng Bạch Hoa Lộ phối hợp với các dược thảo thượng hạng bằng các phương pháp trích tinh cổ đặc, giúp tăng cường sinh lực cho nam giới, tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh, yêu đời, giúp thận khí suy yếu, dương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, giúp thêm tinh ích tủy rắn chắc gân xương, tai mắt thông minh, bổ tinh tráng dương giúp cho khỏe mạnh, uống lâu thần thể nhẹ nhàng.



ĐƯỢC PHONG CỎ ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI THUỐC ĐÔNG Y ĐƯỢC THẢO PHỐI HỢP HẢO HẠNG BẢO CHẾ BẢNG PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐẶC GIA TRUYỀN



- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. Cổ Não Hoàn Tinh Hoàn \$27
Giúp bổ trí não, giúp gia tăng trí nhớ, hay quên, kém trí nhớ.</p> <p>2. Thượng Hải Bá Bổ Thần Dược.. \$38
Giúp bồi bổ ngũ tạng, bổ ích cho đau nhức, mất ngủ.</p> <p>3. Bổ Thận Tinh Hoàn \$30
Giúp bồi bổ thận tinh, tăng cường sinh lực.</p> <p>4. Bổ Thận Khí Hoàn \$27
Giúp ích cho suy thận, phù người, bí tiểu, cao máu.</p> <p>5. Mỹ Diện Đơn \$29
Giúp các loại nám mặt lâu năm.</p> <p>6. Thuốc Rụng Tóc, Bổ Tóc \$30
Giúp giảm rụng tóc, hồi đầu, giúp mọc tóc nhanh.</p> <p>7. Tiêu Khát Hoàn \$27
Giúp tiêu đường, đường trong máu.</p> <p>8A. Tan Mỡ Giảm Cân Đàn Ông ... \$27
Giúp tan mỡ, xuống cân, tan mỡ bụng, mỡ đùi, mỡ cằm, lọc máu, mát gan, điều hòa khí huyết.</p> <p>8B. Tan Mỡ Giảm Cân Đàn Bà \$27
Giúp tan mỡ, xuống cân, tan mỡ bụng, mỡ đùi, mỡ cằm, lọc máu, mát gan, điều hòa khí huyết.</p> <p>9. Giải Phong Sát Độc Hoàn \$27
Giúp giảm mề đai, dị ứng ngứa, tiêu độc, trừ phong ngứa, dị ứng thực phẩm.</p> <p>10. Tả Độc Thanh Can Hoàn \$31
Giúp bổ ích cho viêm gan virus A.B.C. chai gan, da vàng, bước cổ, xô độc gan.</p> <p>11. Tiêu Trì Khu Phong Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho trí nội ngoại, loại trừ đi tiêu ra máu, mạch lươn táo bón kinh niên, xô độc.</p> <p>12. Cao Huyết Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho cao máu, tím mạch, khó thở, tức ngực, hay mệt.</p> <p>13. Mạch Máu Sạch \$27
Giúp bổ ích cho dư mỡ cholesterol và triglyceride.</p> <p>14. Bổ Tâm Hoàn \$27
Giúp giảm khó thở, hồi hộp, lo âu, khó ngủ, giấc ngủ rối loạn, tim yếu.</p> <p>15. Điều Kinh Hoàn \$27
Giúp giảm kinh nguyệt không đều, ít kinh, hành kinh đau bụng, đau lưng, kinh nguyệt dầy dụa, bế kinh.</p> <p>16. Tiêu Mụn Thanh Can Hoàn ... \$29
Giúp giảm mụn bọc, mụn cám, mụn gan, trừ phong độc ngứa, giúp da dẻ mịn màng.</p> <p>17. Thông Huyết Hoàn \$27
Giúp thông máu huyết, bồi bổ bắp thịt, gân cốt, bổ ích cho đau nhức, sưng khớp xương tê cứng chân, tay, phong thấp.</p> <p>18. Đỉnh Suyển Hoàn \$27
Giúp ho suyển khó khè, khó thở, đàm đặc, khó khan trong người, môi miệng khô.</p> | <p>19. Truy Phong Thấu Cốt Hoàn ... \$27
Giúp bổ ích cho phong thấp, đau nhức khớp, sưng khớp.</p> <p>20. Thuốc Bổ Trẻ Em \$27
Giúp bổ ích cho ốm còi, làm biếng ăn, xanh xao, đỏ môi hôi đầu, tay chân, bồi bổ sức khỏe.</p> <p>21. Chi Khái Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho ho cảm lâu ngày không khỏi, ho khan, ho đàm, tắc tiếng, bổ phổi.</p> <p>22. Bổ Thận Âm Hoàn \$27
Giúp bổ thận âm, hay đi tiểu đêm, bồi bổ thận, đau lưng.</p> <p>23. Bổ Thận Dương Hoàn \$27
Giúp bổ thận dương, tay chân lạnh, thân lạnh.</p> <p>24. Thăng Đề Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho sa tử cung, sa ruột, bệnh Hemia, rong kinh.</p> <p>25. Hậu Sản Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho sau khi sanh nám mặt, yếu người lọc máu điều hòa khí huyết.</p> <p>26. Bạch Đái Hạ Nhãn Mai Hoàn .. \$27
Giúp bổ ích huyết trắng, Leukorrhea, ngứa cửa mình, có mùi hôi, mắt gan giải độc, bệnh yeast, nhiễm trùng đường tiểu.</p> <p>27. Thông Tị Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho nghẹt mũi kinh niên, ngứa mũi, nhầy mũi, sổ mũi liên tục, dị ứng mũi, mắt khòu giác.</p> <p>28. Thiên Đầu Thông Hoàn \$27
Giúp giảm đau nhức đầu một bên hay hai bên lâu năm.</p> <p>29. Trật Đả Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho tê ngã, tai nạn, trật gân xương, tập võ bị đánh máu bầm.</p> <p>30. Hết Kinh Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho đàn bà mãn kinh, nóng mặt khó chịu.</p> <p>31. Thông Đạo Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho đàn ông sưng tuyến tiền liệt prostate, khó đi tiểu, đi tiểu nhiều lần.</p> <p>32. Cai Thuốc Hoàn \$27
Giúp giảm thêm hút thuốc, bỏ phôi.</p> <p>33. Cai Rượu Hoàn \$27
Giúp giảm thêm rượu, mát gan.</p> <p>34. An Vĩ Hoàn \$27
Giúp bổ ích đau bao tử, kém ăn sinh bụng, đầy hơi, ợ chua, rối loạn tiêu hóa.</p> <p>35. Thanh Vĩ Hoàn \$27
Giúp giảm hôi miệng.</p> <p>36. Bổ Thận Kinh Hoàn \$29
Giúp bồi bổ tế bào thần kinh, bắp thịt co giật, vọp bẻ, tay chân tê cứng.</p> | <p>37. Bạch Nhân Sâm Tinh Hoàn \$27
Giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực.</p> <p>38. Bổ Mạch Máu Hoàn \$27
Giúp bồi ích cho nổi phỏng gần xanh tay và chân, varicore veins, bở mạch máu.</p> <p>39. Cứu Chế Hà Thủ Ô Hoàn \$27
Giúp giảm tóc bạc sớm.</p> <p>40. Dưỡng Da Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho da nhăn, vết nhăn quanh mắt, càm.</p> <p>41. Dưỡng Can Hoàn \$31
Giúp mát gan, giúp sáng mắt, bồi bổ gan, lọc máu, giải độc.</p> <p>42. Chi Hạn Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho đỏ mề hôi tay, chân, ra nhiều mồ hôi.</p> <p>43. Cầm Mạo Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho cầm cầm, số mũi, nhức đầu, bần thần, môi nứt, đau nhức mình mẩy, ho cảm, càm nóng, lạnh.</p> <p>44. Tiêu Sản Hoàn \$29
Giúp bổ ích cho sạn thận, bàng quang, mắt, bồi bổ thận, bàng quang, túi mật.</p> <p>45. Nhuận Trường Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho táo bón, bồi bổ ruột già, nhuận trường.</p> <p>46. Bổ Xương Hoàn \$27
Giúp bổ ích cho loãng xương, rỗng xương.</p> <p>47. Tan Mỡ, Cholesterol \$27
Giúp bổ ích cho cao cholesterol.</p> <p>48. Thuốc Nghệ, Sữa Ong Chúa ... \$27
Giúp bồi bổ ruột, bao tử tăng cường sức đề kháng cơ thể hệ miễn nhiễm, bổ ích trong các bệnh ung thư.</p> <p>49. Ung Thư Hoàn \$30
Giúp lợi ích cho các bệnh ung thư, giúp tăng cường miễn nhiễm.</p> <p>50. Tinh Chất Sữa Ong Chúa \$30
Giúp mịn da, đẹp da.</p> <p>51. Đông Trùng Hạ Thảo \$35
Giúp bồi bổ Phổi, Thận, chống lão hóa, tăng cường sinh lực.</p> <p>52. Đại Bổ Thận Tinh Hoàn \$35
Đại bổ thận, tăng cường sinh lý.</p> <p>53. Super Food Meal Protein \$48
Bột sữa protein dinh dưỡng bằng tinh chất protein sữa dê, protein gạo lức, sữa ong chúa, thảo mộc, giúp bồi bổ cơ thể, giúp thay thế bữa ăn.</p> <p>54. Dưỡng Tâm An Thần \$27
Giúp hỗ trợ, giảm căng thẳng lo âu trầm cảm, đường tâm an thần, điều hòa cơ thể.</p> |
|---|--|---|

* These Statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. The products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.



MINI MARKET

www.ChoTamBien.com

CHỢ TAM BIÊN

HEO BÒ GÀ DÊ & FAST FOOD

ĐẶC BIỆT: GIÒ, CHẢ, NAM CHUA, LÒNG HEO, BÊ THUI, CHÀ BÔNG (Làm bằng thịt tươi)



Địa Điểm 1:

9550 Bolsa Ave. #115E,
Westminster, CA 92683

Tel: (714) 548-4993

Open 7 days: 7:00 AM - 8:00 PM

Địa Điểm 2:

9906 Westminster Ave. #B,
Garden Grove, CA 92844

Tel: (714) 636-2222

Open 7 days: 7:00 AM - 9:00 PM



Địa điểm 3: 15560 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683

Tel: (714) 868-3133 - Open Mon-Sun: 7:00 AM - 9:00 PM

Delivered by GRUBHUB: [grubhub.com](https://www.grubhub.com)

Hành Trình Đức Tin

Đường vào đạo Chúa có vạn nẻo, muôn cách, muôn cảnh...

LTS.

Diễn Đàn Giáo Dân đã được GS. Nguyễn Đức Tuyên, tác giả sách HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN cho trích đăng các bài trình thuật hành trình tìm vào Đạo Chúa của nhiều nhân vật thuộc nhiều thành trong xã hội. Đây là một cố gắng của Diễn Đàn nhằm giới thiệu một số những tấm gương sống trong muôn vàn các trường hợp tìm kiếm, tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm gia nghiệp. Họ là đường giúp họ sớm đạt tới đích điểm, tiếp nhận ơn Tái Sinh.

Giáo sư Nguyễn Sa Trần Bích Lan, trong số báo Xuân Nhâm Dần này, sẽ mở đầu cho loạt bài Hành Trình Đức Tin, (Đường Vào Đạo Chúa.)

những chứng nhân Tin Mừng cho những ai đang trên hành trình tìm vào Đạo Chúa.

Diễn Đàn ước mong Quý Độc giả, nếu có ai muốn tìm hiểu hoặc chuẩn bị gia nhập Giáo Hội Công Giáo, xin chia sẻ với họ những bài viết này để những chứng nhân Đức Tin sẽ là người tiên phong, dẫn lối đưa

Người phụ trách: Văn Lâm

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT GIA ĐÌNH NHẬT BẢN

■ John Shirieda, S.D.B.



Cách nay hơn 25 năm, gia đình tôi gồm có mẹ, chị, anh tôi và tôi. Mỗi buổi sáng, chúng tôi đều tụng kinh trước tượng của Đức Phật trong căn nhà nghèo nàn tồi tệ của gia đình. Việc tụng kinh này thể hiện lòng sùng kính sốt sắng của chúng tôi với Đức Phật. Thường thường mỗi buổi sáng chúng tôi còn dâng lên bàn thờ một chén gạo nữa.

Tôi không đề cập tới cha tôi ở trên và nhấn mạnh đến căn nhà nghèo nàn, tồi tệ của chúng tôi, vì sự tàn ác của chiến tranh đã đưa gia đình tôi vào cảnh túng cực khổ sở. Cha tôi là một sĩ quan trong một Trung Đoàn Bộ Binh đã tử trận tại đồng bằng Trung Hoa vào năm 1937.

Căn nhà của chúng tôi tại Kagoshima đã biến thành một đồng gạch vụn sau trận dội bom kinh hoàng cuối cùng của Hoa Kỳ. Ý muốn được sống gần bà nội của chúng tôi đã khiến chúng tôi phải đi xa thành phố hơn 50 dặm đường. Nhưng ngay cả tại vùng ngoại ô này cũng toàn là hoang địa và đổ nát.

Trong suốt nhiều năm theo dõi chiến tranh với lòng ái quốc và sự lo lắng, đã có lần tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành một chiến sĩ theo chân cha tôi. Có thể tôi sẽ chỉ can đảm bằng cha tôi thôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ may mắn hơn. Sự nghèo túng của gia đình cần sự hiện diện của tôi và niềm thất vọng của Hoàng gia Nhật khiến giấc mơ của tôi tàn lụi. Vấn đề quan trọng là làm sao có được một đời sống thích nghi với hoàn cảnh. Tôi phải bắt đầu từ mái ấm gia đình: Gỗ lạt ở Nhật đầy dẫy, làm một căn nhà để trú mưa trú nắng không phải là chuyện khó, nhưng vấn đề là đào đâu ra đinh để đóng những tấm gỗ vào với nhau?

Một đứa bạn của tôi đưa ra sáng kiến rất hay để giải quyết khó khăn này: Hắn ta đề nghị tôi ăn cắp đinh từ một ngôi nhà thờ Công giáo gần đó đang xây cất sắp xong dưới sự trợ giúp của quân đội Hoa Kỳ.

Ý nghĩ ăn cắp làm chùn bước chân tôi, nhưng đinh hiện quá cần cho việc làm nhà. Hơn nữa, lấy cắp của cải của kẻ thù Hoa Kỳ và của đạo Công giáo đối với tôi lúc đó là việc phải làm.

Một hôm nọ, vào buổi giữa trưa, khi các công nhân xây cất nhà thờ đang nghỉ việc để ăn cơm, tôi thực hiện ý định. Tất cả mọi việc xảy ra êm thấm, cả người tôi từ trên xuống dưới, tất cả các túi đều đầy đinh.

Một cách hết sức cẩn thận, tôi

trở ra bằng chính con đường tôi đã đi vào lúc trước. Nửa đường, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Thử nhìn xem trong căn nhà mới cất có gì trong đó? Tò mò mạnh hơn sự sợ hãi, tôi hí hục leo lên một cửa sổ để nhìn vào bên trong.

Ngay lúc đó, một ông Cha đang đọc kinh trong nhà thờ giật mình vì tiếng động do tôi gây ra, ông ngược mắt nhìn lên và trông thấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ.

Như một luồng điện cao thế xuyên qua thân thể, trước khi kịp nghĩ ngợi, tôi nhảy đại xuống và chạy bán sống bán chết. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào, ông Cha đã xuất hiện đứng trước mặt tôi, hai tay ông giữ lấy vai tôi. Tôi muốn vùng chạy, nhưng so với khổ người Tây Phương, tôi thấp và bé quá, nhất là với sức nặng của sổ đinh trên người, tôi thật sự lúng túng.

Thế là tôi bị bắt quả tang đang ăn cắp. Tôi run rẩy trong tay của người chủ to lớn, một người ngoại quốc, một ông cha Công giáo. Thật là một sỉ nhục cho gia đình và cho dân tộc tôi. Tưởng tượng ra chân tay tôi bị trói, bị nhốt tù trong một căn phòng nhỏ hôi hám. Tôi nghĩ tới mẹ tôi, một người mẹ luôn luôn dạy tôi “Masayuki” có nghĩa là “một người công chính”, luôn luôn dạy tôi phải thật thà. Thật là ghê gớm nếu mẹ tôi biết rằng sau bao nhiêu thì giờ và công sức đã bỏ ra để giáo dục con, kết quả là tôi trở thành một đứa ăn cắp. Tôi đã làm nhục mẹ, phản bội lại tất cả những gì mẹ đã tin tưởng nơi tôi từ thuở ấu thơ. Vì nghĩ như thế, nên trên khoảng đường ông Cha dẫn tôi trở lại chỗ để đinh, tôi năn nỉ với ông: “Cha muốn phạt hay làm gì tôi, Cha cứ làm, nhưng xin Cha một điều là đừng cho mẹ tôi biết.” Thật không ngờ, khi dẫn tôi đến chỗ để đinh bên cạnh ngôi nhà thờ vừa cất xong, ông Cha với tay lấy thùng đinh, hốt đinh trao cho tôi nhiều đến nỗi tôi không thể nào mang nổi. Ông mỉm cười thân ái, chúc tôi vui vẻ, chào tôi và bảo tôi đi về.

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên được lời nào. Tưởng chừng như vừa trải qua một giấc mơ. Suốt buổi chiều hôm đó, rồi suốt cả đêm, tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt của ông Cha ngoại quốc, người đã dạy tôi biết thế nào là cho đi, nhất là trong hoàn cảnh hậu chiến của quốc gia Nhật, dân chúng chỉ ước ao lãnh nhận hơn là cho đi.

Ngày hôm sau tôi trở lại nhà thờ với ước muốn sẽ được gặp lại ông Cha tử tế ngày hôm trước. Gặp Cha, chẳng biết sao, tôi lại kể với Cha rằng tôi không muốn trở thành một sĩ quan trong quân đội Nhật Hoàng nữa và tôi muốn trở thành Linh mục Công giáo như Cha. Tôi không muốn cho Cha biết rằng tôi đã bị hấp dẫn bởi Kitô Giáo. Nhưng qua hành động của Cha, tôi khám

phá ra Thày Chí Thánh của đời sống con người.

Đó là lần thứ nhất tôi đến thăm ông Cha ngoại quốc, khởi sự cho những lần đến thăm sau thường xuyên hơn. Dần dà, chị tôi, anh tôi cùng đi với tôi đến thăm Cha. Niềm tin của chúng tôi vào Đức Phật dần dần chuyển hướng sang Đức Tin vào Chúa Kitô qua cách sống “nhân chứng” của người Công giáo.

Vào Mùa Phục Sinh năm 1947, chị tôi rửa tội theo đạo. Năm sau đó, vào Ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời, chính bức tường đã chứng kiến cho hành động ăn cắp của tôi, lần này làm chứng cho những bước chân mạnh dạn của tôi tiến vào Thánh đường trong tiếng Thánh ca thánh thiện. Chính ông Cha đã “chộp” được tôi trong hành động ăn cắp ngày nào là Cha Chủ sự đại diện Giáo Hội đón nhận tôi và anh tôi gia nhập đoàn chiên của Chúa.

Mẹ tôi là người duy nhất còn lại trong gia đình vẫn trung thành với Đức Phật. Đã có lần mẹ tôi dọa là mẹ sẽ từ chúng tôi nếu chúng tôi theo Đạo Công giáo. Mẹ nói: “Nếu các con theo Đạo ấy, các con không còn là con cái của mẹ nữa!”

Thời gian trôi qua với đời sống khiêm nhường, cần cù, bác ái thật thà trong Đức Tin của chúng tôi ảnh hưởng từ ông Cha ngoại quốc đã làm dịu mẹ tôi khiến mẹ tôi cũng bắt đầu

tìm hiểu về Giáo Hội Công Giáo.

Chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái gia đình. Sau khi theo đạo, chị, anh tôi và cả tôi nữa đều muốn đi theo con đường của ông Cha ngoại quốc khả kính.

Năm 1950, cả ba chúng tôi đều gia nhập Dòng Salesian.

Năm 1955, chính ông Cha ngoại quốc, người hướng dẫn chúng tôi và đã đánh thức ơn Thiên Triệu trong gia đình tôi đã hy sinh mạng sống của mình cho một người anh em Nhật Bản: Người bạn Nhật của chúng tôi bị kẹt trong một phòng học đang bốc cháy. Cha đã không ngại nguy hiểm lẫn mình vào cứu. Tay ôm người thiếu niên Nhật, cả hai đều tử nạn trong ngọn lửa ngút trời.

Cha đã vẫn thường nói: “Cha yêu nước Nhật lắm, ước gì Cha được hy sinh mạng sống để trở thành một nắm đất cho nước Nhật!” Chúa đã giúp Cha thực hiện ước vọng cao vời đó.

Đời sống và cái chết của Cha Adino cũng cố Ôn Thiên Triệu của tôi thật nhiều. Tôi quyết định sẽ phải trở thành “Ông Cha Ngoại quốc Adino” thứ hai.

Năm 1956, tôi được phép sang Ý Đại Lợi du học và gặp lại người mẹ của Cha Adino. Người mẹ này đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Tôi ở lại Ý Đại Lợi tu học và chấm dứt chương trình năm 1967.

Giờ đây mẹ của chúng tôi đang sống cô độc tại một quận ly hẻo lánh nơi miền Nam nước Nhật. Bà bỏ hết phần đời còn lại để truyền giáo. Anh tôi, Linh mục Anthony, cũng thuộc Dòng Salesian như tôi đang dạy học tại Miyazaki. Chị tôi, Nữ tu Lucy cũng tu Dòng Salesian đang học thêm Thần học tại Học Viện Higher Institute, tỉnh Turin, Ý Đại Lợi.

Tôi hiện đang làm Bề Trên cho Chung Viện Salesian và dạy Thần Học Tín Lý tại Viện Đại Học Sophia, Nhật Bản. Tôi có nhiệm vụ huấn luyện các Linh mục trẻ cho nhà Dòng và cho Giáo Hội. Ước vọng của tôi là làm sao hướng dẫn các Linh mục trẻ và cả chính tôi nữa theo chân “ông Cha ngoại quốc”: Linh mục Adino Roncato.

Dòng Salesian qui tụ những Linh mục, Tu sĩ Nam Nữ sống trong Cộng đoàn theo gương Thánh Phanxico Salê. Cộng đoàn do Thánh Gioan Bosco thành lập (1815-1888). Hoạt động đặc biệt cho giới trẻ. Cha Thánh thành lập Dòng thường được mọi người gọi là Don Bosco đã chọn Thánh Phanxico Salê, một trong những Vị Thánh vĩ đại về đời sống thiêng liêng làm gương mẫu và làm quan thầy cho Cộng đoàn.♦

QUA VỤ HỒ HỮU HÒA: Thấy gì ở văn bản của Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long

■ J.B Nguyễn Hữu Vinh

Một văn bản lạ

Chúng tôi nhận được một văn bản có chữ ký ghi là của Đức Giám mục Alf Nguyễn Hữu Long và con dấu của Giáo phận Vinh. Văn bản này gửi Bề trên Cả Dòng Chúa Cứu Thế và Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Nội dung của văn bản là “Mong cha Bề trên cả và cha Giám Tỉnh giải thích, nhắc nhở” hai linh mục của dòng này “về những hành động sai trái của họ” vì những hành động đó “thực sự gây chia rẽ, phá hoại sự hiệp nhất trong giáo hội và xói mòn niềm tin nơi người tín hữu”.

Hai linh mục được nhắc tên vì đã bàn bạc và “Dẫn dắt công luận” trên facebook khi Đức Cha Alf. Nguyễn Hữu Long huyền chức cha Đặng Hữu Nam.

Văn bản này kết luận hai linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế “theo đuổi chống cộng cực đoan và bạo lực trong khi tôi đối thoại cởi mở với chính quyền cộng sản”.

Lời bàn:

Trước hết, chúng tôi xin khẳng định là chúng tôi nhận được qua mạng Internet, nhưng không khẳng định có đúng là Thư của Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long hay không? Bởi các lý do sau:

Thứ nhất: Rất có thể văn bản này cũng bị làm giả. Bởi thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn, đến văn thư của Giáo phận Vinh phong chức linh mục, phong chức Thánh, hẳn nhiên là trong văn thư đó không chỉ có chữ ký của ĐC Long mà còn con dấu, lại còn cha Chuông Ấn ký tên. Vậy mà còn bị làm giả, thì thử hỏi cái gì có thể không làm giả ở đây?

Và chuyện đó đã được khẳng định trong nội dung như trong văn bản này.

Thứ hai: Trên Website của Giáo phận Vinh không thấy có văn bản này.

Thiết nghĩ rằng Giáo hội cũng đã có những quy định, hiến chế để dạy rằng việc dùng phương tiện truyền thông đem thông tin, đem sự thật đến với cộng đồng dân Chúa một cách nhanh chóng, để tránh những điều

nhảm lẫn không cần thiết cũng là trách nhiệm của Tòa Giám mục. Thế nên khi Website của Giáo phận không có văn bản này, buộc chúng tôi phải đặt nghi ngờ tính chính danh của nó.

Thứ ba: Có thể chưa hẳn đây là thư thật của Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long. Bởi theo thiên nghi của chúng tôi, thì rất có thể Đức GM Alf. Nguyễn Hữu Long không viết một bức thư có nội dung như vậy. Bởi đơn giản, ngài là một Giám mục chứ không phải là mấy bà ngoài chợ để ăn miếng trả miếng với những hiện tượng trên mạng.

Cũng bởi, nếu Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long chú ý các ý kiến trên mạng, tôi tin rằng Ngài sẽ có nhiều văn bản gửi đến giáo dân, giải thích những vấn đề liên quan đến giáo lý, giáo hội, đến hàng ngũ linh mục, tu sĩ của Giáo phận chứ không chỉ có vài việc lẻ tẻ lật vạt mây ông cha ở đâu đâu nói đến mình mà đã nhảy cẫng lên.

Đó là những vấn đề mà tác

động trực tiếp đến đời sống cả tinh thần, đạo đức và cả đời sống vật chất, luân lý của giáo dân cũng như lương dân mà ngài có trách nhiệm với họ, bởi ngài đã nhận trách nhiệm đó trước Chúa, trước Giáo hội.

Đó là những vấn đề lên quan đến đời sống linh mục, những hiện tượng tha hóa, hiện tượng Giáo sĩ trị, hiện tượng trục lợi và rất nhiều vấn đề nữa, quan trọng hơn việc chú ý đến mấy ông linh mục hoặc ông nào đó xa xa nói về vấn đề của mình.

Bởi chúng tôi nghĩ rằng, là linh mục, khi đã nằm xuống đất để chịu lấy chức Thánh, nghĩa là chấp nhận chịu chết, chịu bỏ đi để phục vụ thiên hạ, phục vụ tha nhân, chứ chưa nói là “Giám mục”.

Bởi Giám mục, là người đã nhận lãnh chức Thánh trước mặt Chúa, đã thề hứa chăm sóc đàn chiên của Chúa, hy sinh mạng sống vì đàn chiên, mang lấy mùi chiên, thì xá gì sự hôi hám, sự đau khổ, sự xúc phạm hoặc kể cả những điều thị phi.

Ngày xưa, khi bị xỉ vả, nhiếc móc, nhạo cười và đủ mọi trò đánh đập thể xác, rồi đóng đinh treo trên thập giá, thậm chí, chúng còn bắt thăm chia nhau chiếc áo của Người... thì hình như Chúa Giesu cũng chẳng kêu, chẳng chửi lại một câu nào, càng không có văn bản nào gửi đến cấp trên của bọn quân dữ đã hành hình ngài. Trái lại, ngài còn cầu xin rằng: “*Lạy Cha, xin tha thứ cho họ,*

vì họ không biết mình đang làm gì.” (Luca 23:34).

Thiết nghĩ, những đoạn Kinh Thánh đó, Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long biết nhiều hơn các giáo dân.

Mặt khác, khi chu toàn sứ mệnh của mình, thì chắc chẳng phải lo lắng, chẳng cần thanh minh, chẳng cần ca ngợi khoa trương, bởi Sự thật có sức sống mãnh liệt của nó.

Miễn là mình luôn sống không hổ thẹn với chức năng và trách nhiệm của mình không phải trước mặt thế gian, mà là trước mặt Chúa. Mà trước mặt Chúa thì không cần phải “trình bày” chẳng cần văn thư hay đôi co gì cho mệt.

Bởi Giám Mục – nghĩa là người coi sóc đàn chiên, người chăn nuôi đàn chiên thay mặt Chúa. Thế nên, theo cách nói dân gian, để làm Giám mục, thì cần phải “Dám mực” – nghĩa là chấp nhận sự mực nát vì “*Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác*” (Ga 12, 20-33).

Thế nhưng, dù chưa chắc chắn bức thư này có phải của Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long hay không, nhưng đã có văn bản, có dấu và chữ ký hẳn hoi, thì việc xác định có đúng, có là văn bản thật hay giả, là trách nhiệm của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Và chúng tôi đã chờ đợi những phản hồi về văn bản này, nhưng đến nay vẫn không có tín hiệu nào khác, nên chúng tôi tạm bàn về văn bản này cho đến khi nào có thông tin mới.

Văn bản nói gì?

Có lẽ không cần bàn nhiều quá vì nội dung bức văn bản cũng đơn giản thôi. Nhưng chứa đựng nhiều điều mà trong đó người giáo dân khi đọc văn bản đó, sẽ càng bị chia rẽ nhiều hơn. Chúng ta chỉ bàn qua vài nét như sau:

- Không rõ Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long căn cứ vào đâu, để kết luận rằng: Hai linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế được nhắc tên đã “*theo đuổi chống cộng cực đoan và bạo lực*”?

Liệu Đức Giám mục Alf. Long có hiểu rằng với vai trò của một Giám mục, lời kết án của Ngài có sức nặng ngàn cân đối với số phận của một con người, chứ chưa nói đến một linh mục hay không?

“*Cực đoan và bạo lực*” là hai trạng thái khó chấp nhận với kẻ cả người thường chưa nói đến linh mục. Vậy Đức Cha Long đã nhìn thấy, hoặc có tư liệu về hai linh mục này nổ bom, hoặc kêu gọi đặt mìn, đặt bẫy giết người như chính quyền Cộng sản đã làm với nhiều nơi mà mới đây mấy năm như ở Mỹ Yên, Con

Cuồng hoặc nhiều năm trước như Quỳnh Lưu, ... trong giáo phận của ngài?

Hoặc hai linh mục này đã tổ chức xã hội đen chặn đường, đánh đập những người bất đồng chính kiến, bắt bớ, bỏ tù họ bất chấp lý lẽ, luật lệ như chính quyền cộng sản Nghệ An đang làm với những người yêu nước, nhưng người đã xả thân làm nên Giáo hội hôm nay, để có Ngài tòa Giám mục cho Ngài ngồi đó mà cời mở, mà đối thoại?

Hay hai linh mục này cũng chỉ bình luận, nói lên những ý kiến mà với đường lối “*đối thoại cởi mở với chính quyền cộng sản*” thì gọi là “*chống cộng cực đoan và bạo lực*”?

Thiết nghĩ với trình độ của một Giám mục, ngài rất hiểu điều ngài nói và hậu quả của nó sẽ ra sao. Cha ông ta đã dạy: “*Lời nói, đọi máu là vậy*”. Phải chăng có câu nói của Đức Chúa Giesu rằng:

- Một điều suy nghĩ nữa, là nếu thật sự Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long sợ rằng những điều mà hai vị linh mục kia đã nói sẽ “*thực sự gây chia rẽ, phá hoại sự hiệp nhất trong giáo hội và xói mòn niềm tin nơi người tín hữu*” thì e rằng ngài đã lo quá xa.

Bởi trước khi lo lắng cho sự xói mòn niềm tin nơi người tín hữu, gây chia rẽ phá hoại sự hiệp nhất, thì xin Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long nhỏ tận gốc rễ những vấn đề đang gây không chỉ xói mòn lòng tin, mà mất luôn Đức Tin nơi người tín hữu và không ở đâu xa xôi khác, mà ở ngay ở Giáo phận Vinh, nơi ngài đang có trách nhiệm lớn nhất về mọi thứ xảy ra ở đó.

Đó là việc thiếu minh bạch trong đường lối, xử sự gây bức xúc trong giáo phận với nạn Giáo sĩ trị, nạn lạm dụng đời sống linh mục làm những việc không phù hợp với đẳng bậc mình.

Đó là việc nhiều linh mục, thậm chí là cả Giám mục đã từng dựa vào cái gọi là Doanh nhân Công giáo – bất kể họ làm giàu bằng cách nào, miễn lấy được tiền bạc để dâng cúng hoặc tiêu xài đáp ứng nhu cầu của mình.

Nếu Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long chưa rõ điều này, xin xem lại những tấm hình của các Đức Giám mục và cả Hồng y đã đến ăn uống thỏa thuê ở nhà đại gia, để đặt một câu hỏi rằng: Liệu có gia đình giáo dân nào nghèo khó được các giám mục hạ cố đến thăm vậy lần nào trong đời chưa? Vậy có phải Giáo hội công giáo ngày nay đã trở thành giáo hội của người giàu có mà thôi?

Đó là việc xây cất các công trình quá sức chịu đựng của giáo dân, để rồi phải bán đất đai của Giáo hội gây bức xúc cho giáo

dân. Bởi với quan niệm của giáo dân có ý thức xây dựng, thì đất đai mới khó, còn nhà cửa, trung tâm mục vụ chưa xây thì xây sau chẳng chết ai. Chỉ những kẻ bóc ngắn, cắn dài mới nghĩ đến cách bán đất đai để xây nhà ở cho sướng thân, mặc cho con cháu sau này không còn chỗ để tồn tại.

Đó là nạn linh mục, giáo sĩ hoạt động chính trị công khai trong chế độ cộng sản vô thần của một số linh mục trong cái gọi là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban đoàn kết công giáo mà ai cũng đã xác nhận là những tổ chức của Cộng sản vô thần. Trong khi Giáo luật quy định rõ ràng các linh mục trở lên đều không được tham gia tổ chức chính trị. Hẳn là Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long có biết những người này.

Đó là việc cụ thể như vấn nạn vụ việc linh mục phạm tội cách rõ ràng là giả mạo giấy tờ, con dấu, làm văn thư giả vụ phong chức Thánh. Nếu so sánh việc đó với việc linh mục không làm vừa lòng chính quyền cộng sản – một chế độ vô thần chống đối giáo hội đến cùng – thì thử xem việc nào cần xử lý hơn và việc nào nghiêm trọng đến Đức Tin tín hữu hơn?

Ngài Giám mục có coi rằng việc giảng dạy những sự thật nên chính quyền không ưa làm cho ngài khó xử với chính quyền cộng sản mà ngài đang đối thoại, đang cởi mở, có nặng hơn việc làm giả văn thư Giám mục để phong chức Thánh?



HỘI YẾM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

Hội vô vị lợi số #3990043 TB. California, Hoa Kỳ
Văn Thư chứng nhận của Bộ Phong Thánh Roma ngày 24-4-2018

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA

Tel: 714-852-3605

THÔNG BÁO

Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được thành tựu, chúng tôi một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI YẾM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP. Hội đã được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động của một hội vô vị lợi số #3990043 và được Bộ Phong Thánh Roma ngày 24-4-2018.

- **Giờ mở cửa:** 6 ngày một tuần từ 10:00AM - 6:00PM, đóng cửa ngày Chúa Nhật.
- **Giờ Khấn hàng tuần:** tối thứ Hai từ 5pm-6pm

Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp.

Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên Thánh số tiền:

_____ \$50.00 \$100.00 \$200.00 \$500.00 \$1,000 _____

Chi phiếu xin đề: “Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp”
và gửi về địa chỉ: 13962 Seaboard Cir., Garden Grove, CA 92843

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành



PHIẾU XIN KHẤN

Nhờ sự cầu bầu của Tôi Tớ Chúa: Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Tên Thánh, Họ và Tên

Địa chỉ

Thành Phố Tiểu Bang

Điện thoại Email

Ý chỉ xin cầu nguyện:

Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên Thánh số tiền:

_____ \$50.00 \$100.00 \$200.00 \$500.00 \$1,000 _____

Chi phiếu xin đề: “Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp”
và gửi về địa chỉ: 13962 Seaboard Cir., Garden Grove, CA 92843

PROFESSIONAL STRENGTH FORMULA

THOMAS TRỌNG VÕ, L.A.C. NCCA, OMD

We Made It Better For You



TN AMERICA HERBS, LLC.

15361 Brookhurst St. #104, Westminster, CA 92683

Tel: 1.888.811.1133 or 714.531.2020

FOR OTHER PRODUCTS PLEASE VISIT OUR WEBSITE

www.tnduocthao.com

Bảo đảm không kết quả hoàn tiền lại

Việc nào gây chia rẽ và xói mòn niềm tin nơi tín hữu hơn?

Và thử xem cách xử sự của Đức Giám mục trong các sự việc ấy, thì niềm tin nơi người tín hữu lấy cơ sở nào để tồn tại?

Vậy sao Đức Giám mục không lo việc cụ thể trong nhà mình, trong giáo phận mình có trách nhiệm? Ở đó chỉ có huyền chức, chỉ có dung túng, chỉ có phạt vạ... mà thiếu đi tình yêu thương. Phải chăng, chính Đức Giesu đã biết đến tình trạng này và nói đến điều này trong Kinh Thánh: *“Con nào yếu đuối, các người không bổ dưỡng; con nào đau ốm, các người không chạy chữa; con nào bị thương, các người không băng bó; con nào đi lạc, các người không đem về; con nào đi mất, các người không tìm kiếm; nhưng các người chặn dắt chúng bằng bạo lực và nghiêm khắc”*.

Và ngài lại lo lắng cho việc các linh mục nơi xa xôi nào đó *“Cực đoan và bạo lực”*.

Hình như trong Kinh Thánh có điều này: *“Hãy lấy cây đũa ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em”*. (Kinh Thánh Luca).

Còn rất nhiều điều suy nghĩ, muốn nói về vấn đề này với tư cách một giáo dân, một lời bàn bạc, một lời tham gia. Nhưng không rõ liệu có điều gì để tin rằng những góp ý, để xây dựng, để gìn giữ những điều

tốt đẹp của Giáo hội thì sẽ được tiếp nhận, sẽ không bị coi là *“Cực đoan và bạo lực”*?

Thật xót xa khi cha con chẳng đủ lòng tin vào nhau, đàn chiên phải cảnh giác với ngay chủ chăn của mình. Đó là suy nghĩ của các giáo dân khi tiếp xúc với văn bản mang tên của Đức Giám mục Alf. Nguyễn Hữu Long nói trên.

Vậy thì lòng tin của Giáo dân nên đặt vào đâu trong thời buổi hiện nay, khi mà ngay cả nghe Giám mục, linh mục nói ra bằng lời, viết ra bằng văn bản cũng buộc phải nghi ngờ?

Thiết nghĩ, rất có lý khi người xưa đã dạy: *“Mắt tiền là mắt ít, mắt bạn là mắt nhiều, nhưng mắt lòng tin là mắt tất cả”*.

Giáo hội Công giáo tồn tại hơn 2.000 năm qua, từ khi những người giáo dân đầu tiên tụ họp nhau dưới những hang toại đạo đến nay trải qua bao thăng trầm và đau đớn, đã sống vững vàng vinh quang. Giáo hội Công giáo được truyền vào Việt Nam 500 năm qua, máu tử đạo đã tuôn đổ như suối để hôm nay giáo hội vẫn vững vàng trước sóng gió. Tất cả những điều đó, có được, chỉ duy nhất nhờ một nguồn cội, một cơ sở: Đức Tin.

Đức Tin đó, niềm tin son sắt vào Chúa, vào giáo hội đó đã được tôi rèn, đã phải trả bằng giá máu, mạng sống, tù tội của biết bao lớp người là cha ông chúng ta, nhất là dưới thời Cộng sản sắt máu nhất. Những đoàn giáo dân, linh mục, chức việc công giáo đã bỏ mạng trong biết bao cuộc đàn áp, biết bao “phong trào cách mạng”, trong các nhà tù như “Trại Giam Cổng Trời, Cán Tỷ”... không phải để đến hôm nay, bị tan rã nhanh chóng như bột xà phòng chỉ vì những “mục tử” của chúa đang không đấu tranh với đàn sói mà trở lại để tranh đấu với chính đàn chiên.

Cũng cần phải nói thêm điều này:

Chúng tôi không hiểu được đôi với các Đức Giám mục Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh cũng như các Giám mục trong Hội Đồng GMVN, kể cả Giám mục đã nghỉ hưu, các ngài có cảm giác ra sao trước hiện tượng không bình thường này. Khi mà mọi cái, kể cả những điều mà xưa nay với giáo dân Việt Nam chỉ có chắc như đinh đóng cột, rằng các Linh mục, giáo sĩ chứ chưa cần nói đến các Giám mục, đều là những người thánh thiện, đạo đức và là những “Đức Kito thứ hai nơi trần thế”.

Và họ kính trọng các ngài như chính đối với Thiên Chúa. Và họ sẵn sàng hy sinh mọi điều, kể cả mạng sống của mình nhiều khi chỉ vì một lời nói của các ngài, nhiều khi chỉ vì lòng tin rất mù quáng theo kiểu “Cha là Chúa”.

Họ sẵn sàng chấp nhận, dâng cho các ngài cái quyền uy tuyệt đối trong đời sống của họ không phải chỉ có tâm hồn, mà cả đời

sống vật chất, xã hội – Điều mà lẽ ra ngay từ đầu, các ngài phải từ chối, nhưng các ngài đã lạm dụng nó quá nhiều.

Thế rồi, các hành động, lời nói và thực tế đời sống của các ngài đã để lại điều gì trong lòng giáo dân mà lẽ ra có nhiều giáo sĩ, linh mục, giám mục, thì đời sống đạo đức phải được nâng lên một tầm cao mới, danh Chúa được sáng láng hơn, tỏ rạng hơn cho thế gian. Thì ngược lại, các ngài đã để lại những bóng tối khổng lồ trong niềm tin của giáo dân, để lại nỗi đau không dễ hàn gắn trong lòng những giáo sĩ, những linh mục chân tu khi các ngài biến việc tu hành, dần thân cho tình yêu Thiên Chúa thành một nghề kiếm ăn, thậm chí là vinh thân phì gia.

Và khi đó, câu nói của Chúa Giêsu: *“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”*. (Mt-22,28) đã trở thành câu nói hài hước(!)

Đến đến hôm nay, mọi cái đều phải nghi ngờ, kể cả khi có chữ ký, con dấu của các ngài, kể cả khi các ngài đứng đó nhân danh Chúa mà nói những điều phải trái.

Có lẽ không có nỗi đau nào lớn hơn của Giáo hội Công giáo Việt Nam hôm nay khi lâm vào tình trạng ngày nay mà Giáo Phận Vinh đang là điển hình.

Ai đã làm nên thảm trạng này của Giáo hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Vinh nói riêng?

Do giáo dân ư, giáo dân thì muôn đời vẫn là giáo dân, vẫn là tầng lớp ít học hành và vì thế mới cần hàng ngũ giáo sĩ, linh mục, mới cần Giám mục coi sóc, dạy dỗ và chăm bẵm. Xin đừng trách đàn chiên, đàn bò của mình nghịch ngợm, phá phách, bởi bản chất của chiên, của bò là phá phách và không đi đúng đường hướng, Vậy mới cần một đấng chăn chiên.

Vấn đề là cũng đàn chiên đó, đã qua những quãng thời gian dài thử thách, điều họ chứng minh được và sử sách của Giáo hội đã ghi lại: Họ là những anh hùng Đức Tin, dám xả thân làm chứng cho Chúa và sẵn sàng chết vì các mục tử, vì Giáo hội.

Vậy sao bỗng dung đàn chiên trở chứng? để Giám mục phải nhọc lòng, để người chăn chiên phải đuổi ra khỏi chuồng? Để mục tử phải kêu la rên xiết rằng đàn chiên hỗn láo không chịu im lặng để đáng bản quyền ngũ ngon giắc, giao lưu vui vẻ với đám cáo chồn bên ngoài?

Thực ra, chẳng cần nói nhiều, thì ai cũng thấy rằng, chính các ngài đã phá nát niềm tin đó nơi dân chúng, nơi những giáo dân Việt Nam vốn thánh thiện và vững vàng Đức Tin. Để rồi hôm nay những giáo dân từng kiêu hãnh được làm con cái của chủ

chăn, lại đứng lên đòi hỏi, vạch vôi, yêu sách và coi thường cả uy quyền Giám mục.

Mới đây, khi vụ Hồ Hữu Hòa bị “lộ sáng”, mà nói theo ngôn ngữ dân gian hiện đại là “bung, toang” – nghĩa là không thể giấu nhẹm được nữa, thì một cơn sóng dữ dội trong lòng giáo dân không chỉ Giáo phận Vinh mà cả giáo hội Công giáo trong và ngoài Việt Nam đã dâng lên mạnh mẽ.

Khi đó, người ta mới thấy được một điều rằng: Những cái gọi là Đức Tin, là Tình yêu Thiên Chúa, là lề luật Hội Thánh mà các Giám mục từ Cựu đến tân, đã dày công rao giảng, đe nẹt, sử dụng... chỉ dành cho Giáo dân. Còn các đấng bậc, coi những điều đó là những trò đùa?

Và giáo dân phần nộ đòi hỏi một câu trả lời thích đáng. Thế nhưng, đáp lại đòi hỏi chính đáng đó của giáo dân, là một thái độ trịch thượng, lúng túng và ẩn chứa những sự khuất tất.

Bởi dù cựu Giám mục Vinh có trả lời rằng: *“Hồ Hữu Hòa đã về Philippines có gì đâu mà hỏi”*, còn Tân Giám mục Giáo phận Vinh nói rằng: *“Đã báo cáo Tòa Thánh điều tra”* và coi như đã hết phận sự. Thì xin thưa vẫn còn nguyên ở đó, trong lòng giáo hội Việt Nam những tiếng khóc tức tưởi, xót xa. Những tiếng khóc đó, những ám ức đó, vẫn là những cơn sóng ngầm dữ dội giết chết dần, chết mòn niềm tin nơi họ.

Những con sóng đó là những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng kêu đau đớn của những giáo dân Việt xưa nay vốn chấp nhận mọi khó khăn, mọi đau khổ dù dưới thời vua chúa phong kiến hay thời cộng sản sắt máu. Tất cả đều được giáo dân vui vẻ chấp nhận, thậm chí đã để lấy đó như một niềm vui tử đạo, như một lễ sống để chứng minh tình yêu của mình với Thiên Chúa, với Giáo hội.

Thế rồi nay bỗng dưng bị những kẻ mang danh “Thay mặt Chúa” làm cho ố danh sự đạo, làm gương mù, gương xấu cho mọi giáo dân và tăng thêm niềm hoan lạc cho những kẻ thù của Giáo hội.

Đã đến lúc những điều đó cần được giải quyết.

Những điều đó đặt ra cho các

vị một trách nhiệm rõ ràng: “*Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất*” (Is, 49, 6). Phải “*dẫn chiên đến nguồn nước sự sống và sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ*” (Kh 7, 17).

“Các ngươi đã uống sữa chiên, đã mặc áo lông chiên, hễ con nào béo tốt, các ngươi làm thịt; nhưng các ngươi không chăn nuôi đoàn chiên của Ta. Con nào yếu đuối, các ngươi không bỏ dưỡng; con nào đau ốm, các ngươi không chạy chữa; con nào bị thương, các ngươi không băng bó; con nào đi lạc, các ngươi không đem về; con nào đi mất, các ngươi không tìm kiếm; nhưng các ngươi chặn dất chúng bằng bạo lực và nghiêm khắc. Các chiên Ta tản mác vì thiếu chủ chăn: chúng làm mồi cho thú dữ ngoài đồng. Các chiên Ta lang thang khắp núi, trên mọi đồi cao, các chiên Ta tản mác khắp mặt đất, và chẳng có ai tìm kiếm.

Còn nếu không, xin hãy để lời Chúa được ứng nghiệm. Rằng: “*Đây chính Ta sẽ đến với các chủ chăn, đòi lại đoàn chiên khỏi tay chúng, và sẽ không cho chúng chăn nuôi đoàn chiên nữa, các chủ chăn không còn nuôi chính bản thân nữa. Ta sẽ giải thoát đoàn chiên Ta khỏi miệng chúng, và đoàn chiên sẽ không còn làm mồi ngon cho chúng nữa*”. ♦

Ngày 29/06/2023

J.B Nguyễn Hữu Vinh

<https://www.rfvietnam.com/node/7689>

Hãy Học Cùng Ta Hiền Lành và Khiêm Nhường

(tiếp theo trang 31)

được trở nên nhẹ nhàng, êm ái. Và Chúa cũng đã mời gọi ai muốn theo Ngài phải vác thập giá mỗi ngày để đi theo.

Trên con đường tình yêu mà mỗi người chúng ta được mời gọi để đi trong cuộc sống, ta vẫn phải đối diện với ách của tình yêu. Đối diện với những thánh giá, hy sinh, gánh nặng trong cuộc tình. Điều này có lẽ dễ cảm nghiệm nhất đối những người gần gũi và thân cận với

ta nhất trong cuộc đời.

Khi gặp thử thách trong tình yêu, ta có thể phản ứng bằng sự bực bội, tức giận, phản kháng. Lúc đó ta sẽ thấy lòng mình đầy đau khổ, sóng gió, bất an.

Nhưng ta cũng có thể phản ứng bằng cách đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Học nơi Ngài hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Theo gương Ngài và cùng với Ngài, lãnh nhận ách của tình yêu với tâm tình hiền lành, khiêm tốn.

Đến với Chúa Giêsu và cùng với Ngài mang ách êm ái của tình yêu, tâm hồn ta sẽ được nghỉ ngơi trong bình an, yêu thương và hạnh phúc. ♦

Trần Việt Cường

LẮNG NGHE TRONG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

■ Lê Thiên & Lê Tinh Thông (18/7/2023)



Cám ơn bạn lắng nghe

Là giáo dân, chúng tôi trải qua không ít cơ hội sinh hoạt trong các cộng đoàn dân Chúa đó đây. Mạn phép chia sẻ một ít cảm nhận bản thân và suy tư chủ quan về việc lắng nghe nhau trong các sinh hoạt cộng đồng. Mong được nghe những chia sẻ khác từ mọi phía.

1. Phương thuốc hiệu nghiệm.

Một bài báo đăng tải trên một tập san tâm thần học có kể câu chuyện về một thiếu phụ phải vào bệnh viện vì chứng trầm cảm (depression). Thiếu phụ này là người gốc Á, nói tiếng Anh chưa thạo.

Vị bác sĩ thần kinh phụ trách điều trị cho người phụ nữ trên đây đã ra điều kiện rằng mỗi tuần bác sĩ sẽ tiếp xúc với bà 3 lần trong vòng 6 tuần lễ. Mỗi lần tiếp xúc phải kéo dài một tiếng đồng hồ.

Rủi thay, vị bác sĩ điều trị và bệnh nhân lại không nói cùng một ngôn ngữ! Người ta tin là vị bác sĩ sẽ thất bại thôi!

Thế nhưng, sau đúng 6 tuần lễ, người chồng của thiếu phụ ấy đến văn phòng bác sĩ xác nhận

là vợ ông ta đã hoàn toàn bình phục. Ông chồng hỏi bác sĩ đã dùng phương thuốc trị liệu nào hiệu nghiệm như phép lạ vậy. Vị bác sĩ trả lời là chẳng thuốc men gì cả, mà chỉ **chịu khó lắng tai nghe** bà và cố gắng hết sức để **cảm thông với hoàn cảnh của bà**.

Mặc dầu vị bác sĩ chẳng hiểu người thiếu phụ nói gì, nhưng ông có thể **nghe được nỗi đau của bà**, nghe được sự rối rắm trong tâm can bà, nghe được tình trạng căng thẳng của bà và cả nỗi thất vọng đang dày vò bà.

Vị bác sĩ đã thành công chính là vì ông **lắng tai nghe hơn là nói** lên bất cứ lời nào. Bên cạnh đó, qua **cách lắng nghe**, vị bác sĩ cũng làm cho người thiếu phụ biết là ông hiểu nỗi đau của bà và quan tâm tới bà.

2. Lắng nghe: phương thuốc chữa lành.

Lắng nghe giữa các thành viên trong cùng một cộng đồng tôn giáo hay xã hội có lẽ cũng được áp dụng theo cùng một cách thức mà vị bác sĩ thần kinh đã áp dụng: lắng nghe bệnh nhân của ông sẽ gây được bầu khí trị liệu rất hiệu quả.

Ai cũng thích được người khác nghe mình, hiểu mình, chấp nhận mình và yêu thương mình.

Lắng nghe sẽ tạo điều kiện cho người nói bộc lộ hết những gì đang chất chứa trong lòng họ, từ đó họ cảm thấy thỏa lòng. Từ đó, ít ra người ta cũng cảm thấy được rằng có người đang lắng tai nghe và sẵn sàng thông cảm với mình!

Cho nên, việc lắng nghe với

hết thực tâm chẳng những làm cho bầu khí được trong lành mà còn làm cho nó trở thành môi trường thánh thiện cho cả đôi bên, kẻ nói và người nghe.

Một khi người nghe thâm nhập vào cõi lòng người nói để *hiểu ý nghĩa thông điệp lời của người nói vừa hiểu được chính mình*, thì mỗi giao lưu đối thoại giữa đôi bên sẽ cởi mở hơn, thân tình hơn và chân thật hơn.

3. **Lắng nghe – không dễ.**

Nói thì dễ đối với nhiều người, song đối với nhiều người khác, tập trung lòng trí để nghe là điều không dễ. Người ta bị chia trí do ngoại cảnh chi phối cũng có mà cũng còn có thể do phân tâm khi nghe một người khác nói điều gì với mình mà mình cảm thấy không mặn mà để nghe, từ đó người nghe không để tâm, để tai mà nghe nữa, thay vào đó là thân nhiên thả hồn theo gió...

Một người biết thật sự lắng nghe chẳng những *phải chịu khó ngồi lại với người nói để chú ý tới họ, nhất là cố hiểu họ nói gì, chia sẻ sự thuận tình, thuận ý bằng những cái gật đầu hay mỉm cười cảm thông*. Người nói chỉ mong chừng ấy thôi. Cho nên khi người nghe bày tỏ thái độ *tiếp nhận bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng khuôn mặt hay cả bằng những tiếng thốt “thế à?” “vậy sao?”, “chính xác là vậy”*... thì người

nói sẽ vô cùng hân khởi để mà tiếp tục tỏ bày, bộc lộ cả những gì sâu thẳm nhất nơi cõi lòng họ.

Có vài trường hợp người nghe thấy chối tai và khó chịu về điều người nói đang tỏ bày, có thể do bị ám ảnh bởi những cảm nhận chủ quan hoặc vì một ấn tượng mặc cảm nào đó đối với người nói, người nghe bực mình, trong khi người nói thì cứ dừng dừng “thao thao bất tuyệt”. Bầu khí chia sẻ từ đó có thể trở nên nhạt nhẽo, thậm chí nặng nề. Cả trong chỗ riêng tư lẫn nơi công cộng đều có thể xảy ra những tình cảnh “khó chịu” này, nếu tình trạng ấy không sớm chấm dứt từ cả hai phía, người nói cũng như người nghe.

Chia sẻ giữa nhau về đức tin thì việc quan tâm nghe nhau càng quan trọng gấp bội. Nếu không, ý nghĩa và tinh thần chia sẻ đức tin sẽ không còn nữa và có nguy cơ nhường chỗ cho đổ kỵ đang đâm chồi.

Khi chúng ta lắng nghe, chúng ta củng cố sức mạnh tinh thần của người nói. Thái độ *sẵn sàng lắng nghe* người khác nói chính là *quà tặng* chúng ta trao ban cho kẻ khác – cho người đang nói lẫn người đang lắng nghe vậy.

Chúng ta không lắng nghe tiếng nói của mỗi người trong cộng đồng thì làm sao chúng ta có thể nghe tiếng Chúa Thánh Thần nói xuyên qua người khác, và như vậy vô tình chúng ta đê bệch sự phát triển đời sống thiêng liêng của các thành viên trong cộng đồng, của cả cộng đồng cũng như của chính mình? ♦



(Trích từ tác phẩm *Tản Mạn Đồi Giáo Dân*,
Lê Thiên & Lê Tinh Thông)

Đức Thánh Cha viếng đền thánh Fatima để cầu xin hòa bình cho Ucraina và thế giới

■ Vatican News



Ông Andrea Tornielli, Tổng biên tập Vatican News cho biết, việc Đức Thánh Cha thêm chặng viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Fatima vào Đại hội Giới trẻ Thế giới, vì ngài muốn cầu nguyện đặc biệt với Đức Mẹ để chấm dứt chiến tranh ở trung tâm châu Âu Kitô giáo và tất cả các cuộc chiến khác.

Ông Tornielli giải thích, theo chương trình dự kiến ban đầu, Đức Thánh Cha chỉ ở Lisbon cho Đại hội Giới trẻ Thế giới, việc dừng chân vài giờ ở Fatima được thêm vào sau này. Đức

Thánh Cha đã đến đền thánh dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra để phong thánh cho hai thị nhân Francisco và Jacinta Marto, vào tháng 5/2017. Việc Đức Thánh Cha quyết định một lần nữa đến dưới chân Đức Mẹ Fatima có ý nghĩa quan trọng, và theo ý ngài, điều này liên quan đến thảm kịch chiến tranh mà Ucraina đang phải hứng chịu từ phía quân đội Nga, nhưng cũng liên quan đến nhiều cuộc chiến bị lãng quên đang diễn ra trên thế giới.

Đó là một cử chỉ của Giám mục Roma, có thể được kết

nối trực tiếp với một cử chỉ khác mà ngài đã thực hiện. Chỉ hơn một tháng sau khi chiến tranh bùng nổ, ngài đã thánh hiến nước Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Maria, được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 25/3/2022. Thực tế, việc thánh hiến nước Nga đã được yêu cầu trong sứ điệp gửi cho các trẻ chăn cừu ở Fatima.

Các lần hiện ra ở Bồ Đào Nha được liên kết với lịch sử của các Giáo hoàng trong thế kỷ 20, và đan xen với đời sống cá nhân của các ngài. Đức Giáo Hoàng

CHUNG'S EXPRESS RESTAURANT

**New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street, Bremerton, WA 98337
Tel: (360) 813-1620**



Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ỏi, đã thành công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988

NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI CÁC MÓN ĂN ĐẶC BIỆT:

- * Món Teriyaki đặc biệt của Chung's Teriyaki
- * Mi Xào
- * Các Món Bún
- * Chả Giò và Gỏi Cuốn
- * Bánh Mi có lò Sản Xuất tại Tiệm

OPENINGS HOURS:

**Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm
Saturday & Sunday closed.**



Business Hours:

Mon-Sat: 11 AM - 9 PM

Sunday: 12 PM - 8 PM

CHUNG'S Teriyaki

**3111 NW. Bucklin Hill Road,
Silverdale, WA 98383**

Tel: (360) 662-1205

- * Vietnamese Noodle Soup - Phở
- * Vermicelli Bowl - Bún
- * Appertizer - Khai Vị
- * Teriyaki Entrees

SAIGON CITY MARKETPLACE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683

Tel. (714) 531-9800 Fax: (714) 531-9700



THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
PHỤC VỤ AN CẦN

THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE



BAN GIÁM ĐỐC **SAIGON CITY MARKETPLACE** KÍNH MỜI

Biển Đức XV, trong thảm họa của Chiến tranh thế giới thứ nhất, vào ngày 05/5/1917 đã quyết định thêm lời cầu khẩn “Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con” vào kinh cầu Đức Bà truyền thống. Vài ngày sau, ngày 13/5, Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, một sự kiện trùng với ngày ngài tấn phong giám mục cho cha Eugenio Pacelli, sau này là Giáo hoàng Piô XII, tại Nhà nguyện Sistine. Ngày 31/10/1942, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Maria “các dân tộc bị chia cắt bởi lỗi lầm hoặc bất hòa”.

Vào tháng 5/1967, Thánh Phaolô VI là vị Giáo hoàng đầu tiên hành hương đến Fatima, để cử hành 50 năm Đức Mẹ hiện ra. Vài ngày trước khi lên đường, ngài giải thích lý do viếng đền thánh là “trong khiêm tốn cầu nguyện cho hoà bình thế giới”.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Fatima ba lần, vào năm 1982, năm 1991 và lần cuối cùng vào Năm Thánh 2000. Triều Giáo hoàng của ngài có mối liên hệ đặc biệt với Đức Mẹ, vì vậy ngài đã viếng Fatima một năm sau khi được Đức Mẹ cứu sống vào năm 1981 trong một vụ mưu sát.

Về phần Đức Biển Đức XVI, trong lần viếng thăm Fatima vào năm 2010, đã tuyên bố:

“Ai nghĩ rằng sứ vụ ngôn sứ của Fatima đã kết thúc là người bị lừa dối”.

Đức Thánh Cha công bố tấn phong 21 tân Hồng Y vào ngày 30/9

■ Vatican News



Cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 9/7, Đức Thánh Cha Phanxicô, đã công bố danh sách 21 tân Hồng Y, trong đó có ba tân bộ trưởng của các Bộ giáo triều (Bộ Giám mục, Bộ Giáo hội Đông phương và Bộ Giáo lý Đức tin). Đức Thánh Cha cũng sẽ phong Hồng Y cho 2 vị Giám mục Châu Á: Giám mục của Penang (Malaysia) và của Hồng Kông.

Trước khi công bố danh sách 21 vị tân Hồng Y, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tính phổ quát của Giáo hội được thể hiện qua nguồn gốc xuất thân của các vị tân Hồng Y, qua đó “Giáo hội tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên trái đất.” Đồng thời, “việc bổ nhiệm các tân Hồng Y vào giáo phận Roma chứng tỏ mối liên hệ không thể tách rời giữa Toà Thánh Phêrô và các Giáo Hội địa phương trên khắp thế giới.”

Danh sách các tân Hồng Y:

1. Đức cha Robert Francis PREVOST, O.S.A., Bộ Trưởng Bộ Giám Mục
2. Đức cha Claudio GUGEROTTI, Bộ Trưởng Bộ Các Giáo Hội Đông Phương
3. Đức cha Víctor Manuel FERNÁNDEZ, Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin
4. Đức cha Emil Paul TSCHEERIG, Sứ Thần Tòa Thánh

5. Đức cha Christophe Louis Yves Georges PIERRE, Sứ Thần Tòa Thánh
 6. Đức cha Pierbattista PIZZABALLA, Thượng Phụ La Tinh của Giêrusalem
 7. Đức cha Stephen BRISLIN, Tổng Giám Mục Cape Town (Kaaopstad)
 8. Đức cha Ángel Sixto ROSSI, S.J., Tổng giám mục Córdoba
 9. Đức cha Luis José RUEDA APARICIO, Tổng Giám mục Bogotá
 10. Đức cha Grzegorz RYŚ, Tổng Giám mục Łódź,
 11. Đức cha Stephen Ameyu Martin MULLA, Tổng giám mục Juba
 12. Đức cha José COBO CANO, Tổng Giám Mục Madrid
 13. Đức cha Protase RUGAMBWA, Tổng giám mục phó của Tabora
 14. Đức cha Sebastian FRANCIS, Giám mục Penang
 15. Đức cha Stephen CHOW SAU-YAN, S.J., Giám mục Hồng Kông
 16. Đức cha François-Xavier BUSTILLO, O.F.M. Conv., Giám mục Ajaccio
 17. Đức cha Américo Manuel ALFES AGUIAR, Giám mục phụ tá Lisbon
 18. Cha Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, S.D.B., Bề Trên Cả Dòng Salêdiêng
- Đức Thánh Cha cũng phong Hồng Y cho 3 vị trên 80 tuổi vì sự phục vụ nổi bật của các vị trong Giáo hội:
19. Đức cha Agostino MARCHETTO, Sứ Thần Tòa Thánh.
 20. Đức cha Diego Rafael PADRÓN

SÁNCHEZ, Nguyên Tổng giám mục của Cumaná
 21. Cha Luis Pascual DRI, OFM Cap., cha giải tội tại Đền thánh Đức Mẹ Pompeii, Buenos Aires.

Đức Thánh Cha xin các tín hữu “cầu nguyện cho các tân Hồng Y, để qua việc gắn bó vững chắc của các ngài với Chúa Kitô, Vị Thượng Tế nhân từ và trung tín (x. Dt 2,17), các ngài có thể giúp tôi trong sứ vụ Giám mục Rôma vì thiện ích của mọi người, dân thánh trung thành của Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha: Thể thao dạy hy sinh và tinh thần đồng đội

Vatican News



Sáng thứ Hai ngày 10/7, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Celta de Vigo, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, ngài nhấn mạnh ý nghĩa đích thực của thể thao: một cơ hội để tái khám và thăng tiến các giá trị của tinh thần đồng đội, sự hy sinh và tình huynh đệ.

Câu lạc bộ Hoàng gia Celta de Vigo được thành lập vào năm 1923, thường được gọi là Celta Vigo hoặc đơn giản là Celta là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha có trụ sở tại Vigo, Galicia.

Trong bài nói chuyện với các thành viên của câu lạc bộ, một lần nữa Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa đích thực của thể thao. Đó là một cơ hội để tái khám phá và thăng tiến các giá trị, như cống hiến một cách quảng đại, làm việc theo nhóm, chào đón người khác như một người bạn, thúc đẩy một thể giới hiệp nhất và huynh đệ hơn.

(xem tiếp trang 61)

CHUNG QUANH

Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon, Bồ Đào Nha



Sẽ có 480 sự kiện được tổ chức tại 100 địa điểm ở Lisbon trong thời gian Đại hội Giới Trẻ Thế Giới

480 sự kiện được tổ chức rải rác tại 100 địa điểm ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha trong thời gian Đại hội Giới trẻ Thế giới (GTTG), với các tham dự viên đến từ 55 quốc gia và 100 nhóm nhạc đến từ 5 châu lục.

■ **Hồng Thủy - Vatican News**

Đây là một vài con số trong ngày “Lễ hội Giới trẻ”, một sự kiện tôn giáo, nghệ thuật, văn hóa và thể thao gây ấn tượng sâu sắc diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay (2023), cho phép người tham dự trải nghiệm những khoảnh khắc giải trí và suy tư, theo tinh thần sáng tạo và chứng tá.

Âm nhạc

Trên sân khấu và khu vực ngoài trời, cũng như trong các khán phòng, rạp chiếu phim, nhà hát, viện bảo tàng, không gian triển lãm, nhà thờ, những người trẻ đã chọn chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn bè, sẽ lần lượt làm điều này bằng cách sử dụng các

ngôn ngữ khác nhau. 290 buổi hòa nhạc đã được lên lịch, với các thể loại từ cổ điển đến rock đến rap, chuyển qua nhạc pop, dân gian và nhạc Kitô giáo.

Trong số các buổi biểu diễn do 16 nhóm quốc tế đề xuất, nhiều buổi biểu diễn sẽ là những buổi biểu diễn sân khấu lấy cảm hứng từ các Thánh, ví dụ như Antôn, Phanxicô, Têrêsa Hải Đòng và Jean d’Arc.

Có nhiều màn trình diễn khiêu vũ bao gồm cả màn trình diễn của Nhóm vũ công trẻ thế giới và Flash Mob được trình bày bởi các thiếu niên của Phong trào Giới trẻ Salêdiêng Toàn cầu.

Cầu nguyện

Cũng sẽ có những cơ hội để cầu nguyện hoặc tìm hiểu các thực tại của Giáo hội hiện nay trên thế giới nhờ 55 sáng kiến được thúc đẩy bởi các giáo phận, các nhóm, hiệp hội và phong trào. Những ai muốn cũng có thể khám phá các vấn đề liên quan đến tu đức và truyền giáo, và đến quyền công dân, việc làm, hệ sinh thái toàn diện.

Trên thực tế, có 38 hội nghị - bằng các ngôn ngữ khác nhau - sẽ cho phép thảo luận về những thách thức lớn của ngày hôm nay và về sự đóng góp của đức tin mà những người trẻ tuổi có thể cống hiến trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.

Nền kinh tế Phanxicô

Trong số các sự kiện được công bố, có sự tập trung vào nền kinh tế Phanxicô, tâm điểm của cuộc tranh luận với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực sẽ diễn ra tại Đại học Công giáo Lisbon, và các cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Tổ chức Champalimaud với các thành viên gia đình và bạn hữu của một số Đấng bảo trợ của Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG) như chân phước Chiara Badano và Carlo Acutis hoặc những nhân chứng khác của thời đại chúng ta, như Đấng Đáng kính Guido Schaffer, một bác sĩ và chủng sinh người Brazil, được định nghĩa là “thiên thần lướt sóng.”

Ơn gọi

Cũng có chương trình về chủ đề ơn gọi - từ hôn nhân đến thiên chức linh mục và đời sống thánh hiến - với những khoảnh khắc kể chuyện và đối thoại được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Belém với sự cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu và Nhân học Ơn gọi.

“Gmg sport”

Cuối cùng là “Gmg sport” (ngày 2/8) với giải bóng chuyền bãi biển trên bãi biển Carcavelos và giải bóng đá 7 người tại Estádio Universitário, nơi cũng sẽ tổ chức nhiều buổi thể thao khác nhau. (SIR 12/07/2023)

Hơn 300 bạn trẻ Hong Kong lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon

Hơn 300 bạn trẻ của Giáo phận Hong Kong sẽ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới (GTTG) tại Lisbon. Các bạn trẻ được chia thành 14 nhóm đến từ các giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học và cộng đoàn Giáo hội.

■ Ngọc Yến - Vatican News

Cha Fructuoso López Martin dòng Thừa sai Guadalupe, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận, cùng với một số linh mục tuyên úy sẽ hướng dẫn các bạn trẻ tham dự sự kiện. Để chuẩn bị thiêng liêng cho các bạn trẻ, vào ngày 02/7 vừa qua, Ủy ban đã tổ chức một Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà, do Đức cha Stephano Chu Thủ Nhân (Chow Sau Yan), Giám mục Hong Kong chủ tế. Trong Thánh lễ vị Hồng y tân cử đã nói với các bạn trẻ: “Đức Thánh Cha đã mời gọi, khuyến các bạn ra khỏi chính mình để đáp lại tiếng gọi của Chúa qua việc gặp gỡ và khích lệ lẫn nhau giữa những người trẻ trên khắp thế giới.”

Đức cha Stephano đã trao cho các bạn trẻ, những người đang chuẩn bị lên đường, một “mệnh lệnh truyền giáo” đặc biệt, mời gọi họ tham dự Đại hội “với một con tim rộng mở”, một con tim tràn đầy lòng biết ơn và tha thiết chia sẻ đức tin trong sự hiệp thông với các bạn trẻ của các Giáo hội trên khắp thế giới.

Trong phụng vụ, 14 trưởng nhóm đã đại diện các bạn trẻ đến trước bàn thờ Đức Mẹ cầu nguyện, xin ơn biết học nơi Mẹ sự nhanh nhẹn và khiêm nhường trong khi thi hành ý Chúa.

Ngay khi đến Bồ Đào Nha, các bạn trẻ Hong Kong sẽ tham gia một khóa tĩnh tâm và những những giây phút huấn luyện giúp

họ trân trọng kinh nghiệm chia sẻ với Đức Thánh Cha và với hơn 600.000 người trẻ từ khắp nơi trên hành tinh. Chương trình chuyển đi của nhóm bạn trẻ Hong Kong cũng bao gồm cuộc hành hương dài 100 km trên Con đường Thánh Giacôbê, dọc theo một hành trình nổi tiếng dẫn đến Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha.

Trong thời gian ở châu Âu, các bạn trẻ hành hương sẽ viếng thăm nhiều đền thánh ở Pháp và thăm giáo phận Essen của Đức.

Theo số liệu thống kê mới nhất, được cập nhật đến ngày 31/8/2022, trên trang web chính thức của Giáo phận Hong Kong, có 395.000 người Công giáo sống trong lãnh thổ thuộc giáo phận Hong Kong trong tổng số dân 7.291.600 người. (Fides, 13/7/2023)

Các công trình phục vụ Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon đã hoàn thành

Các công trình phục vụ cho Đại hội Giới trẻ Thế giới, trong đó có sân khấu ở Công viên Tejo và cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Trancao đã hoàn thành.

■ Ngọc Yến - Vatican News



Chỉ còn ít ngày nữa là khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon, từ ngày 01 đến 06/8, các công trình và các địa điểm tổ chức chính, những nơi sẽ đón hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đang trong giai đoạn hoàn thành.

Trong những ngày gần đây, các công nhân đã khẩn trương lắp ráp mái chính của sân khấu được bố trí trong Công viên Tejo. Đây sẽ là nơi sẽ tổ chức hai sự kiện trung tâm: buổi canh thức

cầu nguyện với giới trẻ và Thánh lễ bế mạc, vào ngày 5 và 6 tháng 8.

Theo ban tổ chức, cầu trúc có hai mặt sẽ được dựng lên trong những ngày tới, và được thiết kế gần Cầu Vasco da Gama. Cầu trúc kim loại không gian, một cầu trúc hình ống được chiếu sáng, bao gồm một màn hình cho phép tạo ra âm thanh, ánh sáng và bóng tối, và có diện tích 3.250 m², và trọng lượng 40 tấn.

Bên cạnh đó, cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Trancao ở Công viên Tejo, nối hai thành phố Loures và Lisbon, cũng đã hoàn thành. Theo Đức Hồng Y Manuel Clemente, Thượng phụ của Lisbon, cây cầu tượng trưng cho “giấc mơ hiệp nhất các thế hệ” và cũng muốn trở thành “sự tri ân dành cho Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã xây những cây cầu trên mọi biên giới của nhân loại”.

Lễ khánh thành các công trình cũng có sự tham dự của thị trưởng Loures và Lisbon, như một dấu hiệu hợp nhất của hai thành phố trong việc tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới.

Theo ông Carlos Moedas, thị trưởng Lisbon, cây cầu mới này thật tuyệt vời, và nhắc lại rằng sự kiện này sẽ để lại cho người Bồ Đào Nha “một con sông dài 60 km thay cho nơi từng là bãi rác”. Trong dịp này, ông cũng nhắc lại rằng “tất cả

chúng ta sẽ khác sau ngày 06/8”, bởi vì như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói “ai đã sống kinh nghiệm Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ trở nên khác”.

Ông Ricardo Leao, thị trưởng Loures nhấn mạnh rằng không gian này có được như hôm nay là do sự kiện lớn của Đại hội. Thực tế, nếu không có sự kiện này thì không thể thực hiện được các công trình này. (Sir. 14/7/2023)

Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện với các bệnh nhân trẻ tuổi và các tù nhân ở Fatima

Ngày 5/8/2023, trong khuôn khổ chuyến tông du Bồ Đào Nha nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới, được tổ chức tại Lisbon từ ngày 1 đến 6/8/2023, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Fatima, và cùng các bệnh nhân trẻ tuổi và các tù nhân đọc kinh Mân Côi cầu nguyện tại đây.

■ **Hồng Thủy - Vatican News**



ĐTC Phanxicô cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima /04/07/2023)

Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến đền thánh Đức Mẹ Fatima vào lúc 9 giờ sáng ngày 5/8/2023. Ngài sẽ đi xe mui trần qua khu vực cầu nguyện để đến Nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Tại đây ngài sẽ lần chuỗi Mân Côi và sau đó ngỏ lời với các tín hữu hành hương trước khi trở về lại Lisbon.

Trong video phổ biến ngày 5/7/2023, Cha Carlos Cabecinhas, quản đốc đền thánh Đức Mẹ Fatima, giải thích rằng đền thánh muốn đón tiếp Đức Thánh Cha cách tốt đẹp, với nhiều khách

hành hương. Do đó ngài mời họ đến và cầu nguyện với Đức Thánh Cha.

Cha cho biết, gần Đức Thánh Cha hơn, “những bệnh nhân và các tù nhân trẻ tuổi sẽ cầu nguyện trong Nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra.”

“Làng Giới trẻ” ở Fatima

Đền thánh Fatima đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt để đón tiếp các bạn trẻ nhân dịp ĐHGTTG Lisbon 2023. Sẽ có một “Làng Giới trẻ”, ở đây các bạn trẻ có thể cắm trại qua đêm hoặc ở trong những không gian kín và họ cũng sẽ được cung cấp thức ăn.

Có 6 “con đường hành hương” được tổ chức để đi bộ từ nhiều nhà thờ xung quanh đến Fátima và một hành trình để tìm hiểu về linh đạo, kiến trúc và nghệ thuật của thánh địa.

Chương trình bao gồm các buổi hội thảo dành cho các nhóm đến thăm thánh địa về các chủ đề như hy lễ hoặc thờ phượng.♦

Tích cực
tham dự
chiến dịch
mỗi Độc Giả
giới thiệu thêm
Độc Giả mới.



Chương Trình Truyền Hình Tin Vui & Hy Vọng

Tin Vui & Hy Vọng là một chương trình truyền hình với nhiều nét đặc sắc và hữu ích. Chương trình nhằm mục đích loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ của đại chúng ngay giữa những vấn đề của cuộc sống mỗi ngày. Tin Vui & Hy Vọng được gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả thuộc mọi lứa tuổi và mọi niềm tin tôn giáo.

Chương trình gồm các tiết mục: hội luận về những tin tức hữu ích thực tế cho cuộc sống hàng ngày, hội luận về những chủ đề thiết thân như gia đình, tình yêu và hạnh phúc... và chia sẻ Tin Mừng. Chương trình có sự góp mặt của nhiều bạn trẻ, đem lại nét vui tươi và sống động.

Tin Vui & Hy Vọng được phát hình tại Miền Nam California trên Đài Saigon TV (KJLA 57.5) mỗi chiều Chủ Nhật lúc 4:00 pm giờ California (Pacific time).

Toàn quốc Hoa Kỳ, Canada và Mexico xin coi trên Galaxy. Trên toàn thế giới có thể coi trực tiếp trên mạng saigontivi.com (chọn live 24/7) vào lúc 4:00 pm mỗi Chúa Nhật giờ California. Xin theo dõi TVHV bất cứ lúc nào tại SAIGON TV 57.5 TIN VUI HY VONG.

Nhà Quàn **AN LẠC**

7441 Garden Grove Blvd. Unit # C, Garden Grove, CA 92841



- * Đầy đủ mọi dịch vụ cho Đám Tang
- * Có phòng rộng rãi, thăm viếng thuận tiện

Tel: (714) 489-5571

Xin Hân Hạnh Giới Thiệu Hai Dược Thảo Ưu Hạng Của Hãng

UMEKEN

Hãng Thuốc Nhật Bản Uy Tín Trên 70 Năm



Mời Đọc “TẠP CHÍ SỨC KHỎE “ ĐỂ BIẾT THÊM
Nhiều Thuốc Khác Của Hãng UMEKEN.

Free Shipping tại MỸ & CANADA
“Tập Chí Sức Khỏe” gửi free để tham khảo
Xin Liên Lạc Với Đại Diện UMEKEN :
Cô LINDA: (562) 207-4352 (Office)
(818) 626-6238 (Cell: 24/7)

TIN TÒA THÁNH VATICAN

Bộ Giáo sĩ công bố Huấn thị về cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận

Hồng Thủy - Vatican News



Ngày 20/07/2020, Bộ Giáo sĩ đã công bố Huấn thị về cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận để phục vụ tốt hơn “sứ vụ duy nhất là rao giảng Tin Mừng.”

Huấn thị được Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cùng với các vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký ký ngày 29/06 vừa qua, có tựa đề: “Sự hoán cải mục vụ của cộng đoàn giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo hội”.

Tài liệu có 124 số; ngoài phần mở đầu và kết luận, Tài liệu có 11 chương, với 6 chương đề cập đến vấn đề hoán cải mục vụ, các cộng đoàn giáo xứ, từ hoàn cải cá nhân đến hoán cải cơ cấu; 5 chương cuối bàn đến các vấn đề thực hành như tiến trình gộp các giáo xứ, vai trò mục vụ của cha sở, ban điều hành giáo xứ, vai trò các phó tế, tu sĩ, giáo dân, vv.

Thông cáo Báo chí cho biết: “Tài liệu đề cập đến chủ đề chăm sóc mục vụ của các cộng đoàn giáo xứ và sự tham gia vào việc thực thi nó, cũng như các thừa tác vụ khác nhau của giáo sĩ và giáo dân, để thúc đẩy tinh thần đồng trách nhiệm hơn của tất cả những người đã được rửa tội.” Tài liệu nhắc rằng “trong Giáo hội

có chỗ cho tất cả mọi người và mọi người đều có thể tìm thấy vị trí của họ” trong một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, trong sự tôn trọng ơn gọi của mỗi người.

Lý do ban hành Huấn thị

Giải thích về lý do ban hành Huấn thị, Thông cáo Báo chí viết: Được thúc đẩy bởi một số Giám mục, Bộ Giáo sĩ thông báo về sự cần thiết phải xây dựng một công cụ mục vụ - giáo luật liên quan đến các dự án cải cách khác nhau của các cộng đồng giáo xứ và việc tái cơ cấu giáo phận, đang được tiến hành hoặc đang được lên kế hoạch, với chủ đề liên quan đến các đơn vị và các khu vực mục vụ. Do đó, tài liệu dự định đưa ra một số lựa chọn mục vụ, đã được các vị mục tử khởi xướng và được “thử nghiệm” bởi Dân Chúa, để góp phần đánh giá và đo lường luật riêng với luật của Giáo hội hoàn vũ.

Vai trò của cha xứ và của cộng đồng giáo xứ

Tài liệu nhấn mạnh đến vai trò của cha xứ, là “mục tử thật sự” của cộng đồng và cũng nhấn mạnh hoạt động mục vụ kết nối với sự hiện diện trong cộng đồng phó tế, người thánh hiến và giáo dân, được kêu gọi tham gia tích cực, theo ơn gọi

riêng và thừa tác vụ của họ, vào sứ mệnh truyền giáo duy nhất của Giáo hội.

Tránh những thái quá có thể

Huấn thị mới này không ban hành luật mới nhưng đề xuất cách áp dụng luật đã có hiệu lực theo cách tốt hơn, dựa trên kinh nghiệm của Bộ Giáo sĩ trong việc phục vụ các Giáo hội cụ thể, “để giúp các tín hữu tránh một số thái quá có thể như việc giáo sĩ hóa giáo dân và tục hóa giáo sĩ, hay xem các phó tế vĩnh viễn như “50% linh mục” hay “một siêu giáo dân”. (CSR_5312_2020)

ĐHY Parolin: giải thoát các trẻ em khỏi mọi bạo lực - hành động để hồi hương các trẻ em Ucraina

Vatican News



Trong cuộc viếng thăm đền thánh Maria Goretti ở Nettuno, cách Roma 65 cây số, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi cứu các trẻ em khỏi bị kịch chiến tranh và di tản, đặc biệt là đưa các trẻ em Ucraina trở về quê hương.

Thánh Maria Goretti được Giáo hội kính nhớ ngày 6/7. Ngài đã bị người thanh niên hàng xóm sát hại vì chống lại âm mưu cưỡng hiếp của anh ta và được Đức Piô XII phong thánh vào năm 1950.

Giải thoát trẻ em khỏi mọi hình thức lạm dụng

Tưởng nhớ vị thánh trinh nữ tử đạo trẻ tuổi, Đức Hồng y Parolin nhớ đến tất cả các trẻ em, những trẻ em Ucraina bị trục xuất sang Nga, những trẻ em thiệt mạng trong những hành trình vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu. Trả lời phỏng vấn của Kênh 81 Lazio, Đức Hồng y tái kêu gọi cứu các trẻ vị thành niên khỏi mọi

hình thức bạo lực.

Đức Hồng y nói: “Chắc chắn câu chuyện của Thánh Maria Goretti là một lời kêu gọi mạnh mẽ giải phóng trẻ em khỏi mọi hình thức lạm dụng, mọi hình thức bạo lực, để đảm bảo cho các em một cuộc sống và sự phát triển bình thường. Ngày lễ này thực sự là một lời mời để làm nhiều hơn nữa về vấn đề này. Cũng bởi vì trẻ em hôm nay là tương lai của ngày mai, điều quan trọng là các em phải lớn lên trong một môi trường lành mạnh, phù hợp với nhân cách của các em theo mọi nghĩa.”

Hồi hương các trẻ em Ucraina

Nói về các trẻ em Ucraina, Đức Hồng y nói: “Các em đang sống trong một tình cảnh thực sự bi thảm.” Tập trung vào vấn đề khoảng 19.000 trẻ vị thành niên Ucraina bị đưa sang Nga, Đức Hồng y nhắc lại rằng “Tòa Thánh đang làm việc rất tích cực về điểm này để đảm bảo việc đưa trẻ em trở về với gia đình, cha mẹ của các em và về quê quán của các em.” Đây là một yêu cầu rõ ràng mà Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky đã xin Đức Thánh Cha giúp đỡ trong buổi tiếp kiến vào tháng 5 năm nay.

Kêu gọi sự dẫn thân của cộng đồng quốc tế

Đức Hồng y cũng bày tỏ sự quan tâm tương tự đối với tất cả các trẻ em liên quan đến

hiện tượng di cư: “Các em là những nạn nhân đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm kịch to lớn này.” Đặc biệt, ngài mời gọi suy nghĩ “đến tất cả những trẻ em đã chết trong cuộc vượt biển ở Địa Trung Hải để tìm kiếm hòa bình ở những nơi có xung đột và chiến tranh, để tìm kiếm sự phát triển và khả năng có một cuộc sống xứng đáng thay vì ở nơi có những điều kiện kém phát triển và vô cùng đau khổ.” Đức Hồng y kêu gọi “sự dẫn thân của cộng đồng quốc tế” để có thể “cùng nhau giải quyết vấn đề”. Ngài nói rằng “nếu nó được giải quyết như một vấn đề chung, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để tìm ra các giải pháp hợp lý và hiệu quả.”

Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích Rửa tội với nghi thức được sửa đổi tùy tiện là không thành sự

Ngọc Yên - Vatican News



Không thành sự khi cử hành Bí tích Rửa tội với nghi thức đã được sửa đổi cách tùy tiện và những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội như thế phải được lãnh nhận Bí tích lại theo các quy tắc phụng vụ do Giáo hội thiết lập.

Ngày 06/8/2020, Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời, được Đức Thánh Cha phê chuẩn, liên quan đến câu hỏi nghi ngờ thành sự về việc cử hành Bí tích Rửa tội với công thức: “Nhân danh cha mẹ, cha/mẹ đỡ đầu, ông bà, các thành viên trong gia đình, nhân danh cộng đoàn, chúng tôi (số nhiều) rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, thay vì công thức chính thức của Giáo hội là: “Tôi/cha rửa anh/chị/con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng “sửa đổi tùy tiện này nhằm nhấn mạnh giá trị cộng đoàn của Bí tích Rửa tội, để bày tỏ sự tham gia của gia đình, người thân và để tránh ý tưởng tập trung thánh quyền của linh mục”. Tuy nhiên, câu trả lời nhắc lại Hiến chế *Sacrosanctum Concilium* – *Hiến chế về Phụng vụ Thánh*, trong đó quy định: “Khi một người cử hành Bí tích Rửa tội thì chính Chúa Giêsu cử hành”. Tất nhiên, trong việc cử hành, cha mẹ của người lãnh nhận Bí tích, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn được mời gọi đóng một vai trò tích cực, nhưng theo Hiến chế, mỗi người, khi chu toàn phận vụ, chỉ thi hành trọn những gì thuộc lãnh vực mình tùy theo bản chất sự việc và những qui tắc phụng vụ (*Sacrosanctum Concilium*, 28).

Công đồng Vatican II xác định rằng không một ai, ngay cả linh mục có quyền thực hiện theo sáng kiến của mình, nghĩa là loại bỏ hoặc thêm bất cứ điều gì trong các chất thể phụng vụ. Thực vậy, sửa đổi nghi thức cử hành Bí tích không chỉ cấu thành một sự lạm dụng phụng vụ đơn giản, vì phạm một quy tắc, nhưng đồng thời gây ra một tổn hại cho sự hiệp thông Giáo hội và nhìn nhận hành động của Đức Kitô. Và trong những trường hợp nghiêm trọng việc sửa đổi đó làm cho Bí tích vô hiệu, bởi vì bản chất của hành động thừa tác vụ đòi

hỏi sự thông truyền cách trung thành điều đã được lãnh nhận.

Tài liệu giải thích: Trong việc cử hành các Bí tích, cộng đoàn không hành động “cách đoàn thể”, nhưng “thừa tác” và thừa tác viên không nói như một viên chức được giao phó công việc, nhưng đóng một vai trò thừa tác như dấu hiệu sự hiện diện của Đức Kitô, Đấng hành động trong Thân Mình Người, trao ban ân sủng. Trong ánh sáng này, trong khi cử hành Bí tích, tối thiểu thừa tác viên phải

có chủ ý làm theo những điều Hội thánh truyền dạy. Một chủ ý phải được thể hiện ra bên ngoài, hành động này được thực hiện không phải nhân danh thừa tác viên nhưng nhân danh Đức Kitô.

Bộ Giáo lý Đức tin kết luận: “Thay đổi nghi thức cử hành Bí tích, còn có nghĩa là không hiểu được chính bản chất của thừa tác vụ Giáo hội, đó là luôn luôn phục vụ Thiên Chúa và dân Người chứ không phải việc thực thi một quyền bính nhằm làm sai những gì đã được giao phó cho Giáo hội bằng một hành động thuộc về Truyền thống. Do đó, mỗi thừa tác viên Bí tích Rửa tội phải ý thức về việc phải hành động trong sự hiệp thông Giáo hội, và có niềm xác tín như Thánh Augustinô. Theo Thánh Augustinô, trong Bí tích Rửa tội, Đức Kitô là quan trọng nhất, vì thế sự thánh thiện của Bí tích Rửa tội không tùy thuộc vào các thừa tác viên mà tùy thuộc vào Đấng đã nói: “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33). (CSR_5697_2020) ♦

Đức Thánh Cha viếng đền thánh Fatima...

(tiếp theo trang 51)

Ngài lưu ý các thành viên rằng màu áo của họ cùng với màu xanh da trời của Đức Trinh Nữ, và cũng là màu của đội bóng Argentina, quê hương ngài. Điều này như thể Đức Maria muốn đặt mình vào giữa hai bờ Đại Tây Dương đã gắn kết hai quốc gia.

Tiếp đến, suy tư về huy hiệu của câu lạc bộ là Thánh giá của Thánh Giacôbê như một biểu ngữ chiến thắng, Đức Thánh Cha nói Thánh giá gợi nhớ quê hương Galicia của câu lạc bộ, nhưng cũng liên kết với châu Âu, và tất cả Kitô giáo, những người từ xa xưa đã đi lang thang theo bước chân của vị Tông đồ tiên khởi, đã đổ máu vì Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh: “Cả trong sân vận động

và trong cuộc sống, giống như Thánh giá của Thánh Giacôbê, vũ khí của anh em là những cử chỉ nhỏ mà đôi khi chúng ta không chú ý đến: chiến thắng bắt đầu từ sự khiêm tốn, làm việc theo đội không chỉ cậy vào sức mình, hiểu rằng chiến thắng thuộc về tất cả mọi người. Đó còn là hiến mình một cách quảng đại, không tiếc công sức, biết hy sinh chính mình vì người khác. Tinh thần đồng đội rất quan trọng: trong thế giới thể thao khi anh em không làm việc theo nhóm, mọi người đều thua cuộc”.

Đức Thánh Cha còn nhắc nhở các cầu thủ, không chỉ giới hạn mình trong câu lạc bộ nhưng còn phải hướng đến các đội khác, bởi khi khi so sánh với các đội khác sẽ giúp mình cải thiện, học hỏi, đánh giá bản thân lối chơi của đội mình. Và trong nghĩa này, người khác và ngay cả người đối nghịch đều đáng được tôn trọng, được chào đón như một người bạn. Nếu trong trận đấu và cuộc sống của chúng ta có sự nhất quán, chúng ta sẽ có thể truyền tải không chỉ niềm đam mê màu áo, nhưng là tình yêu.

Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện bằng việc đề cập đến chiều kích nghiệp dư của thể thao. Nếu thể thao đánh mất chiều kích này thì thể thao không còn ý nghĩa, biến thành thương mại, không có đam mê. Ngài mời gọi mọi người đừng bao giờ đánh mất chiều kích nghiệp dư trong thể thao. ♦

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần II, tại giáo phận Orange: “CÙNG MẸ LÊN ĐƯỜNG”

Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ II quy tụ 1600 tình nguyện viên, 80 linh mục, 6 Giám mục, nhiều tu sĩ, hai ban Đại Hợp Xướng trên 1000 ca viên và trên 15 ngàn giáo dân hiệp lực để ghi dấu hành trình Đức Tin noi gương Đức Mẹ: Từ trang trí nghệ thuật Thánh, đến hàng chục buổi hội thảo, giảng thuyết, Thánh Lễ, Thánh Ca, cung nghinh Thánh Tượng La Vang và ca múa phụng vụ . . . Tất cả đều quy tụ vào chủ đề “Cùng Mẹ Lên Đường” diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7 tại khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa, Giáo Phận Orange, thuộc thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ.



Ban Tổ Chức ghi nhận, không chỉ giáo dân ở Quận Cam tham dự, mà còn có rất nhiều người từ các tiểu bang khác, kể cả ngoài nước Mỹ, cũng lặn lội về đây tham dự Đại hội, với mục đích tôn kính Đức Trinh

Nữ Maria, chia sẻ ơn lành mà họ nhận được từ Đức Mẹ.

Sau nghi thức khai mạc chiều thứ Sáu 14 tháng 7, diễn giả chính: Linh Mục Nguyễn khắc Hy, P.S.S đã tô điểm và làm đậm nét của chủ đề đại hội

với đề tài “Noi Gương Đức Mẹ Trên Con Đường Truyền Giáo”:

“...Chúng ta hãy rao giảng Tin Mừng của Chúa như Đức Mẹ đã làm. Hãy sống với Tin Mừng vì khi đó người ta sẽ

thấy chúng ta là ai...”

Thánh Lễ khai mạc đại hội được long trọng cử hành ngay trước Linh Đài Đức Mẹ La Vang, với sự chủ tế và giảng thuyết của Đức Giám Mục Oscar Cantú, Giám Mục Giáo Phận San Jose. Cùng đồng tế là Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành, Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, một số đông Linh Mục và phó tế.

Trong bài giảng, Đức Giám Mục Oscar Cantú cũng nhấn mạnh đến tinh thần của đại hội: “...Đó là loan báo Tin Mừng, xây dựng một thế giới an bình. Mạnh mẽ, chúng ta lên đường với lòng bác ái, khoan dung... Mỗi lần công bố Tin Mừng, là mỗi lần chúng ta thực hiện Lời truyền của Đấng Cứu Thế “Hãy loan truyền Lời Chúa khắp nơi...”

Ca đoàn giới trẻ cộng đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, đã thể hiện năng khiếu Thánh Nhạc rất hoàn mỹ trong toàn bộ Thánh Lễ khai mạc đại hội.

Các cuộc hội thảo ngày đầu đại hội được kết thúc lúc 11 giờ đêm tại CCA Gym trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa.

Vào buổi sáng ngày thứ hai của Đại hội, 15 tháng 7, Thánh Lễ đại trà do Đức Giám mục Phụ tá Nguyễn Thái Thành chủ tế cùng với nghi thức chữa lành được thực hiện liền sau Thánh Lễ.



Từ 9 giờ 30 đến cuối buổi chiều ngày 15 tháng 7, đã diễn ra 12 cuộc hội thảo tại các tòa nhà khác nhau, gồm tiếng Anh và tiếng Việt. Chương trình hội thảo đặc biệt bằng tiếng Anh, dành riêng cho giới trẻ và các em thiếu nhi, được soạn thảo chu đáo, để giúp các em học hỏi hiểu biết thêm về Đức Tin Công giáo, phát triển đời sống tâm linh, và hăng say tham gia vào các mục vụ của cộng đoàn giáo xứ.

Hội thảo tiếng Anh chủ yếu dành cho giới trẻ, trong đó có phần trình bày của cô Emily Wilson trình bày về đề tài “The Calling-Calling of Healthy relationship”

Ngoài chương trình hội thảo, mọi người tham dự còn có cơ hội được tôn thờ Thánh Thể và lãnh nhận bí tích hòa giải cả bằng tiếng Anh, tiếng Việt.

Nội tiếp diễn giả chính, Linh Mục Nguyễn khắc Hy, là các buổi thuyết giảng tiếng Việt dành cho người lớn xoay quanh các chủ đề: Phụng vụ trong hành trình Đức Tin (Lm. Phạm Đức Thịnh); Thánh Lễ trong Thánh Kinh, Thánh Lễ trong cuộc đời, Thánh Lễ trong Thiên Đàng (Lm. Nguyễn Thiết Thắng); Kho tàng chưa khám phá về Mẹ Maria (Lm. Nguyễn Nam Thảo); Mẹ Maria trong cuộc đời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Hôn nhân vô hiệu theo Giáo Luật Công Giáo (Lm. Nguyễn Huy Bảo);...

Buổi thuyết giảng chủ đề “Đức Maria và những khúc quanh cuộc đời” của LM. Nguyễn Nam Thảo vào buổi chiều thu hút đông đảo giáo dân ngồi chật kín hội trường Freed Theater. Linh mục kết thúc bằng câu chuyện có thật về người em được Đức Mẹ chữa lành bệnh ung thư.

Lm. Nguyễn Nam Thảo tâm tình: “Đây là đại hội La Vang tuyệt vời quy tụ số giáo dân



PHỞ TÀU BAY L.T.T.

3610 W. First St. Suite C, Santa Ana, CA 92703



Nữ Chủ Nhân Phở Tàu Bay Lý
Thái Tổ Sài Gòn và Nghĩa Tử
Phở Tàu Bay Santa Ana, Cali

Chính gốc Phở Tàu Bay Lý Thái Tổ - Sài Gòn

**MUỐN ĂN MỘT TÔ PHỞ
ĐÚNG GU CHÍNH GỐC
XIN MỜI GHÉ ĐẾN PHỞ
TÀU BAY L.T.T.**



Đặc Biệt:

Bánh Cuốn Tráng Ngay Tại Chỗ

Ông Bà Thế Thơm Kính Mời (Nghĩa Tử Tàu Bay và Ái Nữ Tàu Thủy)



Tel: (714) 531-6634



VĂN PHÒNG LUẬT SƯ - LAW OFFICES

DAVID M. WARD

Attorney At Law

NHIỀU KINH NGHIỆM VỀ TAI NẠN XE CỘ VÀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN



Chuyên về tai nạn xe cộ, sở làm và thương tổn cá nhân...

DAVID DUNG PHAM

Administrator

Tai Nạn: xe cộ, sở làm, nhà hàng, siêu thị, bất cẩn y tế...

Luật sư có mặt tại văn phòng mỗi ngày để quý vị có thể tham khảo trực tiếp.

Chính Luật Sư Mỹ thương thảo với hãng bảo hiểm và tranh cãi tại tòa.

Quý vị không phải trả lệ phí nếu không được bồi thường.

9842 Bolsa Ave. Ste. #203, Westminster, CA 92683

Bus tel: (714) 638-8161

PHÒNG NHÃN KHOA

CRYSTAL VISION OPTOMETRY

Bác Sĩ **NGUYỄN ANH LINH, O.D.**

CHUYÊN MÔN:

- ✓ Khám mắt kỹ lưỡng và chẩn bệnh chính xác
- ✓ Cung cấp gọng kính thời trang: Nhật, Ý, Pháp, Úc...
- ✓ Có đủ loại contact lenses.
- ✓ Cắt kính tại chỗ (tròng mỏng và nhẹ, 2 tròng không lẫn)

TEL: (714) 531-9900

FAX: (714) 531-0236

NHẬN
Medi-care, Bảo
Hiểm, Visa,
Master Card và
American Express

Giờ làm việc:

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10am-6pm

Thứ Bảy: 10am-4pm

Thứ Năm & Chủ Nhật: đóng cửa

Địa chỉ: 3801 S. Harbor Blvd., Ste C, Santa Ana, CA 92704



MILE SQUARE DENTISTRY

15972 EUCLID ST. STE. E, FOUNTAIN VALLEY, CA 92708

(714) 839-7660

GIỜ MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am - 7pm
Thứ Bảy: 10am - 4pm

Bác Sĩ Nha Khoa

CHRISTOPHER KHIEM NGUYEN, D.D.S.

Nha Khoa Tổng Quát và đặc biệt về thẩm mỹ (Porcelain Veneers, Bonding, Bleaching)

JENNI HA NGUYEN, D.D.S.

- Chữa trị các bệnh về răng và nướu
- Làm răng giả các loại
- Nha Khoa phòng ngừa cho người lớn và trẻ em
- Tiểu giải phẫu
- Sản Sóc trẻ em để ngừa sâu răng và mọc răng lệch lạc
- Chữa trị theo kỹ thuật tân tiến hiện đại và phương pháp sát trùng tối đa để tránh bệnh truyền nhiễm

TẬN TÂM - CHU ĐÁO - NHẸ NHÀNG
MÀY MÓC VÀ DỤNG CỤ TỐI TÂN

NHẬN MEDICAL VÀ BẢO HIỂM
GIÁ ĐẶC BIỆT CHO QUÝ VỊ
KHÔNG CÓ BẢO HIỂM



khắp nơi và giáo sỹ đông đảo như mọi người thấy. Đứng là Đức Mẹ dẫn đưa con cái của Mẹ về với khung cảnh ấm áp và êm đềm của miền Nam California. Cảm ơn Đức Mẹ đã cùng đồng hành với mọi con dân Việt, dù ở khắp muôn phương, luôn cảm nhận được lòng nhân ái bao la của Mẹ Hiền hằng chờ che chúng ta”.

Lúc 4 giờ chiều, dưới sức nóng 80 độ F, vẫn còn gay gắt, trên đông đảo giáo dân và giáo sỹ tham dự cuộc cung nghinh Thánh Tượng Mẹ La Vang xung quanh khuôn viên kéo dài ra bên ngoài nhà thờ, kết thúc tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, nơi được Thánh hiến Mùa Hè năm ngoái, trong đại hội La Vang kỳ I.

Đức Giám mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo phận Orange chủ tế Thánh Lễ kết thúc đại hội lúc 7 giờ tối. Cùng đồng tế và giảng thuyết là Đức Giám mục Nguyễn Thái Thành, khoảng 50 Linh Mục và Phó Tế. Tất cả 15.000 chiếc ghế do ban tổ chức thuê mượn đã không còn một chỗ trống, một số người phải đứng tham dự.

Nhóm nhạc Angelo Band và Ban đại hợp xướng Liên Ca Đoàn Việt Nam Giáo Phận Orange đã xuất sắc trong sứ vụ chuyên tải những dòng Thánh Nhạc đến với trên 15 ngàn tham dự viên “như tiếng kinh cầu” trong toàn bộ Thánh Lễ bế mạc.

Kết thúc đại hội La Vang kỳ II, là một rừng ánh sáng chiếu soi cả khung trời đen tối lúc 09:30 đêm thứ Bảy, 15 tháng 7, khi Đức Giám Mục Kevin Vann kêu gọi: “Năm ngoái, chúng ta cùng nhau dùng điện thoại bật ánh đèn lên. Năm nay, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, và nhớ là đừng bao giờ để cho ánh đèn đó tắt. Xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang.”

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III, tại Giáo Phận Orange sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 Tháng Bảy, 2024, với chủ đề “Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa,” và diễn giả chính sẽ là Linh Mục Phạm Tĩnh đến từ Oregon.♦

Kiên Chính

Khai Sinh Bộ Lễ Seraphim, Bài Thương Khó Và Mừng Vui Lên (Exsultet) TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ĐÀ LẠT

■ Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa



WHD (11.07.2023) – Cuối năm 1963, sau khi đi họp Công đồng Vaticanô II (kỳ II/5) về, Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Đà Lạt, kêu tôi tới Tòa Giám Mục để Ngài vừa thông tin vừa ra lệnh: “Hiển chế Phụng vụ là văn kiện đầu tiên của Công đồng vừa được công bố, trong đó Giáo Hội đưa ra đường hướng cải tổ phụng vụ sao cho có thể giúp giáo dân tham dự tích cực vào các lễ nghi phụng vụ. Cho nên sắp tới, Giáo Hội sẽ cho

hát lễ bằng tiếng Việt, cha liệu đặt nhạc cho tôi *Kinh Thương xót, Vinh danh...*”. “Dạ thưa Đức cha, vâng, con sẽ cố gắng hết sức”.

Trở về nhà xứ Đà Lạt tôi thấy lo lắng, băn khoăn. Nhưng Ngài ra lệnh rồi, không làm cũng không xong. Vấn đề là lấy bản văn nào mà đặt nhạc đây, vì bản dịch trong sách lễ của nhà xuất bản Hiện Tại, tái bản tại Sài Gòn năm 1962 không phải là bản dịch chính thức. Rất may chỉ một tháng

sau (1/1964) là có cuộc Hội nghị Thường niên của các Giám mục Việt Nam tại trung tâm Công giáo Sài Gòn. Chiếu theo *Hiển Chế Phụng Vụ* số 22,2 nói về trách nhiệm của Hội đồng Giám mục trong việc điều hành phụng vụ, các giám mục đã kiện toàn tổ chức Hội đồng Giám mục bằng việc bầu ra một Chủ tịch và hai Tổng Thư ký. Công việc tiếp theo của Hội nghị là “ủy nhiệm cho các cha giáo sư Đại Chủng viện Sài Gòn tổ chức và điều hành

Ủy ban Phụng vụ toàn quốc”. Các vị này đã mau chóng bắt tay vào việc. Sau một thời gian ngắn, từ Sài Gòn người ta đã gửi cho tôi bản dịch phần thường lễ. Giáo hội Việt Nam hưởng ứng các quyết định của Công đồng mau mắn như vậy đó.

Khi bắt đầu soạn nhạc thì không thấy khó như mình tưởng. Tôi viết một mạch từ đầu tới cuối, hầu như không có sửa chữa. Viết xong thì lại nhận được bản dịch mới từ Sài Gòn gửi ra Đà Lạt, có sửa lại vài chữ. Không sao cả, tôi điều chỉnh lại bản nhạc rất nhanh, và bản nhạc mới còn khá hơn bản trước nữa. Tôi nhờ mấy người trong ca đoàn Seraphim lo giúp thu âm vào băng nhựa (cassette): anh Sơn, anh Minh lo máy ghi âm, còn cô Thủy thì lo hát. Tiếng hát thật tốt và đúng tâm tình cầu nguyện. Do gợi ý của mấy anh chị ca đoàn, tôi đặt tên tác phẩm này là *Bộ lễ Seraphim*. Tôi đem cuốn băng đã ghi âm báo cáo cho Đức cha Hiền. Vì đây là lần đầu tiên có một bộ lễ dặt trên bản dịch chính thức của HĐGM, nên Đức cha đã khá thận trọng, Ngài gửi cho nhiều cha nghe để đánh giá và góp ý: cha Lập viện trưởng Đại học Đà Lạt, các cha trong ban giám đốc Giáo Hoàng học viện, cha Dulucq dòng Lazariste và một số các cha khác, không thấy ai đề nghị chỉnh sửa gì, tất cả đều đồng ý cho sử dụng. Thế là cha

Ngài cho phổ biến tại nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt, do chính ca đoàn Seraphim hát. Dân chúng nghe rất mau thuộc.

Thế rồi việc phải đến sẽ đến. Tới mùa Chay (năm 1964), Đức cha Hiền lại kêu tôi sang Tòa Giám mục: “Lần trước cha viết bộ lễ được lắm đấy, vừa trang trọng, đơn giản như một bài bình ca, lại vừa rất tự nhiên trong giọng điệu tiếng Việt. Lần này cha viết cho tôi các *Bài Thương khó*, đề Lễ Lá tới đây ta hát cho giáo dân tham dự sốt sắng”. Tôi chậm rãi: “Thưa Đức cha, bộ lễ thì tương đối dễ, chứ *Bài Thương khó* thì “khó” lắm”.

Tôi trở về nhà xứ Đà Lạt, bản khoản hơn lần trước. Vì dù sao thì bộ lễ cũng có bản dịch chính thức của Ủy ban Phụng tự, chứ *Bài Thương khó* thì ủy ban vừa mới thành lập đâu đã dịch kịp được, ủy ban còn biết bao nhiêu việc khác cần hơn. Thôi, tôi cứ bằng lòng với bản dịch *Bài Thương khó* trong sách lễ Hiện Tại vậy. Thế là tôi lại dấn thân vào một cuộc mạo hiểm thứ hai.

Tôi lên Giáo Hoàng học viện mượn cuốn *Bài Thương khó* bằng tiếng Latinh về nghiên cứu. Cha Thủ thư viện nghe tôi nói lệnh Đức cha Hiền thì lè lưỡi nhún hai vai: “Đâu phải chuyện đơn giản và dễ dàng như vậy”, nói thế rồi Ngài cũng đưa sách cho tôi. Tôi nhận ra rằng các nhân vật trong cuộc thương khó có thể xếp thành ba vai: 1/Người kể chuyện, 2/Chúa Giêsu, 3/Tất cả các người khác như: Phêrô, Giuđa, Philato, Thượng tế... cả 3 vai đều dùng quãng ba thứ: Người kể dùng La-Do, Chúa Giêsu dùng Re-Fa thấp, còn các người khác dùng Re-Fa cao. Quãng ba thứ lại rất thích hợp với cung đọc kinh mùa thương khó của giáo dân Việt Nam. Giọng kể hay nói của mỗi vai cứ lượn lên lượn xuống theo quãng ba thứ gồm 2 nốt (chứ không phải 3 nốt) như trên một cái xà ngang, một trục ngang (chứ không phải trụ, vì trụ là cột thẳng đứng). Cả ba vai đều không dùng công thức khởi đầu, nhưng mỗi vai đều có công thức kết thúc khác nhau. Thế là tôi đã tìm được cái chìa khóa để mở vào căn nhà Thương Khó. Không ngờ giải pháp đó đã bước đầu đáp ứng nhu cầu. Ngày Lễ Lá năm 1964, lần đầu tiên một *Bài Thương khó* tiếng Việt được hát lên trong nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt, mà vai Chúa Giêsu lại chính là Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền. Giọng Ngài trầm ấm rất thích hợp với vai này. Giáo dân ai cũng phấn khởi vì cũng được tham gia hát thoải mái trong vai cộng đồng.

Sau lễ Lá, Đức cha Hiền lại gọi tôi: “Cứ theo kiểu này, cha soạn tiếp cho tôi bài *Exsultet (Mừng vui lên)* tức bài công bố Tin mừng Phục sinh, hát vào đêm Thứ Bảy Tuần Thánh”.

Quả đây là một bài toán hóc búa. Vì bản bình ca tiếng Latinh có nét nhạc rất trang trọng, và hay nhất trong các giọng kể của nhạc

bình ca, nhưng cũng rất phức tạp. Nó vừa có giọng kể chuyện, công thức khởi đầu, công thức giữa câu, công thức kết. Đối với tiếng ngoại quốc (Latinh, Ý, Anh hay Pháp) thì công thức gì cũng không thành vấn đề, nhưng đối với tiếng Việt thì... Lạy Chúa tôi! Tôi cũng vẫn phải dùng bản dịch của sách lễ Hiện Tại, là bản dịch duy nhất có vào thời điểm này. Vì chưa tìm ra được một lối hát tương đương theo cung cách dân tộc, nên tôi vẫn phải dùng giọng kể chuyện theo quãng ba thứ và thích ứng các công thức nương theo lối hát bình ca của tiếng Latinh, là lối hát đã trải qua trên cả ngàn năm kinh nghiệm. Tôi sợ rằng nhiều linh mục và phó tế sẽ vất vả lắm khi phải hát bài này. Và quả thật, các cha phó ở nhà thờ Chánh tòa đều ái ngại khi nhìn thấy bản hát. Cuối cùng chính tôi cũng phải đảm nhận hát bài này lần đầu tiên tại nhà thờ xứ Thánh Nicola Đà Lạt trong nghi thức vọng Phục Sinh năm 1965.

Thời gian qua rất mau, mới đó mà nay đã gần nửa thế kỷ. Tác giả ở tuổi ngoài tám mươi đang nghỉ hưu, các ca viên ca đoàn Seraphim thì lúc này đã trở thành ông bà nội ông bà ngoại cả rồi và nay thì mỗi người mỗi nơi trên nhiều châu lục của thế giới. Mỗi lần tưởng nhớ lại thời kỳ khai mở của *Bộ Lễ*, của các *Bài Thương Khó*, *bài Mừng Vui Lên* ai cũng cảm thấy bùi ngùi cảm động và bồi hồi nhớ tiếc. Nhưng nhờ qua phụng vụ, Thánh Ca sống xuyên thời gian và không gian. Dù đi nơi đâu trên thế giới, trong nước cũng như ở các nước ngoài, hễ có cử hành thánh lễ tiếng Việt là có nghe hát bộ lễ Seraphim. Mỗi lần như thế là các ca viên nói trên đây lại hòa nhập ngay và hát hăng say với cộng đoàn. Mỗi người cảm thấy như đang sống lại thời xưa của mình, và như trẻ lại được gần nửa thế kỷ. Nhưng theo chương trình của Chúa, chúng ta sẽ lần lượt về với Ngài, khi đó các Seraphim sẽ đón chúng ta vào ngôi chung với ca đoàn của các ngài để ca tụng Chúa. Mọi người đều hát hăng say đến nỗi khi hát tới bài Thánh Thánh Thánh thì cứ lặp lại hoài không ngừng nữa (*xem Is 6, 2-3 và câu cuối các Kinh Tiền Tụng trong sách lễ Rôma*).

Bộ lễ này vẫn được hát như thế từ năm 1964 cho đến nay (2013), trừ một vài thay đổi nhỏ thể theo bản dịch năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chỉ sau một vài năm là các nơi đã đọc và hát quen với bản mới này.

Như đã nói ở trên, vào năm 1964, trong khi bộ lễ thì đã được dặt nhạc theo bản dịch chính thức của Ủy ban Phụng tự, nhưng *Bài Thương khó* và *bài Mừng vui lên* thì chưa có bản dịch mới, vì lúc đó Ủy ban Phụng tự chưa kịp thực hiện, nên tôi lại buộc phải dùng bản dịch sách lễ Hiện Tại. Tới ngày nay, sau gần nửa thế kỷ, nhiều người còn vẫn ưa thích bản nhạc này, vì họ thấy các bài

ấy rất tự nhiên và hài hòa giữa nhạc và lời. Thông thường thì các bản nhạc đầu tay dễ được như thế. Tôi sẽ tìm cách đưa những bài đó lên mạng để cung cấp một tài liệu cho mọi người.

Đầu năm 1969 là thời gian Hội đồng Tòa thánh thực thi *Hiến chế Phụng vụ* ban hành huấn thị để thi hành nhiều chỉ thị về phụng vụ theo tinh thần của Công đồng Vaticanô II. Có thể nói đây là một mốc điểm quan trọng nếu chỉ xét riêng về chu kỳ phân phối các bài đọc.

Trước thời gian đó, phụng vụ phân phối bài đọc cho các ngày chủ nhật theo chu kỳ một năm: tới Chủ nhật đó là đọc bài đọc đó, năm nào cũng như năm nào. Chỉ cần một cuốn sách lễ Rôma là trong đó có đủ mọi văn bản cần thiết cho tất cả mọi lễ trong năm.

Nhưng từ năm 1969, nhằm giúp Dân Chúa tiếp xúc nhiều với Lời Chúa, các bài đọc trong các Chúa nhật được phân phối theo chu kỳ 3 năm: năm A, năm B và năm C. Cứ 3 năm mới trở lại đọc bài cũ một lần.

Lễ Lá có 3 bài Thương khó: Năm A theo thánh Máttêô, năm B theo thánh Máccô, năm C theo thánh Luca. Thứ Sáu Tuần Thánh thì cả 3 năm ABC đều đọc bài Thương khó theo thánh Gioan. Ta dễ dàng nhận thấy rằng các bài Thương khó tôi đã soạn năm 1964 không đủ dùng cho nhu cầu mới này. Thêm vào đó, từ năm 1969 và
(*xem tiếp trang 75*)

TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG THÁNG

HOA KỲ

DeSantis là ứng cử viên TT đầu tiên ghi danh tranh cử sơ bộ ở South Carolina

Hôm Thứ Ba, 18 Tháng Bảy, Thống Đốc Florida Ron DeSantis đã ghi danh vào cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hoà tại Tiểu bang South Carolina, trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên của một đảng lớn chính thức nằm trên lá phiếu khởi đầu tiến trình bầu chọn ứng cử viên tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2024. Sự kiện này diễn ra vào lúc ông DeSantis dừng chân tại trụ sở Đảng Cộng Hoà ở South Carolina, chung quanh ông có nhiều ủng hộ viên, kể cả các nhà lập pháp tiểu bang đang cố võ cho việc ông ra ứng cử tổng thống. Dịp này, DeSantis cũng đưa ra mấy nét chính về đường lối của ông với vai trò ứng cử viên tổng thống, trong đó nổi bật nhất là ông hứa sẽ loại trừ phong trào “woke,” cho rằng phải luôn luôn đề phòng thành kiến chủng tộc và tình trạng kỳ thị trong xã hội Mỹ ngày nay. Tiểu bang South Carolina sẽ mở cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hoà vào ngày 24 Tháng Hai, 2024.

CTT Trump chờ bị truy tố liên quan tới vụ bạo loạn tại Quốc Hội

Trong lần lên mạng xã hội vào hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy, vị cựu tổng thống viết rằng ông đã được Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith báo cho biết ông là mục tiêu được nhắm tới trong cuộc điều tra tư pháp. Ông cũng đã được báo tin là phải đến trình diện tại một bồi thẩm đoàn, và tiến trình này “hầu như luôn luôn có nghĩa là có cuộc bắt giữ và kết tội.” Cuộc điều tra về vai trò của Tổng Thống Trump trong cuộc bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng bao gồm những cuộc phỏng vấn với hàng chục giới chức chính phủ và các cố vấn tổng thống, trong đó phải kể đến cựu Phó Tổng Thống Mike Pence; ông Rudy Giuliani, luật sư của ông Trump; cũng như các giới chức tiểu bang từng khai rằng chính họ đã bị ông Trump ép buộc phải chối bỏ kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Phiên Tòa xử CTT Trump về vụ Hồ sơ Mật đã được ấn định

Ngày 21 tháng 7, 2023 Thẩm phán Liên bang HK Alleen Cannon đã ấn định ngày bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump về vụ tài liệu mật là 20 tháng 5, 2024. Phiên tòa sẽ diễn ra tại Tòa án Liên bang ở Fort Pierce, Florida, cách Miami khoảng 210 km về phía bắc.

CPTT Mike Pence phản đối việc truy tố ông Trump vì bạo loạn Đồi Capitol

Cựu phó tổng thống Mỹ Pence nói ông Trump đã mắc sai lầm trong vụ bạo loạn Đồi Capitol, nhưng không tới mức bị truy tố. Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 18/7 nói rằng cấp trên cũ Donald Trump đã có những phát ngôn “liều lĩnh” vào ngày 6/1/2021 và tiếp tục sai lầm khi liên tục cáo buộc cuộc bầu cử năm 2020 gian lận. “Tuy nhiên, tôi hy vọng không đến mức ông ấy bị truy tố. Tôi tin rằng tổng thống Trump không tới mức phạm tội khi hành động theo lời khuyên tồi của nhóm luật sư quái

gỡ vào Tòa Bạch Ốc vài ngày trước khi bạo loạn Đồi Capitol xảy ra”, ông Pence nói. Cựu phó tổng thống Mỹ khẳng định quyền phán xét hành động của ông Trump liên quan bạo loạn Đồi Capitol nên thuộc về người dân Mỹ.

TT Biden dùng giấy ghi nhớ khi nói chuyện với Tổng thống Israel

Tổng thống Biden liên tục nhìn vào tờ giấy ghi nhớ khi trò chuyện với Tổng thống Israel Herzog tại Nhà Trắng và dường như gặp khó khăn khi phát âm một số thành phố.

“Đây là tình hữu nghị mà tôi tin rằng đơn giản là không thể chia cắt. Chúng ta cùng nhau nỗ lực để mang đến an ninh và hội nhập nhiều hơn cho khu vực Trung Đông. Rất nhiều công việc khó khăn và chúng ta còn nhiều thứ phải làm, nhưng đã có những bước tiến”, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc ngày 18/7.

Trong phần lớn lời phát biểu kéo dài một phút trước khi báo chí bị mời ra ngoài, Tổng thống 80 tuổi nhìn vào giấy nhớ ông cầm trên tay hoặc để trên đùi thay vì nhìn thẳng vào ông Herzog.

Cộng Hòa Hạ Viện cắt ngân sách hơn \$6 tỷ đe dọa hạ tầng nước Mỹ

Phải mất nhiều thập niên, Quốc Hội mới có thể giữ được lời hứa cung cấp ngân sách để xây dựng lại hệ thống cơ sở hạ tầng nước Mỹ bao gồm đường sá, cầu cống, hệ thống cấp nước, hải cảng và hệ thống Internet.

Nhưng hiện nay, thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cử tri vì đưa ra những khoản cắt giảm đe dọa các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng ở Hoa Kỳ lên tới \$6.6 tỷ, theo nhật báo Washington Post phân tích hôm Thứ Ba, 18 Tháng Bảy.

Đề nghị cắt giảm \$6.6 tỷ ngân khoản tài trợ cho cơ sở hạ tầng của đảng Cộng Hòa Hạ Viện đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với các nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng của quốc gia.

Những cắt giảm này làm suy yếu những thành tựu mà lưỡng đảng đạt được vào năm 2021, có thể gây ra cản trở các dự án khẩn cấp và khiến các cộng đồng dân cư dễ bị thương tổn trước các rủi ro xảy ra tại cơ sở hạ tầng.

Nạn súng ‘ma’ bị tịch thu gia tăng mạnh ở California

Một báo cáo mang tính bước ngoặt của Bộ Tư Pháp California cho thấy các loại súng “ma,” loại súng không nguồn gốc và không số sản xuất, bị cơ quan công lực tịch thu gia tăng đáng kể, theo nhật báo The Orange County Register loan tin hôm 14 Tháng Bảy. Số lượng súng không có số sản xuất bị thu giữ tăng từ 1,258 khẩu vào năm 2010 lên 21,933 khẩu vào năm 2022, với phần lớn mức tăng diễn ra trong ba năm qua. Những loại súng được gọi là súng ma thường được người sử dụng mua từng bộ phận và ráp tại nhà, khiến cơ quan công lực không thể theo dõi.

Thống kê trong 12 năm có tổng cộng 85,402 khẩu súng không có số sê-ri đã bị tịch thu. Hầu hết những khẩu súng này đều là súng tự lắp ráp hoặc không xác định được nhà sản xuất của chúng. Bản báo cáo cũng cho biết rằng có 73.6% vụ giết người vào năm 2022, trong đó hung khí được xác định là súng. Sự phổ biến ngày càng tăng của súng ma làm dấy lên mối lo ngại về an toàn công cộng, vì những loại súng không được kiểm định này có thể dễ dàng rơi vào tay kẻ xấu, bỏ qua việc kiểm tra lý lịch và thời gian chờ đợi.

THẾ GIỚI

Tình bạn Nga - Thổ trước nguy cơ rạn nứt

Đón tiếp Tổng thống Ukraine và ủng hộ Thụy Điển vào NATO,

TRUNG TÂM Y KHOA GIA ĐÌNH VÀ TỔNG QUÁT

Bác Sĩ NGUYỄN CHI VỸ, M.D.



10161 Bolsa Ave., Ste. 202C, Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2222 & (714) 775-2582

- Cựu nội trú các bệnh viện, tốt nghiệp Đại Học y Khoa Sài Gòn.
- Tốt Nghiệp Đại Học Y Khoa Maastricht Limburg - The Notherlands, Hoà Lan.
- Post-Doctoral Residency Follow Đại Học Y Khoa Columbia, New York, USA.
- Hành nghề tại Việt Nam từ 1974, Tại California, USA từ 1990.

Chuyên Trị

BỆNH NỘI, NGOẠI KHOA NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM

ĐẶC BIỆT:

- Đặc biệt tiểu đường, cao máu và các bệnh đau nhức
- Các loại bệnh ngoài da
- Chích ngừa cho trẻ em và người lớn
- Các bệnh về tóc, móng tay và chân. Bệnh phụ nữ
- Chứng hôi miệng. Xaó tròn về bộ máy tiêu hoá
- Quá mập hay quá ốm trở nên gọn gàng theo ý muốn
- Chích ngừa du lịch Á Châu

GIẢI PHẪU THẨM MỸ:

- Tiểu giải phẫu Mụn Ruồi, Mụn Cóc
- Sửa vết sẹo trở nên nhỏ. Cắt da qui đầu
- Xỏ và sửa lỗ đeo bông tai quá lớn hay bị rách
- Hợp tác chương trình Bông Sữa WIC
- Thử máu trước khi kết hôn
- Trị bất lực. Yếu sinh lý

**NHẬN
MEDICAL và
BẢO HIỂM**

GIỜ LÀM VIỆC:

Thứ Hai - Thứ Sáu:

9:30 am - 5:30 am

Thứ Bảy:

9:30 am - 4:30 am

Chủ Nhật, Thứ Năm

Nghỉ

NHẬN LÀM BÁC SĨ GIA ĐÌNH

CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH - TẬN TÂM CHỮA TRỊ



A DONG SUPER MARKET

Tọa lạc trong Asian Village - Làng Việt Nam, đối diện
Thương xá Phước Lộc Thọ với bãi đậu xe đã được tân trang
nên không còn bị kẹt xe như thời gian trước đây.



A Dong Supermarket với 5 cái nhất:

- 👍 **Giá hạ nhất,**
- 👍 **Hàng tươi ngon nhất,**
- 👍 **Tiếp đãi ân cần nhất,**
- 👍 **Sạch sẽ vệ sinh nhất,**
- 👍 **Chắc chắn quý khách sẽ hài lòng nhất.**



Siêu Thị Á Đông với những phiên chợ đêm:
Mở cửa hàng ngày đến 11 giờ khuya để phục vụ
quý khách bận rộn trong giờ làm việc ban ngày.

9221 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
714-999-5566 • fax: 714-657-7457 • E-mail: adsupermarket@yahoo.com

ông Erdogan có thể đẩy quan hệ tốt đẹp từng có giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga đến bờ vực đổ vỡ. Tại Nga, nơi mối quan hệ tốt đẹp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được coi là mang giá trị địa chính trị quan trọng, lo ngại về nguy cơ Ankara xoay trục sang phương Tây đang lớn dần.

Thay đổi trong thái độ của ông Erdogan được thể hiện rõ khi Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Trong cuộc gặp ông Zelensky, Tổng thống Erdogan ca ngợi tình hữu nghị giữa hai quốc gia, bày tỏ ủng hộ với nền độc lập của Ukraine và nói rằng Kiev xứng đáng là thành viên NATO. Tới ngày 10/7, ông Erdogan tiếp tục giáng đòn chiến lược vào Nga khi từ bỏ lập trường phản đối Thụy Điển gia nhập NATO ngay trước ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Litva. Trong khi đó, Nga luôn xem ngăn NATO mở rộng về phía đông là trọng tâm trong chính sách an ninh của mình.

Nga không tập thành phố cảng chiến lược Ukraine

Nga tấn công thành phố Odessa ở miền nam Ukraine trong đêm thứ hai liên tiếp, sử dụng nhiều

loại tên lửa và UAV tự sát. Oleh Kiper, thống đốc tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine, nói rằng Nga không kích thành phố thủ phủ cùng tên rạng sáng nay, nhân mạnh các lực lượng phòng không đang tham chiến và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. “Không được đứng gần cửa sổ, cũng không được quay phim hoạt động chiến đấu của lực lượng phòng không”, ông viết trên Telegram. Phát ngôn viên cơ quan quân sự tỉnh Odessa Serhiy Bratchuk nói rằng hàng loạt hỏa tiễn hành trình tầm xa Kalibr đã được phóng từ Biển Đen. Không quân Ukraine trước đó phát cảnh báo không kích, trong khi còi báo động phòng không được kích hoạt tại toàn bộ các tỉnh phía đông Ukraine lúc nửa đêm.

Số thông hành Singapore quyền lực nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng do công ty tư vấn định cư Henley & Partners có trụ sở tại London, Anh công bố ngày 19/7, Singapore trở thành nước có số thông hành quyền lực nhất thế giới, cho phép công dân nước này nhập cảnh miễn thị thực tới 192 điểm đến trên toàn cầu. Đức xếp vị trí thứ hai với 190 điểm đến được miễn thị thực.

Sau 5 năm dẫn đầu, Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ ba do số lượng điểm đến mà công dân nước này không cần thị thực đã bị giảm. Mỹ, nước từng đứng đầu bảng xếp hạng cách đây gần một thập niên, tụt hai bậc, rơi xuống vị trí thứ tám. Anh, sau sự sụt giảm do Brexit gây ra, đã tăng hai bậc, giành vị trí thứ tư. Lần gần nhất Anh ở vị trí thứ tư là năm 2017. Việt Nam được Henley & Partners xếp vị trí thứ 82, có thể đến 55 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực.

Các bị cáo vụ ‘chuyến bay giải cứu’ nộp lại khoảng \$5.8 triệu để được giảm án

Sau khi tòa cho tạm ngưng xử vụ “chuyến bay giải cứu” để “nộp tiền khắc phục,” hôm 17 Tháng Bảy, nhiều bị cáo đã nộp tổng cộng số tiền hơn 100 tỷ đồng (\$4.2 triệu) và \$1.5 triệu.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công An Hà Nội, và gia đình đã nộp tiền “khắc phục hậu quả” nhiều nhất, với số tiền \$1.5 triệu.

Bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh thuộc Bộ Công An, và gia đình đã “nộp khắc phục” 20 tỷ đồng (\$845,934), sau khi đã nhận hối lộ 49 lần, tổng số 27.3 tỷ đồng (\$1.15 triệu), hưởng lợi 22.8 tỷ đồng (\$964,365).

Tương tự, để được giảm án tù, bị cáo Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, và gia đình đã nộp lại số tiền 16.2 tỷ

đồng (\$685,206).

Trong quá trình cấp phép các “chuyến bay giải cứu” cho các doanh nghiệp, từ Tháng Mười Hai, 2020 đến Tháng Giêng, 2022, bị cáo Dũng đã nhận hối lộ 21.5 tỷ đồng (\$919,000) của đại diện 13 doanh nghiệp. Do vậy bị Viện Kiểm Sát đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Một trong những cán bộ nhận hối lộ nhiều nhất (253 lần) và trắng trợn nhất với số tiền tương đương 42.6 tỷ đồng (\$1.8 triệu) trong vụ “chuyến bay giải cứu” là bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y Tế, cũng đã cùng gia đình “khắc phục hậu quả” 15 tỷ đồng (\$634,400), để mong thoát án tử hình.

Riêng bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, và gia đình đã nộp 5.5 tỷ đồng (\$232,600), sau khi bị Viện Kiểm Sát đề nghị mức án 5-6 năm tù, với cáo buộc cùng các thuộc cấp “tận

thu” số tiền 44.6 tỷ đồng (\$1.9 triệu) khi tổ chức tám “chuyến bay giải cứu” dành cho 1,900 người Việt (ngư dân, lao động “chui,” gái bán dâm...) mãn hạn tù ở Malaysia hồi đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, các bị cáo còn lại đã nộp số tiền “khắc phục hậu quả” vụ án từ 100 triệu đồng (\$4,229) đến hơn 4 tỷ đồng (\$169,186).♦

Khai Sinh Bộ Lễ Seraphim...

(tiếp theo trang 69)

1970, giáo hội Việt nam có sách Bài Đọc mới. Trong hoàn cảnh như vậy, một số người có thiện chí đã mau chóng phỏng theo cung thương khó của tôi để soạn những bài Thương khó mới, kể cả bài Mừng Vui Lên cho kịp với nhu cầu. Các bài đó khác nhau và do khá nhiều người soạn. Có bài để tên tôi là tác giả, có bài không đề. Một số người biên thư hỏi tôi: “Sao kỳ này Đức cha viết nhạc hát không xuôi nữa?” và họ cứ muốn có được các bản tôi đã soạn năm 1964 ngày xưa, nhưng khi lên mạng thì vì có nhiều dị bản quá nên bị lạc hướng. Tôi hứa sẽ đưa lên các bản đó kèm theo lời chú: bản gốc ĐC Hòa soạn năm 1964 tại Đà Lạt.

Vào tháng 10 năm 2001, khi Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ làm Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, thì ủy ban khởi công dịch lại toàn bộ sách lễ Rôma kể cả các bài đọc. Nhân cơ hội này, tôi đã soạn lại các *Bài Thương khó* đủ các năm ABC và bài ca *Mừng Vui Lên* theo các yêu cầu về bản dịch của Ủy ban Phụng tự và đã được HĐGM cho phép sử dụng. Bản mới nhất này được xuất bản năm 2003 dưới nhan đề *Bài Ca Thương Khó*. Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa biên soạn.

Nay Ủy ban Phụng tự đã hoàn tất bản dịch toàn bộ *Sách lễ Rôma* cùng với các bài đọc và đã nộp sang Bộ Phụng Tự để xin chuẩn nhận. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lần sau nữa sau khi

bản dịch nói trên trở thành bản chính thức.

Ghi lại ngày 01/09/2011, tại Đại Chung viện Sao Biển Nha Trang

+ **Phaolô Nguyễn Văn Hòa**

Nguyên Phó xứ Chánh Tòa Đà Lạt

Nguyên Giám mục Nha Trang

Trích: Tập san Hương Trầm của Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 35 (tháng 04 năm 2023) ♦

Tích cực
tham dự
chiến dịch
mỗi việc mỗi
giờ thiêu thêm
việc mỗi.

Viết Từ
CANADA



Mạc Giao

Đông Nam Á Giảm Nhiệt Nhưng Không Giảm Tranh Chấp

cuộc viếng thăm Trung Quốc của Ngoại Trưởng Antony Blinken các ngày 18, 19 tháng 6. Mục tiêu của cuộc viếng thăm là nối lại đối thoại, giảm căng thẳng giữa hai nước và tránh kịch bản “*hai bên cùng thua*”, như Ngoại Trưởng Blinken nói. Trong dịp này, Chủ Tịch Tập Cận Bình phát biểu: “*Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể hòa thuận với nhau hay không có ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của nhân loại*” (VOV). Các vấn đề lớn chưa được giải quyết, nhưng có thể coi cuộc viếng thăm này có kết quả tích cực.

Thế giới lo sợ tình hình Đông Nam Á, nói cho rõ là vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông (hay Tây Thái Bình Dương), càng lúc càng thêm nóng và có thể gây ra chiến tranh. Hai đối thủ chính là Trung Quốc và Hoa Kỳ đã lên giọng chỉ trích và khiêu khích nhau, thực hiện những đáp trả về kinh tế, biểu dương lực lượng quân sự trên mặt biển và bầu trời của vùng này. Nếu tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng, dây kéo sẽ đứt, thùng thuốc súng sẽ phát nổ. Cả hai bên đều nhận ra mối nguy hiểm này, nên họ đã có những hành động giảm bớt sự căng thẳng bằng cách gặp gỡ, đối thoại với nhau, hạn chế cường độ đánh võ mồm và thực hiện một số hành động tỏ thiện chí. Đừng vội tưởng mọi sự đã được giải quyết. Mới chỉ là đối thoại để giảm nhiệt, bớt những xung khắc, cuộc tranh chấp vẫn còn nguyên đó.

Về phía Hoa Kỳ, khởi đầu là

Chưa đầy một tháng sau, ngày 6/7/23, Bà Bộ Trưởng Kinh Tế Tài Chánh Mỹ Janet L. Yellen cũng đến Trung Quốc để hội đàm với Thủ Tướng Lý Quốc Cường và các nhân vật cao cấp nhất về kinh tế, tài chánh. Mỹ và Trung Quốc hiện đang có những biện pháp kinh tế và thương mại tấn công nhau, như tăng thuế, cấm và giảm xuất nhập một số sản phẩm, hạn chế đầu tư, di chuyển địa điểm sản xuất... Cuộc họp chính thức kéo dài 10 tiếng. Không có kết quả cụ thể nào được công bố, nhưng Bà Yellen đã tóm lược về cuộc gặp gỡ như sau: “*Không một chuyến thăm nào có thể giải quyết những thách thức của chúng ta trong một sớm*



Bộ Trưởng Yellen đàm phán với Thủ Tướng Lý Quốc Cường

một chiều. Nhưng tôi kỳ vọng rằng chuyến đi này sẽ giúp xây dựng một kênh liên lạc linh hoạt và hiệu quả” (tienphong.vn). Bà còn ví von “hy vọng nhìn thấy cầu vồng sau mưa”. Thủ Tướng Lý Quốc Cường cũng đối lại: “Quan hệ Mỹ-Trung cũng có thể nhìn thấy nhiều cầu vồng hơn nữa sau mưa gió”.

Sau Bộ Trưởng Yellen đến lượt đặc sứ John Kerry đến Trung Cộng thảo luận về vấn đề khí hậu. Nhiều người cho vấn đề khí hậu không đáng quan tâm, nhưng trên thực tế Trung Quốc là nước gây ô nhiễm nhiều nhất trên địa cầu. Lý do là họ còn dùng nhiều than đá làm nguyên liệu đốt, gây ô nhiễm không khí. Họ cũng ít quan tâm tới việc gây ô nhiễm nước và đất do những phế thải của công nghệ và của 1 tỷ 400 triệu dân gây ra. Vấn đề không chỉ ảnh hưởng riêng đến Trung Quốc mà cho cả hoàn cầu. Nói chuyện này với Trung Quốc cũng như nói chuyện với người điếc, nhưng Mỹ cũng có ý định riêng như lời đặc sứ Kerry phát biểu: “Hợp tác về khí hậu có thể giúp Mỹ-Trung thúc đẩy quan hệ song phương. Có thể đây là khởi đầu cho việc định nghĩa lại về quan hệ hợp tác song phương và khả năng giải quyết những bất đồng”. Đề đáp lời, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói chuyện này vào chuyện khác: “Hợp tác về khí hậu Trung-Mỹ đang tiến triển. Tuy nhiên, để hợp tác có kết quả cần phải có một

quan hệ lành mạnh, ổn định và bền vững giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ” (RFI thuật theo tin AFP).

Thêm chuyện khác, Ngoại Trưởng Blinken, hôm 14/7/2023, sau buổi họp các ngoại trưởng của khối ASEAN tại Indonesia, đã tuyên bố Mỹ bảo đảm tự do lựa chọn và hình thành các liên minh và không bị ép buộc của các quốc gia trong khối ASEAN. Ông nói: “Điều đó có nghĩa các quốc gia được tự do chọn con đường và đối tác của riêng mình, nơi các vấn đề được giải quyết một cách cởi mở, các quy tắc đưa ra một cách minh bạch và áp dụng một cách công bằng, nơi hàng hóa, ý tưởng và con người lưu thông hợp pháp và tự do” (theo ký giả bình luận gia Aldgra Fredly).

Đó là quan điểm cởi mở của Mỹ liên quan đến những quốc gia ASEAN. Muốn theo ai thì theo, không bắt buộc phải sắp hàng theo Mỹ, miễn tôn trọng qui tắc, luật pháp và tự do. Hội nghị này cũng nhấn mạnh việc tuân thủ văn kiện về ứng xử ở Biển Đông (DOC 2002) và thúc đẩy đàm phán để chóng hoàn thành văn kiện COC ấn định những quy tắc ứng xử.

Trung Quốc cũng được mời tham dự cuộc họp ASEAN này cùng với các ngoại trưởng của 10 quốc gia trong khối. Trung Quốc đã nhân cơ hội để tỏ thiện chí và thái độ hòa hoãn. Theo hãng thông tấn AP, nhóm làm việc chung ASEAN-Trung Quốc đã ra văn bản cho biết họ sẽ nỗ lực kết thúc đàm phán về bộ qui tắc ứng xử (COC) hiệu quả và cụ thể, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công Ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 về Luật Biển, trong thời hạn 3 năm hoặc sớm hơn. Cứ chờ xem Trung Quốc có giữ lời hứa không? Đã có nhiều tiền lệ Trung Quốc nói mà không làm. Ngày 3-8-2018, 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã thông báo rằng họ đã đạt được một văn bản dự thảo đàm phán duy nhất để làm cơ sở cho các cuộc điều đình hoàn thành COC. Cho đến nay đã 5 năm, văn bản chưa hoàn thành. Lý do là những đòi hỏi quá đáng và từ chối khẳng định của Trung Quốc.

Để dễ phân biệt những luật lệ và văn bản liên quan đến tranh chấp biển, chúng tôi xin tóm tắt ý chính của những tên sau đây:

LUẬT BIỂN 1982 (UNCLOS 1982) do Liên Hiệp Quốc ban hành

DOC (Declaration On Conduct of the parties in South China Sea): Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông

COC (Code Of Conduct): Quy tắc về ứng xử

Luật lệ của Liên Hiệp Quốc phần lớn không được tuân thủ triệt để. Ai muốn giữ thì giữ, không giữ cũng không bị chế tài. Vì

vậy, Luật Biển 1982 chỉ được dùng để tham khảo, thúc đẩy, lên án, nhưng không có thưởng phạt nên cứ tự do vi phạm công khai

DOC ra đời ngày 4-11-2002 tại Hội Nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8 tại Phnom Penh, Căm-bốt, sau khi hội nghị thất bại trong việc đồng thuận một bản Quy Tắc Ứng Xử COC. Việc không thành, tạm soạn bản DOC để làm vừa lòng mọi người trong khi chờ đợi điều đình xong một bản COC mới. Không ai ký tên. DOC không có giá trị pháp lý và không thể bắt ai tuân thủ.

Sau 5 năm, COC vẫn chưa hoàn thành vì Trung Quốc đòi hỏi quá đáng. Một đòi hỏi vô lý là cấm các nước ngoài vùng không được xía vào các vấn đề “nội bộ” của các nước trong vùng, trong đó có những vấn đề tự do hàng hải, hàng không, khai thác tài nguyên, giúp đồng minh bị ăn hiếp. Mũi dùi này nhắm vào Hoa Kỳ và giúp Trung Quốc thành bá chủ, kiểm soát hết Biển Đông, Biển Hoa Đông và các quốc gia trong vùng, trong đó có việc chiếm Đài Loan. Mỹ và các nước khác không được can thiệp. Như vậy là Trung Quốc nuốt liền một phần lớn quả địa cầu mà không tốn một viên đạn nào.

Những bất đồng khó hòa giải khác xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc muốn coi việc chiếm hữu các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông như một sự đã rồi, không phải bàn đến nữa. Việt Nam không chịu. Trong bản Phân tích lập trường của Việt Nam về COC, TS Lê Hồng Hiệp nêu những đòi hỏi chính sau đây:

- COC áp dụng cho cả Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển tranh chấp
- Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế
- Cấm sử dụng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực
- Tôn trọng tự do hàng hải và hàng không quốc tế
- Không xây dựng các công trình mới trên các thực thể ngầm ở Biển Đông...

Ngoài ra, những vấn đề còn đang đàm phán cũng rất gay gắt, như

- Căn cứ theo UNCLOS 1982 để giải quyết những tranh chấp và những vùng biển chồng lấn
- Các bên ký kết đồng ý chịu sự ràng buộc của COC
- Thông báo trước 60 ngày về các cuộc tập trận
- Không phong tỏa tàu chở hàng tiếp tế hoặc luân chuyển nhân sự
- Không tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở

Biển Đông

- Không tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng vào tàu và máy bay của các quốc gia khác...

Dù Việt Nam không ghi trong bảng đòi hỏi phải giải quyết dứt khoát vấn đề tranh chấp biển, đảo với Trung Quốc, người ta vẫn e ngại những điều nêu trên khó có thể được Trung Quốc thỏa thuận. Như vậy việc đẩy mạnh đàm phán để sớm hoàn thành COC như Trung Quốc đã ký trong tờ tuyên bố chung làm sao có thể thực hiện được? Không ai chịu nhượng bộ, nhất là những vấn đề cốt lõi. Mọi sự vẫn như cũ. Phải chăng Trung Quốc tỏ ra hăng hái trong việc hoàn thành sớm COC chỉ là một màn kịch tỏ thiện chí hạ nhiệt, làm cho tình hình bớt căng thẳng để họ có thể thở một tí, vì tình hình kinh tế của Trung Quốc hiện đang có nhiều lo âu?

Theo dự đoán của các chuyên gia tài chính, mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cho toàn năm 2023 chỉ có 5%. Trước đó là từ 7 đến 10 %. Theo Reuters, xuất cảng giảm 12.4%, nhập cảng giảm 6%. Số thất nghiệp của những người trẻ từ 16 đến 24 tuổi lên tới 21.3%, tức trong số 5 người trẻ muốn đi làm, chỉ có một người kiếm được việc. Ngành địa ốc cũng gặp khủng hoảng, 28% công ty đã bị xập. Dân chúng lo cho tương lai, không dám tiêu xài nhiều, càng làm cho kinh tế trì trệ. Có thể nói kinh

tế Trung Quốc chưa bị suy thoái nhưng đang gặp những khó khăn (Theo Yifan Xie, July 14). Vì thế, cấp lãnh đạo Trung Quốc phải tìm cách hạ nhiệt là đúng, tạm ngưng việc xung hùng xung bá, không đại gì gây chiến tranh một cách điên rồ như Putin để bị sa lầy, rút chân không ra.

Nói như thế không có nghĩa là thầy trò Tập Cận Bình đã trở nên hiền như ma sơ. Tham vọng và kế hoạch chiếm Đài Loan và Biển Đông của họ không thay đổi. Mềm nắn rắn buông, không chỉ bằng võ lực mà còn bằng kinh tế, chính trị, ngoại giao, gián điệp, đầu độc dư luận. Hứa ngọt sớt vớ các lãnh đạo Việt Nam nhưng vẫn đưa tàu đến bao vây và dọa nạt những dàn khoan dầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mỗi lần chiến hạm Mỹ hoặc đồng minh đi qua eo biển Đài Loan, hay một nhân vật Mỹ đến thăm đảo này là nổi cơn lôi đình, giả vờ tập trận với cả hạm đội bao vây đảo quốc, với hàng phi đoàn đủ loại phi cơ bay thị uy sát vào vùng cấm của bầu trời Đài Loan. Ngoài thái độ hung hăng ra về ta đây là chủ của trời, đất, biển này, còn là cách dọa nạt Đài Loan và đồng minh để họ không dám có hành động chống lại. Đó là chiến thuật xám Trung Quốc thực hiện từ từ và kiên trì để làm nản lòng đối phương theo kế hoạch tầm ăn dâu.

Hoa Kỳ và đồng minh



Mẫu hạm USS Ronald Reagan đang tiến vào cảng Đà Nẵng

không có mục đích xâm lăng, chiếm hữu, chỉ biết đỡ đòn, bảo vệ quyền lợi của mình và của đồng minh. Đỡ đòn cũng phải có kế hoạch. Quan trọng nhất là phải qui tụ được nhiều nước, thêm nhiều đồng minh để cô lập đối phương và mở rộng mặt trận ngăn chặn và phản công tự vệ. Mỹ và đồng minh đang thực hiện kế hoạch này. Có dấu hiệu họ thành công khi hầu hết các nước trong khối ASEAN, thêm Nhật, Nam Hàn, Úc, Ấn Độ và cả Tây Âu đứng về phía chống tham vọng bá chủ của Trung Quốc. Mỹ cũng ve vãn Việt Nam. Ngày 25-6-23, Mỹ đưa mẫu hạm USS Ronald Reagan đến thăm Đà Nẵng. Nhà cầm quyền Việt Nam cho đón rước đàng hoàng nhưng đá giòi lái bằng những bài viết ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ và thành tích chống xâm lăng (Mỹ chứ còn ai).

Việt Nam là nạn nhân hàng đầu của bá quyền Trung Quốc, lại ôm chân “kẻ làm khốn mình”. Hỏi dân Việt có chịu không? Câu trả lời là không, vì theo thống kê, chỉ có 10% dân Việt có cảm tình với Trung Quốc, còn 90% chẳng những không ưa mà còn ghét cay ghét đắng. “Ý dân là ý Trời” ở đâu?

Thôi thì nỗ lực giảm nhiệt, làm bớt căng thẳng tình hình đến từ đâu cũng tốt. Hoa Kỳ hạ mình tìm hòa giải nhiều hơn cũng không sao. Miễn là được việc cho mọi người vui. Chiến tranh càng đến chậm càng tốt, không đến luôn là tốt nhất. Điều quan trọng là phải cảnh giác, “*Hiền lành như chim bồ câu, khôn ngoan như con rắn*”! ♦

Viết Từ Nước Đức



■ Phạm Hồng -Lam

Ngày 20 tháng Sáu vừa qua, Vatican đã phổ biến *Tài Liệu Làm Việc* cho cuộc công nghị thế giới bước I. được dự trù vào tháng Mười năm 2023. Tháng Mười năm 2024 Công Nghị lại tái nhóm, để đúc kết và biểu quyết theo đa số hai phần ba, sau đó chuyển kết quả cho giáo tông quyết định.

Điều mới mẻ trong Công Nghị lần này là sự có mặt và quyền biểu quyết của đông đảo những tham dự viên không phải là giám mục. Trong số gần 380 tham dự viên chính thức có 275 giám mục, khoảng 50 linh mục và tu sĩ, 45 giáo dân nam nữ; ngoài ra còn có 8 vị khách quan sát viên, cũng như 75 giáo dân nam nữ được mời với tính cách “chuyên viên / cố vấn”. Thành phần quan sát viên và chuyên viên không có quyền biểu quyết. Các tham dự viên chính thức một số do giáo hội địa phương đề cử và một số được chính giáo tông mời. Đây cũng là một cách đề tạo thăng bằng quan điểm trong nghị hội.

Vài Suy Nghĩ Về Công Nghị Các Giám Mục Thế Giới sắp tới

Chẳng hạn, để cân bằng quan điểm tương đối “tiên bộ” của Đức (ba tham dự viên được đề cử: gm Bätzing, chủ tịch HĐGM Đức; gm. Meier thuộc gp. Augsburg; gm. Overbeck thuộc gp. Essen) giáo tông Phan-sinh đã mời thêm bốn vị “bảo thủ” từ Đức: giáo trụ G.L. Müller, cựu trưởng Bộ Đức Tin, giám mục S. Oster (gp. Passau), giám mục F. Genn (Münster). Hay để cân bằng tiếng nói “bảo thủ” của Mỹ, giáo tông Phan-sinh mời thêm W. Gregory, R. McElroy, B. Cupich, J. Tobin, S.O’Malley, P. Etienne, vốn là những người có quan điểm gần với Giáo Tông; ngoài ra linh mục J. Martin, một người hậu thuẫn LGBTQ và do đó được dân công giáo Mỹ xếp vào loại “rối đạo”, cũng được mời tham dự Công Nghị.

Công Nghị thế giới sắp tới đây, tuy mang tên “Công Nghị Giám Mục”, nhưng xem ra đang dần đi tới một “Công Nghị Dân Chúa”, vì trong đó lần đầu tiên có sự hiện diện chính thức của các thành phần không phải giám mục và họ có quyền biểu quyết. Điểm này là một cuộc cách mạng của Giáo Hội công giáo, sau cuộc cách mạng cũng “long trời lở đất” không kém: sự có mặt của nữ giới trong bộ máy hành chánh quản trị gần như ở mọi cấp trong Giáo Hội. Nhờ ơn Phan-sinh.

Trong tông hiến *Loan Báo Tin Mừng* giáo tông Phan-sinh chỉ nói tới “Văn Phòng Công Nghị” (Sekretariat der Synode), chứ không dùng từ “Công Nghị Giám Mục” (Bischofssynodale), là vì, thật ra, *Công Nghị Giám Mục* tháng Mười 2023 và 2024 cũng chỉ là một giai đoạn, một phần trong cuộc Công Nghị chung của dân Chúa đã mở ra từ hai năm nay.

Nhiệm vụ khó khăn của Giáo Tông

Một nhiệm vụ lớn của Phan-sinh là thực hiện việc cải tổ Giáo Hội; một công tác rất khó khăn, vì xưa nay Vatican luôn dị ứng với những gì mới, trước những đổi thay. Với tông hiến *Loan Báo Tin Mừng*, ngài đã đặt được nền móng khởi đầu cho cuộc cải tổ cơ cấu. Giờ đây là việc cải tổ nội dung.

Phan-sinh muốn đưa Giáo Hội trở về với tinh thần công nghị (Synodalität) của Giáo Hội thừa ban đầu. Thời đó, mọi quyết

định quan trọng đều có sự trao đổi rộng rãi của các thành phần trong cộng đoàn dân Chúa. Dù quyết định của các tông đồ rất cuộc vẫn là chung quyết, nhưng mọi diễn tiến đều *minh bạch* và qua *đối thoại*. Tinh thần này sau đó đã mất, khi Giáo Hội mặc lấy mô thức vương quyền của chế độ quân chủ đang hình thành với sự tập trung quyền hành tuyệt đối, thần thánh hoá giáo sĩ, chạy theo hình thức xa hoa hào nhoáng.

Trở về với tinh thần công nghị. Như vậy, một Giáo Hội Công Nghị sẽ phải như thế nào? Theo quan điểm từ các cộng đồng dân Chúa, được tổng kết trong *Tài Liệu Làm Việc*, thì một **“Giáo Hội công nghị được xây dựng trên việc công nhận tất cả những ai đã lãnh nhận phẩm giá phép Rửa đều là thành viên trong một gia đình và như vậy đều là anh chị em trong Chúa Kitô, cùng được đổ đầy bởi một thần khí và cùng được sai đi trong một sứ mạng chung”** (số 20).

Nói cách khác, Giáo Hội này phải mang ít ra ba yếu tính: **cộng đoàn, tham gia và sứ vụ**. Nó phải là một cộng đoàn anh chị em, trong đó có sự tham gia rộng rãi của mọi giới và cùng chia sẻ nhau một sứ vụ truyền giáo. Đây cũng là ba yếu tố mà giáo tông Phan-sinh đã đề ra trong tiêu đề mà cũng là chủ đề của lần Công Nghị dân Chúa từ hai năm nay: *Tiến Tới Một Giáo Hội Công Nghị: Cộng Đoàn, Tham Gia Và Sứ Vụ*.

Tài Liệu Làm Việc còn quảng diễn thêm về một số đặc tính chứa đựng trong tính công nghị. Theo đó, một Giáo Hội công nghị phải là nơi **của gặp gỡ và đối thoại**. Gặp gỡ và đối thoại giữa mình với mình. Trong gặp gỡ đối thoại này, chúng ta không sợ trước những nét đa dạng của nhau, biết chấp nhận những khác biệt, nhưng không nhất thiết phải trở nên đồng dạng với nhau. Gặp gỡ và đối thoại với bên ngoài, qua đó chúng ta học cách đối phó với những căng thẳng, để cùng đi với đời, nhưng không để bị cuốn hút theo đời.

Giáo Hội công giáo xưa nay vẫn tự coi mình là đỉnh cao nhân bản, là ngọn Thái Sơn đạo đức, là kẻ duy nhất nắm giữ chân lí. Từ đó coi thường và loại trừ kẻ khác. Nhưng bên cạnh những cái hay cái đẹp, rõ ràng Giáo Hội này cũng không thiếu những mảng tối. Cụ thể là tội ác lạm dụng tình dục đáng xấu hổ ngày nay của giáo sĩ đã đánh thêm một đòn chí tử vào sự khả tín của Giáo Hội. Ở đây cũng cần nói thêm về quan niệm chân lí. Thiên Chúa Giáo coi tôn giáo là kẻ nắm giữ chân lí; mà chân lí vốn chỉ có một, nên mọi chân lí khác phải bị loại trừ. Đây là một lối nghĩ thuần tây phương. Trong lúc đó, đông phương không quan niệm như vậy. Họ coi Đạo chỉ là một con đường; tìm Đạo là tìm cho mình một con đường sống phù hợp cho sự thăng tiến bản thân. Thành ra Thiên Chúa Giáo nói chung và Kitô Giáo nói riêng khó đặt chân được trong các vùng đất á châu.

Hệ quả của *gặp gỡ và đối thoại* là **mở ra, mời gọi và đón nhận mọi người**. Trong nội bộ, chúng ta mở ra, chấp nhận nhau, để từ cái “Tôi” tiến đến cái “Chúng Ta”. Cái Tôi của một tín hữu trong cộng đoàn, của một quốc gia, của một châu lục đi tới cái Chúng Ta của một giáo xứ, của một giáo hội địa phương, của một Giáo Hội hoàn vũ. Điểm này đặt ra một nghi vấn: Tại sao Giáo Hội dễ dàng mở ra và cổ xúy chung sống với những chế độ phi nhân và những lãnh tụ chính trị độc tài vô đạo đức, trong khi lại miệt thị và loại trừ những thành phần thấp cổ bé miệng như li dị tái hôn, đồng tính, lưỡng tính...?

Và điều kiện của *gặp gỡ đối thoại* là **biết khiêm tốn lắng nghe**. Giáo sĩ biết khiêm tốn lắng nghe giáo dân và ngược lại, Ki tô hữu biết lắng nghe thế giới, để qua đó nhận ra các dấu chỉ của thời đại.

Rào cản của tính công nghị

Nhưng làm sao có thể gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe, nghĩa là làm sao có được tính công nghị, khi Giáo Hội công giáo vốn tổ chức theo mô hình kim tự tháp, mang tính quân chủ chuyên chế, mà đỉnh quyền lực là những linh mục (cấp giáo xứ), giám mục (giáo phận) và giáo tông (hoàn vũ)?

Công đồng Vaticano II. đã nhận ra điểm này, và đã cố gắng giải quyết nó bằng cách lật ngược mô hình tổ chức của Giáo Hội: đưa đáy của kim tự tháp, nghĩa là đưa “Dân Thiên Chúa”, lên trên và coi đó là nền tảng. Nhưng đáy cũng chỉ là lý thuyết. Từ lý thuyết tới thực hành vẫn còn vơi vơi.

Tuy nhiên về mặt thực tế, Công Đồng đã đặt ra “nguyên tắc đồng nghiệp” (Kollegialprinzip) để gián tiếp giới hạn quyền hành của giáo tông: Giáo tông là vị lãnh đạo tối cao, nhưng cũng là một giám mục giữa các giám mục; vì thế ngài cần sự bàn hỏi, góp ý của các anh em giám mục trong việc lấy những quyết định quan trọng liên quan tới Giáo Hội.

Từ đó định chế “Công Nghị Giám Mục Thế Giới” ra đời. Khi giáo tông Phaolô VI. lập ra định chế này vào năm 1965, chủ tâm của ngài là tạo một phương tiện để các giám mục có cơ hội làm việc chung và xây dựng tình liên đới với nhau, như mô hình vốn có trong Giáo Hội chính thống; và có lẽ ngài cũng nghĩ rằng, cơ chế này rồi đây có thể thay thế định chế Công Đồng chung, bởi vì trong tương lai sẽ rất khó tổ chức được những cuộc họp với lượng tham dự viên đông như thế.

Và Phan-sinh đã tạo sinh động cho định chế này, bằng cách một mặt mở ra không gian tự do và khuyến khích các giám mục nói thẳng nói thật quan điểm của mình trong các cuộc thảo luận. và mặt khác giờ đây mở rộng nó ra cho các thành phần dân Chúa” khác, trong đó đặc biệt có các giáo dân nam nữ. Đây mới chỉ là bước đầu. Hãy còn rất dè dặt, nhưng hi vọng nó sẽ là lẽ đương nhiên trong Giáo Hội. Một Giáo Hội được định nghĩa là “Dân Thiên Chúa”, là “của tất cả những ai đã lãnh nhận phàm giá phép rửa” không thể chỉ có các giám mục mà thôi. Không thể vừa là “của nhân dân” lại vừa loại nhân dân. Một Giáo Hội mang tính công nghị không thể chỉ có *Công Nghị Các Giám Mục*, mà còn phải có Công Nghị của toàn Dân Chúa. Dân Chúa ở cấp giáo xứ, ở cấp giáo phận, ở cấp Giáo Hội hoàn vũ. Vaticano II. đã “tái khám phá” ra sự hiện diện của thành phần Giáo Dân trong Giáo Hội. Từ lúc phát hiện cho tới lúc tiếng nói của họ được lắng nghe đôi chút phải mất hơn nửa thế kỉ!

Đó là ở cấp hoàn vũ: Có *Công Nghị Giám Mục* để giúp giáo tông tìm chọn quyết định và hạn chế khả thể sai lầm. Còn ở cấp giáo phận và giáo xứ, có định chế nào để giúp các giám mục, linh mục và để hạn chế khả thể lạm dụng và thao túng quyền hành? Người ta sẽ bảo, giáo phận thì đã có *Hội Đồng Các Linh Mục* và *Hội Đồng Giáo Phận*, giáo xứ thì đã có *Hội Đồng Giáo Xứ*! Đây là những định chế đóng vai trò “cố vấn” cho giám mục giáo phận và linh mục quản xứ. Trên thực tế, đây cũng chỉ là những bộ phận “giúp việc”, chứ không phải “cộng tác viên”. Tiếng nói của

những định chế này nhiều khi chẳng được quan tâm, vì, theo giáo luật hiện hành, nó chẳng có tính cưỡng buộc đối với giám mục và linh mục. Cũng vì thế, ngay nơi các cộng đoàn tín hữu có í thức cao như ở Âu châu, trong đó đa phần các giáo sĩ và giáo dân vốn nhận thức rõ vai trò của mình, sinh hoạt của rất nhiều *Hội Đồng Giáo Xứ* và *Hội Đồng Giáo Phận* diễn ra như cảnh chợ chiều; người ta chán nản vì sự dần dần lảm nhảm khi vô ích và vô nghĩa của mình. Bàn thảo cho đã, rốt cuộc linh mục chánh sở, giám mục giáo phận thích thì nghe, không thì bỏ. Vậy, đâu là những tiêu chuẩn cụ thể, mà các giám mục giáo phận và các linh mục quản xứ phải theo, khi làm quyết định? Người ta hi vọng công nghị lần này sẽ giải quyết mảng tối này, vì đây là đầu mối của bệnh giáo sĩ trị, một căn bệnh mà giáo tông Phan-sinh muốn loại trừ và nó đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho Giáo Hội.

Nhiệm vụ của lần Công Nghị sắp tới

Giáo tông Phan-sinh đã đề ra những công nghị chuyên đề đi gần với thực tế cuộc sống, như công nghị về giới trẻ, công nghị về gia đình, công nghị về Amazona. Nhưng nội dung của những lần công nghị này ít nhiều vẫn mang tính cách đóng, nghĩa là các nghị viên vẫn chỉ đi theo một hướng đã được vạch sẵn. Công nghị lần này khác hẳn. *Tài Liệu Làm*

Việc nêu ra những câu hỏi mở. Còn trả lời ra sao, hướng thảo luận sẽ về đâu, đâu sẽ là những điểm đồng thuận trong những cái tổ? chẳng ai biết trước được. Có thể cuộc luận bàn do đó sẽ có nhiều cọ xát và tiến trình đi tới đồng thuận sẽ khó khăn. Vì vậy Giáo Tông đã đề Công Nghị họp hai lần năm 2023 và 2024.

Ba câu hỏi ưu tiên đặt ra trong *Tài Liệu Làm Việc*:

1. Một cộng đoàn sáng toả: Chúng ta còn có thể làm gì nhiều hơn, để trở nên dấu chỉ và dụng cụ kết hợp với Chúa và với toàn thể nhân loại?

2. Trách nhiệm chung trong sứ mạng truyền giáo: Làm sao chúng ta có thể chia sẻ với nhau các khả năng và bổn phận phục vụ Tin Mừng cách tốt hơn?

3. Sự tham gia, các nhiệm vụ lãnh đạo và quyền uy: Đâu là những tiến trình, cấu trúc và định chế có thể có trong một Giáo Hội công nghị nhắm tới sứ mạng rao giảng?

Ba câu hỏi tương đối rộng và mơ hồ này, mỗi câu được cụ thể hoá bằng 5 Văn Bản Làm Việc, trong đó kê ra những chi tiết cụ thể liên quan tới nội dung thảo luận và cầu nguyện, đồng thời cũng tóm tắt những biện pháp đề nghị đúc kết từ các báo cáo khắp các châu lục, tổ chức và hội dòng gửi về trước đây, để các nghị viên dựa vào đó làm việc.

Xưa nay các *Tài Liệu Làm Việc* trong các Công Nghị thường là những bản văn cao siêu nặng chất thần học ít ai đọc hiểu. Nhưng *Tài Liệu Làm Việc* (70 trang) của lần Công Nghị này là một bản văn khá bình dị, mang tính chung chung ít có sự chính xác về thần học, gồm nhiều câu hỏi mở ngỏ hơn là trả lời. Nó dễ đọc và rất ích lợi cho các hội đoàn, các nhóm giáo dân hoặc giáo sĩ dùng làm tài liệu thảo luận học hỏi. Bản văn đã được dịch ra các ngôn ngữ chính của thế giới, chưa thấy bản dịch tiếng Việt trên trang thông tin của HDGM Việt Nam.♦

Augsburg, 16.07.2023.

LTS. Bài thơ này đã đăng trong số 259 trang 68, có vài lỗi chính tả và layout nên xin đăng lại sau khi đã hiệu đính.

Xin chân thành tạ lỗi cùng Tác giả và quý Độc giả.

SUY NIỆM ĐỜI SAU

■ JosMinhKha

*Một tai nạn nguy tử
Một căn bệnh ngặt nghèo
Thầm nhắc cho tôi nhớ
Chúa sẽ đến bất ngờ*

* * *

*“Hãy ăn năn sám hối”
“Hãy tỉnh thức sẵn sàng”
Thực hành lời Chúa dạy
Tôi sống trong bình an*

* * *

*Ngày nào Chúa đến gọi
Tôi mau mắn đáp lời
Giã từ nơi thế tạm
Về cõi sống đời đời*

* * *

*Hồn tôi lìa khỏi xác
Sẽ bay thẳng về trời
Đến tòa Chúa phán xét
Định đoạt số phần tôi*

* * *

*Phúc Thiên Đàng vĩnh cửu
Hỏa Hỏa Ngục đọa đầy
Tôi chọn Hỏa, Phúc ấy
Bằng công, tội đời này ♦*

Người Gieo Hạt - Đất Tốt

Thánh Augustine

■ Trần Chính Trực



Hạt giống Nước Trời tặng không
Nhưng ta phải biết cất công *sinh lời*
Phải biết *dọn* đất ai ơi
Để cho hạt giống được thời trở bông
Có bốn loại đất vun trồng
Đất vệ đường đó chẳng mong ích gì
Đất lẫn sỏi đá tích chi
Đất nhiều gai góc có thì như không
Chỉ có *đất tốt* ta mong
Để cho hạt giống nảy mầm tốt tươi
Muốn cho đất tốt mười mười
Ba bước ta phải không ngại hoàn thành
Thứ nhất *nghe Lời Chúa* nhanh
Bước của “trí não” ngọn ngành đầy thối
Đọc và giải thích kỹ rồi
Tích trữ Lời Chúa vào đời **“con tim”**
Ghi sâu, suy nghĩ đi tìm
Cách nào ‘*biến đổi*’ đến miền đẹp hơn
Thứ ba bước của **“linh hồn”**
Hãy đem Lời Chúa thượng tôn *thực hành*
Biến mảnh đất xấu để “*canh*”
Dọn dẹp sỏi đá vứt ngành góc gai
Lười biếng, thờ ơ bỏ ngoài
Thứ vui xác thịt phải hoài hy sinh
Phải tự *sửa đổi* chính mình
Vun sỏi đất tốt nảy sinh hoa màu
Hạt giống Nước Trời nở mau
Ba chục, sáu chục có tàu cả trăm.

Hôm trước, thánh Mô-ni-ca
Augustine thánh là ngày hôm sau
Thông minh, tài giỏi, sang giàu
Bao nhiêu cao trọng, thâm sâu “*toàn tài*”
Triết gia, nhà văn chẳng sai
Một *nhà hùng biện* không ai sánh bằng
Một *thần học gia* chuyên chăm
Ghi đậm dấu ấn ngàn năm in hoài
Nhưng “*tật*” đi với chữ tài
Cuộc sống lúc trẻ Ngài thường thả buông
Luân lý đạo đức coi thường
Trác táng, tuột dốc con đường đức tin
Nhưng nhờ người Mẹ cầu xin
Ơn Chúa *biến đổi*, đi tìm đường ngay
Bài học từ Thánh, thể này :
Sống con người thật, thẳng ngay về mình
Thống hối, hoán cải tận tình
Phải biết chống lại bóng hình tối tăm
Tựa vào *ân sủng Chúa* năng
Cậy trông vào Chúa sẽ hằng bình an
“Lạy Chúa con luôn *băn khoăn*
Tâm hồn con chẳng chút *chăm an bình*
Khắc khoải ray rứt chính mình
Chỉ khi *yên nghỉ trong tình Chúa* thôi”. ♦

QUYỀN BÌNH: BẢN CHẤT, THỰC TRẠNG VÀ HUẤN QUYỀN

■ Lm. Phaolô Bùi Đình Cao

Có thể nói rằng xã hội loài người sẽ không thể tồn tại và phát triển nếu không có quyền bình; cũng có thể nói rằng một cộng đoàn, tổ chức, dù lớn hay nhỏ, không thể có trật tự ổn định và phồn vinh nếu không có quyền bình để sắp đặt, phân phối, điều hành và hướng dẫn. Nhận thấy tầm quan trọng của nó, Công đồng Vatican II đã lên tiếng: “*Nếu không muốn một cộng đoàn bị xé nát ra khi mỗi người một ý, thì cần phải có một quyền bình để hướng dẫn nỗ lực của mọi công dân nhằm tới công ích*”[1]. Thế giới đang phát triển, cuộc sống con người đang dần được cải thiện đáng kể, điều này muốn nói rằng mỗi khi làn sóng văn minh càng lên cao, đời sống xã hội càng được cải thiện, thì quyền bình lại càng cần thiết được thi hành một cách nghiêm túc và càng phải mở rộng phạm vi hoạt động của mình để phục vụ nhu cầu lợi ích các cá nhân và tập thể. Nói cách khác, nhu cầu càng cấp bách, quyền hành càng phải được sử dụng một cách có trách nhiệm. Công đồng nói tiếp: sự hướng dẫn của quyền bình “*không phải cách máy móc hay độc đoán, nhưng tiên vàn như một sức*

mạnh tinh thần dựa trên tự do và ý thức về nghĩa vụ và trách nhiệm”[2].

Dù sự thật là như vậy, nhưng trong thực tế, cách thi hành quyền bình đã và đang bị lung lay, khủng hoảng, do đó không thể tránh khỏi những lạm dụng quyền bình, từ đó dẫn đến các chế độ độc tài chuyên chế với những cá nhân lãnh đạo chuyên quyền độc đoán, luôn lạm dụng quyền bình để trấn áp, bóc lột và buộc người khác phải làm những điều trái ngược với lương tâm, lẽ phải. Trước thực trạng nan giải và phức tạp như vậy, rất nhiều người đã đặt vấn đề và không ngần ngại nói lên sự thật này để bênh vực cho quyền lợi con người. Trong tinh thần đó, người viết muốn nêu lên một cách hiểu và sử dụng quyền bình từ quan điểm luân lý Kitô giáo để độc giả có thể tham khảo và thấy rõ hơn được sự hiện hữu và ý nghĩa của quyền bình trong các tổ chức trần thế. Vấn đề được nêu lên là trên thực tế người ta đã sử dụng nó như thế nào? Căn cứ vào đâu để người có quyền ý thức được đây là một sứ vụ hơn là một quyền lợi. Một cách đích xác là quyền bình phải được sử dụng như thế nào để mang lại lợi ích cho

xã hội nói chung và từng người nói riêng? Nhưng trước khi trả lời những vấn nạn đó, chúng ta cần làm rõ nội hàm của khái niệm quyền bình.

Quyền bình là gì?

Nói chung, khi nói đến quyền bình, ta có ngay khái niệm rằng quyền bình hệ tại ở chỗ nắm giữ những phương tiện cần thiết để đạt tới một lợi ích nào đó. Phương tiện cần thiết đó là khả năng ra lệnh, sự áp đặt trên người khác. Sự áp đặt đây chính là buộc người khác phải tuân theo một thứ lệ luật vì công ích. Gọi là quyền bình khi chỉ ưu thế mà những con người hoặc những cơ chế được ban hành các mệnh lệnh cho những người khác và chờ đợi từ phía họ sự vâng phục. Quyền bình được hiểu ở đây là mối tương quan giữa hai chủ thể: một người ra lệnh và người bị áp đặt mệnh lệnh. Dù xét trên phương diện nào, khi nói đến quyền bình người ta thường đề cập đến những phạm trù tương quan trên mọi lãnh vực: “*tương quan giữa người cai trị và người bị trị, giữa người trên và người dưới, giữa Nhà nước và công dân, giữa người ra lệnh và người tuân lệnh, v.v...*”[3].

Dù trong lãnh vực nào đi nữa,

người ta thường phân biệt hai loại quyền bính, đó là do bản thân và do chức vụ. Quyền bính do bản thân là quyền bính dựa trên sự trỗi vượt về tư chất thông minh, về chiều sâu hiểu biết, về kinh nghiệm dồi dào, về sở trường chuyên môn, các khả năng trỗi vượt, về đặc sủng lãnh đạo, tâm linh hay đạo đức. Còn quyền bính do chức vụ là quyền bính mà một người có được do họ đang thi hành một chức vụ điều khiển hay quản trị mà xã hội, tôn giáo hay một cộng đoàn đã trao ban. Ví dụ: quyền bính của bề trên đối với bề dưới; của cha mẹ trên con cái; của thầy cô trên học sinh sinh viên...

Nói chung, dù dưới hình thức nào, quyền bính là điều luôn phải có trong bất kỳ một xã hội, một cộng đoàn hay một tổ chức nào. Bởi vì có quyền bính mới có trật tự, có quyền bính mới đảm bảo được hạnh phúc chung, riêng cho mọi người trên mọi bình diện xã hội cũng như tôn giáo. Vậy, quyền bính là sự trỗi vượt của một người, nhờ đó đương sự có đủ tư cách để đưa ra những đòi hỏi cho người khác vì lợi ích của xã hội nói chung và tôn giáo, cộng đoàn, cá nhân nói riêng. Ý nghĩa quyền bính là vậy, tuy nhiên, trên thực tế quyền bính đã và đang bị lung lay, nó đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo về sự lạm dụng ngày càng nghiêm trọng. Để thấy rõ thực tế này, ta thử nhìn nhận hiện trạng xã hội đang sử dụng quyền bính như thế nào.

Thực trạng xã hội

Hơn bao giờ hết, khắp mọi nơi trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, ta thường nghe những tiếng kêu ca, ta thán của người dân về sự bóc lột, những nhiễu, đàn áp, lăm lức là tàn bạo của những kẻ có quyền có chức. Sự thực là người có quyền hầu như không ý thức được ý nghĩa của nó cũng như không thấy được bổn phận của quyền bính là để phục vụ, sắp xếp và bảo vệ quyền lợi cho người khác. Có thể người ta chỉ hiểu rằng quyền bính là để cai trị kẻ khác, để bắt người dưới phải tùng phục người trên mà không màng chi đến lợi ích của xã hội và cá nhân. Người có quyền là có tất cả, làm nên tất cả và có thể loại trừ tất cả. Kẻ bạo miệng hơn còn nói: *có quyền mới có tiền, kẻ có quyền mới có thể tạo nên cơ đồ và sự nghiệp cho bản thân, con cái và người thân*. Chính những hiểu biết bất cập về quyền bính đã tạo nên xã hội rối tung: kẻ chạy chức quyền, người cửa quyền, người này thì dùng quyền để thống trị, kẻ khác lại dùng mọi chiêu bài để bắt người khác khuất phục bất chấp lợi ích của cá nhân, xã hội và tôn giáo.

Những ai quan tâm đến vấn đề nóng bỏng này không thể không nhận ra rằng trong những thập niên gần đây, đủ mọi thứ bất công đã và đang xảy đến với những cộng đoàn, những người dân *thấp cổ bé miệng* cũng chỉ vì hai chữ quyền bính. Các vụ việc nổi cộm gần đây, trên mọi miền đất nước, đều cho thấy rõ tính cách cửa quyền và cách sử dụng quyền bính một cách bừa bãi của những kẻ có quyền, có chức. Cũng vì cách thi hành quyền bính ngang ngược như thế nên lăm lức người có tội trở thành người vô tội, người vô tội lại là người phải chịu những năm tháng lao tù, mất đất, mất nhà, mất người thân. Một số tổ chức tôn giáo và dòng tu mất hết tài sản mà cũng đành phải ngậm ngùi nuốt đắng nuốt cay; một số cá nhân vì muốn bảo vệ sự thật và lẽ phải cũng đành phải chịu những cảnh bắt bớ tù đày cách oan nghiệt. Ngay trong môi trường giáo dục, y tế cũng không phải là một ngoại lệ. Cảnh đút lót, tham nhũng để có được một “ghế ổn định” đâu phải chuyện bất thường. Cảnh thầy dùng quyền để ép tình sinh viên, học sinh hòng trao đổi điểm chác là điều không phải hiếm trong những năm gần đây. Người ta còn bày ra đủ trò để bắt học sinh, sinh viên đóng góp hết phí này phí nọ mà đâu màng đến lợi ích của gia đình và bản thân học sinh, sinh viên. Hiện tượng những bệnh nhân nằm la liệt nơi các cửa bệnh viện đang chờ được sự đón nhận và săn sóc của y bác sĩ cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Quá nhiều người còn nói rằng chưa *có phong bì đi ngày đi đêm thì cứ ngồi đó mà chờ*. Cảnh đề nghị khuyến nủ và trực tiếp nạo phá thai của các y bác sĩ cũng là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thử hỏi đâu rồi lời dạy của người xưa *“luong y như từ*

mẫu”? Phải chăng lương y có quyền quyết định trên mạng sống của con người? Nếu cứ giải thích và hành xử quyền bính theo kiểu này sẽ dẫn đến một thứ chủ nghĩa thống trị đầy sức tàn phá.

Quyền bính là để lập lại công bằng xã hội, nâng cao phẩm giá con người, giúp con người sống đúng người hơn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định: “*Thông điệp Tin Mừng và Sự Sống là một lời bênh vực can đảm và cương quyết cho những người nghèo khổ nhất, những người yếu đuối nhất, những người không được bảo vệ, những người vô tội nhất; đó là những trẻ em sẽ được sinh ra, những người nghèo, những người quân bách...*”[4]. Sự thật là vậy, thế nhưng có mấy phần trăm người có quyền quan tâm đúng mức theo tinh thần này? Cuộc sống minh chứng rằng có những người sử dụng quyền bính hầu phục vụ ý đồ riêng; thứ quyền bính độc tài, độc đoán, thiên vị, thay đổi trắng đen bất chấp công bằng và nhân phẩm con người. Một số người lại dùng quyền bính để tước đoạt quyền tự do của người khác, tự động áp đặt lên người dân những thứ lẽ luật bất nhân, bất nghĩa, như: luật phá thai, chết êm dịu, kế hoạch hóa gia đình... Quả thực, những người nắm quyền theo kiểu này không còn là người giữ trật tự mà là trở thành kẻ gây rối trong xã hội.

Ngay trong lãnh vực tôn giáo cũng không thiếu những trường hợp hành xử quyền bính cách lạm dụng không kém. Lịch sử thời Trung Cổ còn cho thấy một số giới chức Công Giáo nhân danh *thần quyền* và cậy dựa vào *thế quyền* để trấn áp những người lạc giáo hay được cho là lạc giáo. Không đâu xa, thực tế hôm nay cũng cho thấy ngày càng có nhiều người than phiền vì một số vị lãnh đạo của Giáo Hội dùng quyền để trị hay để áp đảo hơn là để phục vụ. Họ không ngần ngại đưa ra một số nội quy khác người, ngược lại với giáo luật trên cả bình diện sinh hoạt giáo xứ và quyền lợi bí tích của các Kitô hữu. Trong các cộng đoàn dòng tu cũng xảy ra những điều tương tự, lắm lúc bề trên dùng quyền để lấn lướt, thống trị hơn là để hướng dẫn, giúp đỡ bảo ban. Tất cả hầu như đang xảy ra trước mắt chúng ta. Phần thua thiệt, đau khổ lại là những người *kém may mắn, yếu thế* hay những người dân chân lấm tay bùn *miệng kêu chẳng thấu trời*. Vậy phải làm gì để có thể giải quyết được vấn đề đen tối này? Thiết tưởng, chỉ có giáo huấn Thánh Kinh mới giúp ta giải quyết được vấn đề nan giải này.

Giáo huấn Thánh Kinh về quyền bính

Trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước quyền bính là ưu phẩm của Thiên Chúa; quyền bính biểu thị quyền tuyệt đối của Người, là Chúa Tể và là Đấng Tối cao. Mọi quyền đều bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và quan phòng (St 1, 28; Hc 10, 4). Những người nắm giữ quyền bính như: Môisê, Giôsuê, Đavit,

Salômon... đều là những người thừa hành quyền bính của Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng nói: “*Không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, các quyền bính hiện tại đều do Thiên Chúa thiết lập*” (Rm 13, 1; Ga 19, 11). Các nhà cầm quyền là tôi trung và là tác viên của Thiên Chúa được đặt lên vì lợi ích của thần dân (cf Rm 13, 1-7).

Trong những năm tháng rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã có thái độ nào đối với quyền bính? Phải chăng Ngài lên án và huỷ bỏ quyền bính? Khi nghiên cứu Tân Ước, ta cũng có thể thấy được rằng Đức Kitô không huỷ bỏ mà cũng chẳng thần thánh hóa quyền bính dân sự. Điều mà Tân Ước nhấn mạnh đó là người cầm quyền chỉ là tôi tớ, là người phục vụ người khác. Mặc dầu Đức Giêsu không từ chối sự hiện hữu của quyền bính, nhưng trong một xã hội mà những nhà cầm quyền Do thái dùng quyền của mình để chống lại sứ điệp Tin Mừng (Mt 10, 17-18) và họ thường dùng quyền để áp đặt và thống trị dân chúng (Mt 10, 42), khi đó, Đức Giêsu thường lên tiếng để bênh vực cho quyền lợi của dân chúng, ví dụ: luật giữ ngày Sabat; việc đối xử với người thu thuế và người đàn bà tội lỗi... Sự bênh vực này cho thấy Đức Giêsu lên án cách hành xử quyền bính của các nhà cầm quyền không phù hợp với luật tự nhiên, lương tâm, tình yêu và lợi ích chung của con người.

Nói chung Đức Giêsu không chấp nhận thứ quyền bính áp đảo, bảo thủ, độc đoán của nhà nước cũng như của một số nhà cầm quyền trong lãnh vực tôn giáo đương thời. Trong những lãnh vực riêng của mình, trần thế cũng như tôn giáo, cộng đoàn cũng như gia đình, mọi quyền bính đều có giá trị và có ý nghĩa, nhưng cần phải ý thức rằng quyền bính là để phục vụ công ích, lập lại trật tự công bằng trong xã hội. Tất cả vì hạnh phúc của mọi phần tử trong xã hội trần thế và tôn giáo.

Đề trung thành với Thầy Chí Thánh, các tông đồ luôn khuyên dạy các tín hữu hãy lấy đức ái mà phục vụ nhau. Với vợ chồng, Ngài khuyên rằng người chồng không dùng quyền làm chồng để áp đảo vợ, *“chồng hãy yêu thương vợ mình và đừng gay gắt”* (Ep 5, 25-30; Cl 3, 19). Với kẻ làm cha làm mẹ cũng thế, *“cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, hãy khuyên răn, dạy dỗ và giáo dục chúng”* (Ep 6, 9; Cl 4, 1). Chủ hãy đối xử công bình và ngay thẳng với tôi tớ và với nô lệ, không dọa nạt cũng không thiên vị (Ep 6, 9). Các bậc bô lão lo lắng cho những người dưới quyền *“không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành và tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên”* (1Pr 5, 1-4).

Thư Rôma cũng cho chúng ta thấy rõ rằng không ai tự tạo nên cho mình một thứ quyền bính. Ta có được quyền bính là do Thiên Chúa ban cho, kể cả quyền bính chính trị, đó là trật tự Thiên Chúa thiết định và trao phó lại cho con người. Biết rằng, thánh Phaolô nói: *“Ai chống lại quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa thiết định”* (Rm 13, 1-2). Nhưng quyền bính nào? Thiên Chúa không thiết lập thứ quyền bính dùng để áp đảo, để lộng hành; thứ quyền bính không mang lại lợi ích thiêng liêng, không phù hợp với các nhu cầu hiện sinh hay đi ngược lại với lợi ích chung. Thực ra, điều mà Phaolô khuyên dân chúng hãy tùng phục một thứ quyền bính *theo trật tự luân lý đòi hỏi, phát xuất từ Thiên Chúa*, được thiết lập một cách hợp pháp; quyền bính mang lại lợi ích cho con người nói chung, đó là Nước Trời, là cuộc sống trật tự, ấm no và hạnh phúc.

Giáo huấn Thánh kinh đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng về nguồn gốc và ý nghĩa của quyền bính; nêu lên những cách thức thi hành quyền bính đúng theo trật tự luân lý đòi hỏi, hợp với ý định của Thiên Chúa, với lương tâm và nhu cầu của con người. Đó chính là lý do quyền bính cần phải được tồn tại và không ngừng phát triển.

Lý do hiện hữu của quyền bính

Xã hội dù ở trong giai đoạn nào và trên lãnh vực nào cũng luôn cần có những người nắm giữ quyền bính để điều hành, duy trì và phát triển phúc lợi chung. Phải nói được rằng quyền bính là một trong những yếu tố quan trọng làm nên xã hội. Nếu con người cần đến xã hội để thi hành nhiệm vụ của mình, thì con người cũng luôn cần đến quyền bính để lãnh đạo và điều phối các hoạt động chung. Thánh Tôma Aquinô nói: *“Đời sống xã hội không thể có được, nếu không có người đứng ra lo cho ích chung, vì càng có nhiều người, càng có nhiều sở thích, và mỗi người chỉ muốn theo ý riêng của mình”*[5]. Con người không ai giống ai, mỗi người mỗi tính và mỗi người có những nhu cầu riêng. Cha ông ta thường nói: *bá nhân bá tính, trăm người trăm tính*. Lắm lúc có người còn nói: *chín người mười ý*. Nếu mọi người cứ làm theo sở thích và ý riêng của mình, hậu quả là xã hội sẽ đi về đâu? Không thể sống đúng theo đạo làm người, đạo làm con Chúa, nếu không có người ban bố lẽ luật, ít là những nguyên tắc căn bản.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng dạy: *“Xã hội loài người sẽ không thể được tổ chức tốt, cũng không thể thịnh vượng, nếu không có những người được trao quyền bính hợp pháp, để giữ gìn các cơ chế, và làm mọi điều cần thiết để tích cực bảo trợ lợi ích của mọi phần tử”*[6]. Như vậy, chỗ nào cần thực hiện công ích, chỗ ấy phải có một quyền bính xã hội để hướng dẫn và phối

hợp các hoạt động của mọi người. Những nhu cầu công ích... luôn đòi phải có “những người được trao quyền bính hợp pháp” để điều hành.

Quyền bính được lập nên là để giúp con người đạt tới trưởng thành và đầy đủ nhân cách, giúp con người phát huy các giá trị của cá nhân và xã hội. Quyền bính phải phục vụ công ích, bảo đảm trật tự và phát triển cộng đoàn trong mọi lãnh vực. Cha mẹ có quyền là giúp con cái trưởng thành; thầy cô có quyền là để chuyên thông kiến thức và thôi thúc học sinh, sinh viên cố gắng học tập, nghiên cứu và đóng góp các sáng tạo... Nói chung, một mặt, quyền bính là để giáo dục giúp người khác có điều kiện làm tốt và đạt tới sự trưởng thành cá nhân, có trách nhiệm và có khả năng phục vụ cộng đoàn. Mặt khác, quyền bính phải luôn có trách nhiệm bảo vệ trật tự xã hội, đưa ra các biện pháp để ngăn ngừa các loại hình văn hóa xấu, tẩy trừ các lối sống vô luân, nghiện ngập xì ke, ma túy,...

“Tất cả mọi quyền bính đều đến từ Thiên Chúa” (Rm 13, 1). Nơi khác, khi đối diện với Philatô, người tự xưng mình là người có quyền, Chúa Giêsu liền nói với ông: *“Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài”* (Ga 19, 11). Trong tinh thần này, một mặt thần học khẳng định nguồn gốc quyền bính là Thiên Chúa, nhưng mặt khác, giáo huấn Kinh Thánh muốn gửi tới những người đang nắm giữ quyền bính nói chung sứ điệp: phải bắt chước Đức Kitô, con Thiên Chúa, hãy dùng quyền bính để phục vụ muôn người vì lợi ích trần thế và lợi ích Nước Trời.

Quyền bính là để phục vụ

Đến đây ta có thể khẳng định rằng, dù trên phương diện xã hội hay tôn giáo, quyền bính không phải là một phương thế để thống trị, sai khiến hay đàn áp, nhưng để phục vụ công ích cho mọi người[7]. Ngay từ lúc bắt đầu đời sống công khai của mình, đám đông dân chúng nghe và thấy những công việc của Chúa Giêsu. Thấy vậy, họ tự hỏi về quyền bính của Ngài (Mc 1, 27b); họ ngạc nhiên khi thấy Ngài yêu cầu quỷ dữ và chúng vâng lời Ngài (Mc 1, 27c); đám đông cũng thấy khi Ngài “có quyền tha tội trên trái đất” (Mc 2, 10) hay Ngài là “chủ của ngày Sabat” (Mc 2, 27). Quyền này còn được thể hiện nơi việc Ngài kêu gọi các môn đệ (Mc 3, 13-14) và sai các ông đi rao giảng Tin mừng. Cuối cùng, Ngài còn có quyền trên gió, trên biển (Mc 4, 39.41) và trên cả sự chết (Mc 5, 35-42)[8].

Đức Giêsu có tất cả mọi quyền bính, tuy nhiên, cách sử dụng quyền bính của ngài lại hoàn toàn ngược lại với tâm ý người trần thế. Nơi xã hội trần thế, xưa cũng như nay, người ta thường dùng mưu lược, địa vị của mình để thực hiện điều mình muốn, áp đặt

trên người khác ý muốn của mình. Người có quyền thường là người lấn lướt người khác. Ngược với tinh thần đó, một Đức Giêsu có đủ mọi quyền bính, thế nhưng Ngài không dùng quyền đó để phô trương thế lực, tìm lợi ích riêng tư hay để trừng trị. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói: *“Trương quan huynh đệ theo giáo huấn của Tin Mừng triệt để loại trừ tham vọng quyền bính và óc thống trị”*[9]. Cách hành xử quyền bính nơi Đức Kitô là hiến thân phục vụ anh chị em: giúp đỡ những người kém may mắn, người nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật để họ có được cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Vì thế, trong mọi nơi và mọi lúc, Đức Giêsu đến là để phục vụ và hiến mạng sống mình cho con người (Mc 10, 45). Sự phục vụ cao cả đến nỗi Ngài không còn sở hữu gì hết (Mt 8, 20), thậm chí còn trở thành đối tượng cho người ta nhạo cười, chế diễu (Mt 11, 19); bị người ta tấn công (Mt 12, 32); miệt thị và phải đau khổ (Mc 9, 12); bị nộp và bị giết chết như một tên gian phi (Mc 8, 31).

Trong câu chuyện bà mẹ của hai người con ông Dê-bê-đê xin gặp Chúa Giêsu để xin Ngài cho hai đứa con của bà được ngồi vào chỗ nhất, bên hữu và bên tả Chúa Giêsu, cũng cho thấy tính cách tham quyền cố vị của con người. Cũng từ đó nổi lên cuộc tranh cãi trong hàng ngũ các môn đệ về quyền bính. Để giải quyết tranh chấp,

Đức Giêsu không gọi họ lại để phân chia, nhưng là để dạy họ bài học cách hành xử quyền bính. Ngài nói: “*Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người*” (Mt 20, 27-28). Một thứ quyền bính mang tinh thần phục vụ và phục vụ đến hy sinh cả tính mạng mình vì con người, đó là thông điệp mà Đức Giêsu gửi đến cho tất cả mọi người. Cuối cùng, để diễn tả chân lý này Đức Kitô đã tự hạ mình xuống phục vụ mọi người bằng cách cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly (Ga 13, 1-7).

Kết luận

Trong đạo, ngoài đời hay trong bất cứ một cộng đoàn nào, ta cũng cần đến quyền bính. Tuy nhiên, người nắm quyền bính trong tay không phải để cai trị, nhưng là một phương thế để phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh của mình (Mc 10, 42-45; Ga 13, 1-17). Những người dưới không phải là những dụng cụ cho người nắm quyền đặt được mục tiêu hay để mưu cầu lợi ích riêng tư, nhưng là vì lợi ích của các cá nhân và của tập thể mà mình đang có nhiệm vụ coi sóc. Hơn nữa, người có quyền là những cộng sự viên của Thiên Chúa, họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài, và

được mời gọi góp phần mình vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Quyền bính đưa ra mục tiêu là hướng mọi người về lợi ích chung. Quyền bính làm trọng tài giữa sự đa dạng lạ lùng của những quyền lợi riêng; nó còn giải quyết và đưa ra những mệnh lệnh hầu phục vụ công ích. Ta cũng có thể nói rằng quyền bính đóng một vai trò trung gian trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nó được giao cho nhiệm vụ dẫn đưa loài người đến sự thiện đích thực. Đức Kitô khi trao quyền cho các Tông đồ không phải là để các ngài thống trị dân, nhưng là để tổ chức xây dựng Nước Trời trong lòng mọi người và loan báo Tin Mừng bình an cho muôn dân. Những người nắm giữ quyền bính đều là những người thừa hành của Thiên Chúa, nên họ phải học noi Ngài để thi hành quyền trong tinh thần phục vụ và yêu thương. “*Ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ anh em; ai muốn đứng đầu trong anh em thì phải làm nô lệ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được hầu hạ mà là để hầu hạ*” (Mc 10, 43-45). ♦

[1] Công Đồng Vatican II, *Gaudium et Spes*, số 74.

[2] *Ibidem*, số 74.

[3] Linh mục Nguyễn Thái Hợp, *Thần học Luân lý Xã Hội*, Bản sơ thảo dành cho Trung tâm học vấn Đaminh, Gò Vấp 2005, trang 111.

[4] ĐTC Gioan Phaolô II, Thông điệp *Tin Mừng và Sự Sống*, 1995, tr. 8.

[5] Thánh Toma Aquinô, *Tổng Luận Thần Học*, I. q. 96, a.4

[6] Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp *Centesimus annus*, 5 : AAS 83 (1991) 800. Trích từ Giáo Lý Hội thánh Công giáo, số 1897, Nhà xuất bản Tôn giáo-Hà Nội 2010.

[7] Biết rằng quyền bính Giáo hội và Xã hội mỗi bên đều có lãnh vực riêng, nhưng tất cả có cùng một mục đích là để phục vụ con người. Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng số 76 nói : « *Cộng đồng chính trị và Giáo hội mỗi bên với lãnh vực riêng của mình, đều độc lập và tự trị. Tuy nhiên, dù dưới danh hiệu nào đi nữa, cả hai cùng đồng phục vụ con người trong sứ mệnh các nhân và xã hội. Tùy theo hoàn cảnh và địa phương, trên đó nếu cả hai đều duy trì được sự cộng tác lành mạnh thì cả hai cùng phục vụ lợi ích của con người một cách hữu hiệu* ».

[8] Xem Pierre Debergé, *Enquête sur Le Pouvoir*, Approche biblique et théologique, Nouvelle Cité 1997, trang 40-41.

[9] Phaolô Nguyễn Thái Hợp, *Thần Học Luân Lý Xã Hội*, Sơ thảo dành cho sinh viên Trung tâm học vấn Đaminh, Gò Vấp 2005, trang 123.

Nguồn: <https://catechesis.net/quyen-binh-ban-chat-thuc-trang-va-huan-quyen/>

THƠ GIÓ CHUỖNG CUÔNG PHONG

VẮNG BÓNG HỒNG Y

Giáo Chủ Phanxicô mới chọn người
21 Hồng Y ở khắp nơi
Nhiều ít giáo dân đều có cả
Phi châu, Nam Mỹ, Hồng Kông xa xôi

Mã Lai thờ đấng Ma-hô-mét
Công Giáo quay quần một nhóm chiền
VẬY mà cũng có hồng y mới
Bé tí mà ngon hơn lục điền

Chỉ riêng Giáo Hội Việt Nam ta
Tám triệu giáo dân dưới mái nhà
Đạo Chúa đã gieo năm thế kỷ
Chỉ còn hai vị đã nghỉ già! (*)

Mỗi đợt tấn phong là hồi hộp
Căng tai, nín thở ngóng tin gà
Đợi hoài chẳng có, lòng xao xuyến
Phải chăng bị ế cũng tại ta?

Một là giáo sĩ ta ệ quá
Không đáng lên ngôi chọn Giáo Hoàng?
Hai là nhà nước liên miên lắc
Chỉ ưa vừa dốt lại vừa ngoan?

Công danh phù thể như bóng mây
Thiên hạ vẫn ham nở mặt mày
Nhưng chủ chăn ta sao rẻ rúng
Trong lắc, ngoài chê, nhục thế này?

(*) Hai cựu Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Nguyễn Văn Nhơn đã nghỉ dưỡng già từ nhiều năm. Việt Nam hiện không có hồng y nào tại chức

BỆNH HAM KỶ LỤC

Bị mặc cảm đi đuôi thiên hạ
Phải tìm ra thứ lạ khoe đời
Cái chi mình cũng thua người
Tạo ra kỷ lục để phơi đại tài
Chả giò lớn và dài dễ sợ
Bánh chưng to lòng chợn cũng thua
Nón hoa như lọng ông vua...
Ba ngàn kỷ lục vẫn chưa thỏa tài
Thêm thứ mới áo dài, khăn cuốn
Vạt áo cong lượn uốn khắp phòng
Nặng 200 ký, đã không?
Dài 200 thước thêu bông họa viền
Chơi kiểu ấy, hỏi tiền ai chịu?
Khách đến xem cười méu rồi đi
Thế gian khâm phục cái gì
Hay chê một lũ ngu si hợm đời?
Trong khi đó bao người đói rách
Quan thì tìm mọi cách vét vơ
Bắt tay với bọn đầu cơ
Chơi trò kỷ lục kiếm hờ tí danh ♦



Kỷ lục áo dài



■ Trần Nguyên Thao

Mặc Kinh Tế Việt Thụt Lùi, “Đốt Lò” Là Cốt Để Đòi Quyền Uy.

Đảng csVN buộc phải tiếp tục “đốt lò” để tìm kiếm tính chính danh duy trì quyền lực. Nhưng có vẻ như không thể lực nào ngăn nổi toàn hệ thống cán bộ “luồn lách” ăn bản mọi nơi: từ anh cảnh sát giao thông “thi hành luật trong góc khuất” đến cấp Ủy Viên Trung Ương đảng ăn chia tinh vi trong những dự án hàng chục ngàn tỷ đồng. . . Thực tế này đẩy không những chính sách Phục Hồi Kinh Tế sau đại dịch bị khựng lại, mà nhiều lĩnh vực khác, kể cả giáo dục cũng “làm gian ăn bản”.

Tham nhũng ở Việt Nam liên tục diễn ra “không cấm vùng nào” chỉ là “biến thể” của chính sách đầu tó, mục đích giành lấy lợi quyền cho “phe ta”; được khởi sự thành “nề nếp” từ những đợt đánh tư sản mại bản - cướp mọi tài sản của dân Miền Nam để chia cho cán bộ ngay sau khi Bắc Việt chiếm Miền Nam, tháng 4 năm 1975. Từ đó, tham nhũng đã trở thành nếp sống ở mọi ngõ ngách trong giới cầm quyền. Bởi vì bất cứ ai, kể cả các công ty đầu tư ngoại quốc vốn FDI, khi có việc phải tiếp xúc với công quyền đều phải thuộc lòng thủ tục “đầu tiên” - không “bôi trơn” bất thành công việc!

Sau 38 năm tham nhũng lộng hành, csVN nhận ra niềm tin vào đảng trong đa số dân chúng bị khủng hoảng vì cán bộ mọi cấp trấn lột dân không

chừa lại thứ gì: từ vụ vạ để bỏ tù đến giết người cưỡng chiếm đất đai dân lành; chiếm đoạt tài sản ngoại kiều, gây tang thương cho hàng triệu dân oan, tù đầy oán than khắp nước. . . Đảng nhận ra nếu không ngăn bót đám cán bộ ăn bản quá lộ liễu, thì không thể củng cố lợi quyền của đám cán bộ cấp cao, nên mới chống tham nhũng.

Người chủ lò “được dán nhãn Giáo Su” chuyên ngành Mác Lê - ông Nguyễn phú Trọng, luôn thích tạo dáng mô phạm – tiên phong với giáo điều “đấu tranh giai cấp” tàn bạo, đang kéo lê những ngày sống với thể lý mỏng dòn; hậu quả của cơn đột quy



4 năm trước mà đến nay dáng đi vẫn còn “nhọc nhằn” biểu hiện đôi nét “chăm phây”.

Một trong những lý do giúp ông Trọng tồn tại lâu trên 12 năm ở ngôi vị quyền lực cao nhất Việt Nam như vậy; bởi vì “bầy đàn” của ông Trọng ở Ba-Đình biết rằng vận may của họ gắn liền với người ưa “vỗ ngực xưng tên” huênh hoang về các thành tích Kinh Tế dưới tay mình, và hệ thống “đốt lò không vùng cấm”.

“Lò” của ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ năm 2013 cho tới nay vẫn cứ “cháy”. Đến cuối tháng 6 năm 2022, Việt Nam đã tổng kết chiến dịch chống tham nhũng trong 10 năm qua. Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, hơn 2.700 tổ chức đảng và 168.000 đảng viên đã bị kỷ luật trong thập kỷ qua, trong đó có 7.390 đảng viên bị cáo buộc tham nhũng. Trong số này có 137 cán bộ cấp cao và 33 Ủy viên và nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. ^[1]

Hôm 13 tháng Giêng 2023, Cổng thông tin điện tử chính Phủ xác nhận: Chỉ trong năm 2022, đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái. Có 47 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, tăng 14 trường hợp so với năm trước; bắt từ chức 5 Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII); 2 Phó Thủ tướng và 3 Thứ trưởng và nhiều cán



bộ trung cấp ở các cơ quan và địa phương. Thu hồi 82.560 tỷ đồng và 883 mẫu đất; xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân vi phạm ở các cấp.

Giữa tháng 5/2023, Theo báo cáo gửi Quốc hội trước Kỳ họp 5, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết trong nửa đầu năm 2023 đã khởi tố 459 vụ án về tham nhũng.

Theo tin của VOV.VN từ tháng 1/2023 đến 10 tháng 5/2023, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên, trong đó có 1 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. . .

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.099 vụ, 2.411 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; khởi tố mới 242 vụ án, 864 bị can về tội tham nhũng (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ Đạo Trung Ương theo dõi đã khởi tố 15 vụ án, 102 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án, 51 bị cáo: Khởi tố mới nhiều vụ án tham nhũng, có tính hệ thống, tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, cả hai khu vực trong ngoài Nhà Nước, như các vụ tại Cục Đăng kiểm và các Trung tâm Đăng kiểm một số địa phương; vụ án tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan; vụ án tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; các vụ án gần xa đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm, số vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế tăng 36% (19.500 vụ). Sai phạm xảy ra phần lớn trong lãnh vực

tài chính, chứng khoán, ngân hàng, đấu thầu, mua sắm tài sản công; lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng; cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê “núp bóng” DN.

Mới nhất, sáng 11/7, báo Nhà Nước lại ồn ào tung hô các phiên tòa sẽ kéo dài trong 1 tháng để xử vụ án 800 “Chuyến bay giải cứu” từng được báo Nhà Nước xưng tụng là “những chuyến bay giải cứu đầy ngoạn ngữ và tự hào” của Việt Nam.

Theo mô tả của báo Nhà Nước, 54 bị can trong vụ án, mới 18 tháng trước từng được truyền thông của đảng tung hô là những “anh hùng đầy lòng vị tha” nay bị còng tay đưa ra xét xử với 5 tội danh là “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Người nhận hối lộ nhiều nhất là 253 lần với số tiền 42,6 tỷ đồng; người ít nhất cũng nhận 1,7 tỷ đồng. Trong số 54 bị cáo, có đến 18 người bị truy tố “án tử hình”.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu tại ISEAS - Yusof Ishak Institute, Singapore thì chiến dịch “đốt lò” có những mặt tiêu cực: Gieo rắc bầu khí bất an trong bối cảnh chính trị. Nhiều quan chức sợ hãi trong việc phê duyệt dự án, ảnh hưởng đến chất lượng hoạch định chính



sách cũng như cung cấp dịch vụ công; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chỉ đạt 68% kế hoạch; năm 2023 với tổng vốn trên 700.000 tỷ đồng cũng không được các địa phương, ngay cả các bộ ở trung ương, giải ngân sử dụng. Đến hết 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành trên toàn quốc chỉ đạt 27,2%, tương đương 3.225 tỷ đồng. Kể từ năm 2020, hơn 40.000 công chức đã từ chức, ra khỏi bộ máy hành chính.

Có đến 4 lãnh vực quan trọng tăng trưởng âm trong 6 tháng qua, gồm: nông, lâm, thủy sản; công nghiệp, chế xuất và bất động sản (BDS)

Tính chung 6 tháng đầu năm, có tới 100 ngàn doanh nghiệp trong tình trạng ngừng sản xuất, chia ra: 60,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 31 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%; 8,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,8%. (<https://vanhoimoi.org/?p=17586>)

Trong tình huống nhiều doanh nghiệp thua lỗ, trong đó Bất động sản và Ngân Hàng lần lượt chiếm 44% và 30%; không xoay đủ tiền để thanh toán cho 223.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đáo năm 2023; riêng quý 3/2023, có khoảng hơn 75.900 tỷ đồng đáo hạn. Giải pháp tốt nhất là công ty phát hành TPDN thương lượng để mua lại các trái phiếu đáo hạn; chờ thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh, mới hy vọng có tiền chi trả cho các khoản nợ TPDN mua lại trước đó.

Giáo Sư chuyên nghiên cứu chính trị Đông Nam Á, Zachary Abuza cho rằng giờ đây, lãnh đạo Việt Nam dường như đã nhận thức được sự hỗn loạn chính trị trong chiến dịch “đốt lò” đã làm

xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư. Các cuộc thanh trừng đùng đến các lãnh đạo cao nhất của Nhà Nước khiến giới doanh nhân bị giao động và làm xói mòn hình ảnh ổn định chính trị, vốn là ưu điểm của csVN.

Dựa vào những yếu tố phân tích ở trên, các chuyên gia của Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2023 của Việt Nam từ mức 5,2% xuống 5%. Còn United Overseas Bank (UOB) điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam xuống 5,2% (từ dự báo trước đó là 6%).

Do tình trạng tính chính danh cầm quyền của đảng csVN bị suy giảm nghiêm trọng, hôm 15/6/2023 Bộ Chính Trị vội tung ra văn bản số 57-KL/TW nhằm “tăng cường thông tin đối ngoại” và “tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận”. Theo đó, csVN sẽ tung tiền ra mua chuộc, các cá nhân hay tổ chức, nôi dài cánh tay tuyên truyền đánh bóng cho quyền lực của chế độ. ^[2]

Dù cho tình huống hiện nay đến như thế nào, thì TBT Nguyễn Phú Trọng từng kiên định rằng “Hiến Pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng bậc nhất sau cương lĩnh của đảng”. Vì thế, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, sa vào ý thức hệ giáo điều trì hoãn thể chế hoá: chưa bao giờ csVN là nhà nước pháp quyền, chưa bao giờ có tam quyền phân lập. Việc điều hành quốc gia hoàn toàn theo ý của đảng csVN. Đó là lý do nếu hết

tham nhũng thì csVN bị xóa sổ - hoặc không bao giờ chống được tham nhũng. Niềm ước mơ xây dựng “văn hóa thanh liêm” nơi cung đình của Giáo Sư Trọng như “đội đá vá trời”.

Như thế dân chúng vẫn phải tiếp tục cảnh sống trong “chảo lửa”. Mọi kế hoạch tương lai hướng đến năm 2030, đưa GDP bình quân đầu người Việt Nam lên 7.500 Mỹ kim do đảng csVN vẽ ra chỉ nhằm ru ngủ nhân dân. ♦

Trần nguyên Thao

17 July

[1] <https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-62048605>

[2] <https://dangcongsan.vn/thoi-su/cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-gop-phan-nang-cao-vi-the-uy-tin-quoc-te-cua-vietnam-641226.html>



Kính mời

Nhằm phục vụ quý Độc Giả ưa đọc báo trên Mạng toàn cầu, nhất là quý vị có mắt yếu muốn đọc được chữ khổ lớn trên máy điện toán, Iphone, Ipad...,

Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân đã cho đăng nguyên văn Nội Dung cả tờ báo Dưới dạng hình PDF trong mục Điểm Lại Báo Cũ, sau một tháng. Ngoài ra, hàng tháng, một tuần sau ngày phát hành báo viết, Tòa Soạn đã để lên Website Diễn Đàn Giáo Dân một số bài Chủ Điểm. Xin mời độc giả vào trang Mạng:

diendangiaodan.com để theo dõi.

TẠ ƠN**



Tạ ơn trong tiếng mưa gào
Tạ ơn trong gió thì thào chiều nay
Tạ ơn theo áng mây bay
Tạ ơn đời, có một ngày yêu thương

Tạ ơn trong cõi vô thường
Tạ ơn cơn gió còn vương trong chiều
Tạ ơn trong nỗi cô liêu
Tạ ơn ngay giữa đời nhiều đắng cay

Tạ ơn em đã tỏ bày
Ngày mưa tháng nắng chẳng thay cuộc tình
Tạ ơn trong ánh bình minh
Giữa đời dâu bể bóng hình nào phai

Tạ ơn từ lúc ban mai
Tạ ơn ngày tháng miệt mài nhớ thương
Tạ ơn hương sắc còn vương
Hoa đồng cỏ nội dễ thương mãi đâu

Tạ ơn ngay giữa cơ cầu
Ngay trong xa cách âu sầu đau thương
Tạ ơn trong những đêm trường
Trăng sao rạng rỡ nhớ thương Ngân Hà

Tạ ơn từng hạt mưa sa
Tạ ơn tiếng sáo ngân nga buổi chiều
Tạ ơn sương sớm phiêu diêu
Ru đời tươi mát nhiều điều phủ gương

Tạ ơn hoa dại bên đường
Tạ ơn nắng sớm, soi gương liễu hồ
Tạ ơn chim nhỏ bơ vơ
Non cao biển rộng, vô bờ tạ ơn

TRẦN VIỆT CƯỜNG

**Mọi biến cố dù vui hay buồn, mọi tạo vật dù lớn lao hay tầm thường nhất, đều quy hướng về một tình yêu vô biên, và mời gọi ta dâng lời tạ ơn. ◆

Lá Thư Canada

■ Trà Lũ



LÀNG TÔI BÀN VỀ ĐẠO

Tôi định ngưng viết vì thấy tuổi già sẽ viết lẩn thẩn. nhưng các vị cao niên trong làng sinh hoạt An Lạc của tôi không cho, các vị đã ép tôi viết nữa để trình các cụ gần xa những chuyện mà có thể nhiều cụ quan tâm. Đành xin vâng và lần này chỉ viết đôi điều về những sinh hoạt đạo nhà thờ của dân làng

Chuyện bữa nay như thế này : làng An Lạc của tôi gồm toàn các vị cao niên, và toàn là dân theo đạo Chúa, nên buổi họp làng kỳ lễ Phục Sinh vừa qua, dân làng bàn nhiều về chuyện đạo mà ai cũng cho là quan trọng, nên chia sẻ với độc giả. Tóm tắt các điều quan tâm trong làng là mấy chuyện này :

1. Cây thập giá. Trong lần họp dịp lễ vừa qua, cụ Chánh tiên chỉ có cho làng xem 2 bức ảnh. Bức thứ nhất là hình ở trong một nhà thờ lớn ở VN, tôi quên mất tên, nơi gian cung thánh, bên bàn thờ có trưng bày một cây thập giá lớn. Ai cũng chú ý tới cây thập giá này vì hình dạng rất khác thường. Xưa nay cây thập giá là hai thanh gỗ lớn, một ngang một dọc, thanh ngang là nơi Chúa bị đóng đinh hai tay. Cây thập tự trong nhà thờ này

không phải là 2 thanh gỗ như thường lệ mà là 2 mảng cây gỗ cong queo, cây gỗ ngang thì vừa cong vừa bé vừa xấu và Chúa Giê Su bị đóng đinh vào thanh gỗ này, và cây gỗ dọc cũng cong cũng xấu cũng nhỏ bé . Nhìn toàn thể thì cây thập tự hình dạng kỳ cục này cho ta thấy nó trái tự nhiên, vì cong queo và xấu . Chắc giáo xứ có ý nói lên cái thảm khốc của Chúa Giêsu. Dân làng tôi lần đầu mới thấy cây thập giá hình thù kỳ dị và kỳ lạ này. Ai cũng lắc đầu. Hình dạng cây thập giá này vừa vô lý , vừa sai sự thực, vừa trái truyền thống.

Đang khi dân làng lắc đầu ngán ngẩm về cây thập giá này, thì chúng tôi được xem hình một cây thánh giá thứ hai. Cây này thật đẹp. Hai thanh ngang và thanh dọc của thập tự trông rất chắc chắn, và không có Chúa Giêsu trần trụi và dúm

gió bị đóng đinh mà là Chúa Giêsu sống lại, mặt mũi Chúa rất tươi , hai tay Chúa giơ cao như chào mừng và mời gọi mọi người. Dân làng xem xong hình bức thứ hai này thì ai cũng gật gù vỗ tay vì thích quá. Qua bức thứ hai này ta không thấy sự đau khổ cùng cực mà thấy niềm vui phấn khởi, Chúa đã sống lại thật rồi. Cây thập giá số một ở trên kia tả sự đau khổ và thất bại nặng nề, còn cây thập giá thứ hai này cho ta niềm vui niềm tin chiến thắng phấn khởi, Chúa từ cõi chết đã sống lại thật. Cây thập giá số hai này nói rất rõ 2 tín điều mà người Công Giáo nào cũng tin vì họ đọc hàng ngày trong Kinh Tin Kính : *Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại...*

Cả làng ai cũng ao ước giá

mà Giáo Hội đổi mẫu thánh giá cũ mà theo thánh giá hình thức mới này. Chúa sống lại, mặt mũi tươi cười, hai tay giơ cao chào gọi mọi người... Thấy dân làng yêu thích cây thánh giá kiểu mới này vì nó biểu lộ mạnh mẽ đức tin đã làm tôi nhớ ngay lời thánh Phao Lô (1 Cr.15-17) : *Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì niềm tin của anh em thật là hão huyền.*

Sau khi xem và nghe giảng về cây thánh giá kiểu mới này, ai cũng thích mê và dân làng tôi đang đi tìm mua cây thập giá kiểu mới có Chúa Giesu sống lại từ cõi chết khổ nạn.

2. Hình DỨA Mẹ Maria.
Xưa nay khi vẽ hay tạc tượng Đức Mẹ Maria thì đa số các nghệ sĩ đều vẽ hay tạc tượng mặt Đức Maria rất trẻ và đẹp như mặt một cô gái 18 tuổi, các cụ cứ để ý mà coi. Hình Chúa Giêsu chỗ nào cũng râu tóc và dáng người thanh niên, Chúa chết lúc 33 tuổi. Còn mẹ Chúa thì đa phần có dáng cô thiếu nữ 16 hay 18 đang lớn! Khi Chúa bị tử nạn thì Đức Mẹ cũng ít nhất khoảng 50. Bởi vậy theo ý chúng tôi thì hình Đức Mẹ hữu lý nhất là hình nét mặt Đức Mẹ trong bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đang bế Chúa Hải Đông. Tôi có tật xấu khi thấy bức tượng hay bức hình Đức Mẹ Maria mang nét mặt cô gái 16 hay 18 thì không thích, thì mất lòng sốt sắng... Các cụ nghĩ sao cơ ?

3. Tiếng NGÀI. Điều thứ ba mà cả làng tôi bàn tán nhiều

nhất và ồn ào nhất là những lời nhạc kêu Chúa gọi Chúa là NGÀI. Chúa là Cha, là Chúa yêu thương của ta, là bố là cha của ta, sao ta lại gọi bố gọi cha là Ngài. Tiếng Ngài ở ngôi thứ hai này là tiếng khách sáo, xa lạ, không thật lòng. Chúng tôi có tra những sách của Cụ tổ Bá Đa Lộc, Cụ Huỳnh Tịnh Của, Cụ Lê Ngọc Trụ, Cha Nguyễn Văn Lý, thì thấy không có tác giả nào bảo chữ Ngài ở ngôi thứ hai, khi ta nói với Chúa chứ không phải nó về Chúa, là đúng. Thì ra đây là lỗi của mấy nhạc sĩ khi viết lời, vì cung nhạc đi xuống nên chữ Chúa sẽ hóa ra chữ Chua, bởi vậy chữ Ngài là tiện nhất, nhưng chính cái tiện này mà làm người hát người nghe thấy vừa chói tai vừa sai . Các cụ cứ mở sách nhạc nhà thờ ra mà coi, nhiều câu hát cầu nguyện trực tiếp với Chúa mà đã kêu Chúa là Ngài :

-*Chúa ơi xin Ngài nghe lời con kêu cầu...*

-*Con lạy Chúa,tình Ngài bao la...*

-*Bên Ngài con thấy an tâm...*

-

Còn các cụ thì sao cơ, các cụ có nói trực tiếp với Chúa, cầu xin thẳng với Chúa bằng tiếng Ngài không ?

Cụ già B.95 trong làng thấy không khí buổi nay trang nghiêm và đầy mùi nhà thờ, mùi đạo, khô quá, nên đã xin tiếng cười. Cụ Chánh tiên chỉ đã gạt đi, hẹn lần sau.

Xin kính chào các cụ. ♦

TRÀ LỮ

**Lưu Ý: Xin quý độc giả coi ngày
đáo hạn lệ phí trên góc phải label của
bao thư gửi báo. Nếu đã đáo hạn, xin
gửi check đề "Diễn Đàn Giáo Dân"
kèm theo tên họ và số ký danh ID của
độc giả, in trên góc trái của label để
khỏi lầm lẫn; hoặc cắt miếng label
kèm vào thư. Đa tạ.**

KINH & THƯỢNG



“Người Thượng yếu không chống lại được sự bành trướng cướp đất của người Kinh nhưng nổi oán hận thì không bao giờ nguôi.” Minh Đức (VOA - 13/06/2023)

Tôi nghe T.S Mac Văn Trang than phiền mà không khỏi sinh lòng ái ngại: “Bớt ‘nổ’ đi, bớt ‘diễn’ đi, Trung ương ‘diễn’ một thì cơ sở ‘diễn’ mười, cái gì cũng ‘diễn’ thành lô bịch, ấu trĩ, dối trá, đạo đức giả. Những cái đó ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức toàn xã hội.”

Nói thế e có (hơi) quá lời chăng? Khỏi vở “diễn” vui lắm chứ, tuy tình tiết thì “lô bịch” thật nhưng cũng chả gây “ảnh hưởng xấu xa” gì (mấy) nên vẫn được tái diễn hằng năm. Hôm 07/01/2023, blogger Trần Văn (VOA) tường thuật:

“Năm nay, chuyện thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT ngủ quên, hư xe ... được CAND hỗ trợ nên vẫn có thể dự thi, tiếp tục chiếm phần đáng kể trong nội dung của nhiều cơ quan truyền thông chính thức

và trên mạng xã hội... có lẽ video clip được giới thiệu trên trang facebook có tên ‘Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước’ thuộc loại được chia sẻ nhiều nhất và kèm theo nhiều bình luận nhất:

- Viet Duong: “Hình như chờ lộn phụ huynh rồi anh ơi!”
- Tuan Hung Tran: “Chắc là con ngủ quên mẹ đi thi giùm.”
- Truns Nguyen: “Nhìn tướng học sinh này chắc cũng đẻ mấy lứa rồi.”
- Huỳnh Phương Thảo: “Không cần phải là chuyên gia nhân chủng học cũng sẽ nghi là chờ... nhằm phụ huynh. Mà em học sinh này làm nail hơi kỹ.”
- Thanh Trí Phan: “Đóng phim nhưng diễn thì quá tẻ, gà móng đỏ chứ nữ sinh gì!”
- Thịnh Lê Nguyên: “Anh CS quen đường chạy tới quán Karaoke hót luôn má mì!”
- Huỳnh Phi Long: “Lại chờ nhằm phụ huynh học sinh vào nhà nghỉ!”

Ngay sau khi biết là chờ nhằm người, và trông “đối tượng” thấy hơi diêm dúa nên nhân viên chức năng đã đưa ngay y thị vào nhà nghỉ. Thiệt là nhanh trí, và đúng ý, chớ mang “con gà móng đỏ” vô trường thi làm chi?

Vụ này, rõ ràng, không phải là lỗi của “thằng đánh máy” hay “thằng cơ chế” mà thủ phạm chính là thằng đạo diễn. Đúng là cái



Trung úy Nguyễn Xuân Thịnh chở nữ thí sinh đến điểm thi. Ảnh: Công an huyện Núi Thành

đồ rách việc, ầu tả và câu thả hết biết luôn. Chuyện nhỏ cỡ con thỏ thôi mà cũng làm “hư bột hư đường” hết trơn hết tơi. Người ta cần lựa diễn viên đóng vai nữ sinh, sao lại đi mượn một bà (má mì) làm chi, cho chúng nó khi!

Nhưng nói tóm lại thì mọi chuyện vẫn vui thôi, và hoàn toàn vô hại. Chớ có chết ai đâu? Vấn đề, tuy thế, không phải *show* diễn nào của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam cũng “vô hại” cả. Có lắm màn kịch không chỉ nguy hiểm đến tính mạng cá nhân mà còn có thể gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu giữa những tộc người ở xứ sở này.

Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, báo chí quốc doanh đồng loạt đi tin:

- [Vu tẩn công trụ sở Công an xã ở Đăk Lăk: Loạt clip người](#)

[dân vây bắt khủng bố](#)

- [Người dân Đăk Lăk vây bắt tên khủng bố có P2 nhè, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh](#)
- [Người dân hỗ trợ công an vây bắt khủng bố ở Đăk Lăk](#)
- [Người dân nhiệt tình tiếp sức Công an truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc ở Đăk Lăk.](#)
- [Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho 5 người dân tham gia bắt khủng bố ở Đăk Lăk](#)

FB [Quang Phan](#) nhận xét: “Họ lừa đảo bắt giữ người bản xứ nhân danh... nhà nước và nhân dân, cùng làm... cùng bảo vệ an ninh trật tự. Họ không hề biết đến rằng cái hành động ngớ như anh hùng ấy chỉ làm khắc sâu thêm những ấn ức nơi cộng đồng bản địa. Và nguy cơ



NGƯỜI DÂN ĐĂK LĂK TÌNH NGUYỆN NẤU CƠM CHO LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG ĐANG LÀM NHIỆM VỤ TẠI 2 XÃ EA KTUR VÀ EA TIÊU



[Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đăk Lăk.](#)

[VTC NEWS](#) - 14/06/2023

mâu thuẫn sắc tộc càng thêm chất chứa.”

Blogger [Dương Quốc Chính](#) cảm thán:

“Xem mấy video được cho là người dân đi truy bắt khủng bố mà thấy đau lòng. Nhất là thấy cảnh đã bắt được nghi phạm, người ta quay video cận cảnh mặt để tra khảo. Những video này mà người đồng bào xem được sẽ càng đẩy thêm sự phẫn uất lâu nay.

Gọi là toàn dân, nhưng nhìn mặt và giọng nói là thấy người Kinh đi bắt người Thượng, giọng nói trong tất cả các video thì toàn Thanh Nghệ... Cả trẻ con cũng cầm gậy đi cùng người lớn ... anh em Kinh tộc đang hô hào rất khát máu, đòi báo thù, diệt tộc người ta.”

Cảnh tượng “người Kinh đi bắt người Thượng,” tay gậy gộc, miệng gào thét “đòi báo thù, diệt tộc người ta” – xem ra – không khác với hình ảnh trong phim *Hotel Rwanda* là mấy. Tác phẩm điện ảnh này được trình chiếu lần đầu vào năm 2004, giúp cho khán giả biết thêm về cuộc tàn sát đẫm máu ở Đông Phi vào cuối của thế kỷ vừa rồi.

[Wikipedia](#) ghi nhận:

Nạn diệt chủng Rwanda, còn được biết dưới tên gọi Diệt chủng người Tutsi, là vụ giết người hàng loạt do chính quyền Rwanda do đa số người Hutu lãnh đạo nhắm tới sắc tộc Tutsi ở nước này. Ước chừng 500.000 tới 1.000.000

người Rwanda, tức 70% dân số người Tutsi, bị sát hại trong 100 ngày diễn ra nạn diệt chủng, từ 7 tháng 4 đến giữa tháng 7 năm 1994...

Sở dĩ con số nạn nhân có thể lên đến hàng triệu vì đó là chủ trương của nhà cầm quyền Rwanda, vào thời điểm đó. Ròng rã trong mấy tháng liền, đám lãnh đạo của xứ sở này không chỉ cung cấp dao búa cho người Hutu mà còn tận dụng mọi phương tiện truyền thông để kích động hận thù, và cổ vũ cho việc giết hại dân Tutsi với lý do họ là nhóm người thiểu số nguy hiểm và hạ đẳng (“[dangerous and inferior minority group](#)”).

Nhà đương cuộc Hà Nội cũng không ngần ngại dán nhãn “nguy hiểm” (*khủng bố*) cho bất người dân miền núi nào mặc quần áo rằn ri. Cùng lúc, họ còn bầy tuồng (*dân quân một lòng*) một cách vô cùng trơ trẽn và trơ tráo:

- [Dân nấu cơm tiếp sức lực lượng truy bắt nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk](#)
- [Người dân tình nguyện nấu cơm tặng các chiến sĩ truy quét kẻ gây án tại Đắk Lắk](#)
- [Đồng bào gác công việc, nấu cơm, tiếp sức cho lực lượng Công an truy bắt các đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Đắk Lắk](#)

Bắt giữ những kẻ gây án và đưa họ ra xét xử một cách công minh là trách nhiệm của nhà nước. Lôi kéo người dân vào những hoạt động có thể nguy hiểm đến tính mạng (và gây ra bạo loạn) thì không chỉ là một việc làm phi pháp mà còn là một tội ác khó dung.

Mà nào có ai “gác ông việc tình nguyện nấu cơm cho lực lượng công an” tại Darlac, ngoài [mấy bà hội viên của Hội Phụ Nữ Việt Nam](#). Bộ tướng dân tình ở địa phương này mất trí nhớ hết trơn, hết trội rồi sao chớ. Họ mới bị đàn áp, đánh đập thậm tệ mới hai tháng trước, vào hôm 20 và 21 tháng 4, chớ có phải xa xôi hay lâu lắc gì đâu. Hình ảnh tin tức còn nguyên vẹn đây nè:

- [Đắk Lắk: Nông dân biểu tình phản đối công ty lâm trường vì không chịu “cảnh nô lệ”](#)
- [Biểu tình đòi ngưng dự án xả thải ở Đắk Lắk: Người Ê-đê bị Cảnh sát đánh đập](#)
- [Dân Ê-đê ở Đắk Lắk bị đàn áp vì phản đối dự án xả thải](#)

Blogger [Phạm Thanh Nghiên](#) kết luận: “Chính công an, chính nhà cầm quyền là thủ phạm kích động thù hận, khuyến khích bạo lực với những gì họ đang thể hiện qua vụ Đắk Lắk. Và đó là chính sách họ theo đuổi nhiều năm nay kể từ khi cướp được chính quyền năm 1945.”



Trái: “Người Ê-đê phản đối dự án xả thải ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk” [RFA](#) 24/04/23

Phải: “Đối tượng Y Krêc Byă tại cơ quan công an.” [Công An Nhân Dân](#) 03/07/23

Bà nhắc đến chuyện cũ (“từ hồi 1945”) làm nhiều người nhớ đến cái chết oan khốc của vô số nạn nhân trong thảm kịch Cải Cách Ruộng Đất vào đầu thập niên một chín năm mươi. Vào thời điểm này đã có hàng ngàn sân khấu được dàn dựng vội vàng khắp mọi nơi (và được mệnh danh là “[Tòa Án Nhân Dân Đặc Biệt](#)”) để hành hình hàng vạn nông dân vô tội.

Vỡ kịch đầm máu và nước mắt về ruộng đất tuy được nhập cảng từ Trung Cộng nhưng đã được trình diễn rất đúng bài bản, và rất *đạt* ở miền Bắc VN. Nó thành công ngoài mong đợi nên đã phải có “[chiến dịch sửa sai](#)” vào năm 1956, nếu không nước sông Hồng (dám) biến thành màu đỏ.

Với chính sách bắt nhất cố hữu (“sáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng”) của nhà nước hiện hành thì không có gì ngạc nhiên khi họ lại sẵn sàng dựng lại những phiên toà đầu tố thêm lần nữa, ở Tây Nguyên.

Ngoài bờ biển phía Đông ra, phần biên giới còn lại của Việt Nam đều là nơi cư ngụ của những dân tộc bản địa tự ngàn xưa. Với cuộc sống giản dị và hài hoà với thiên nhiên, họ đã giữ cho môi trường sinh thái được quân bằng bằng cách tạo một “vòng đai xanh” cho cả nước. Cũng chính họ là những vọng gác, ở tuyến đầu, để bảo vệ quốc gia. Cớ sao cứ nhất định phải đẩy họ đến bước đường cùng? Đã ác lại còn ngu nữa! ♦

Lưu Ý: Xin quý độc giả coi ngày đáo hạn lệ phí trên góc phải label của bao thư gửi báo. Nếu đã đáo hạn, xin gửi check đề "Diễn Đàn Giáo Dân" kèm theo tên họ và số ký danh ID của độc giả, in trên góc trái của label để khỏi lầm lẫn; hoặc cắt miếng label kèm vào thư. Đa tạ.

LAI-LỊCH VỀ Phong-trào Thanh Sinh Công Việt-Nam

■ Phạm Minh-Tâm

Phong-trào Thanh Sinh Công Việt-Nam là tên gọi của một tổ-chức Công-giáo Tiến-hành dành riêng cho giới Thanh-niên Sinh-viên Công-giáo Việt-Nam. Chính-xác nhất, Thanh Sinh Công Việt-Nam là thành-viên của Phong-trào Thanh Sinh Công Thế-giới, một phong-trào Quốc-tế được hình-thành theo nguyên-tắc nền-tảng về Công-giáo Tiến-hành Chuyên-biệt (le mouvement d'action catholique spécialisée), với tên gọi tắt nhưng thông-dụng là JECI (*La Jeunesse Etudiante Catholique/ Chrétienne Internationale*).

Định-nghĩa

Theo câu 20 trong “Sắc-lệnh về Tông-đồ giáo-dân” của Công-đồng Vatican II, nơi chương IV nói về “Các Phương-thức Hoạt-động Tông-đồ” có xác-định, Công-giáo Tiến-hành (*L'Action catholique – Actionis Catholicae*) là danh-hiệu Giáo-hội dùng gọi các hình-thức tổ-chức hoạt-động tông-đồ của giáo-dân khi họ cùng nhau qui-tụ thành hội-

đoàn để dẫn-thân theo sứ-vụ “Ki-tô hoá môi-trường”. Các hình-thức sinh-hoạt này được các Giáo-hoàng Piô XI, Piô XII, Gio-an XXIII... và một số đông các Giám-mục tín-nhiệm như một sự cộng-tác của giáo-dân vào việc tông-đồ của hàng Giáo-phẩm vì đã đem lại nhiều kết-qua ... *recommandées et favorisées à juste titre par les papes et de nombreux évêques, elles ont recue d'eux le nom d'Action catholique; elles ont été le plus souvent décrites comme une collaboration des laïcs à l'apostolat hiérarchique...*

Tiếp đến, nếu những tổ-chức tông-đồ giáo-dân này khi chỉ nhằm chủ-trương giới-hạn các hoạt-động tông-đồ cho riêng từng thành-phần tín-hữu trong cộng-đồng Dân Chúa thì được gọi “Công-giáo Tiến-hành Chuyên-biệt” (*L'Action catholique spécialisée*).

Đường hướng của Phong-trào Thanh Sinh Công quốc-tế nhằm khuyến-kích giới trẻ trên toàn thế-giới, cấp trung-học và đại-học, dẫn-thân làm

tông-đồ nơi môi-trường học-đường, bằng cách đào-tạo các thành-viên của Phong-trào biết nhìn vào thế-giới xung quanh với tinh-thần Phúc-âm về tự-do, công-lý và hòa-bình... Thành vậy, chỉ gọi được là “Thanh Sinh Công” khi các nhóm, các đoàn được tổ-chức tại các Đại-học, các trường Trung-học là môi-trường chuyên-biệt chính-xác để Giáo-hội có mặt trong giới sinh-viên học-sinh... (*la présence de l'Eglise dans et au service du milieu étudiant*). Mỗi đoàn-viên Thanh Sinh Công sẽ là một chiến-sĩ (militant) Phúc-âm trong cảnh-vực (milieu) nhà trường. Từ đây có thể khẳng-định không thể có hoặc không cần-thiết thành-lập các đoàn Thanh Sinh Công tại họ đạo hay xứ-đạo, vì không có đúng môi-trường để hoạt-động theo tôn-chỉ như Phong-trào Quốc-tế đã đề ra và sau này được quy-định rõ trong Hiến-chương của Phong-trào. Đồng-thời, linh-mục quản-xử cũng không thích-hợp trong vai-trò tuyên-uy của Thanh

Sinh Công, vì sự hướng-dẫn sẽ bị phân-tán theo cách sinh-hoạt của các phong-trào quần-chúng (movement de masse) khác tại xứ đạo.

Hoàn-cảnh phát-sinh

Vào năm 1925, linh-mục Joseph Cardjin thành-lập tại Bỉ một Hiệp-hội cho giới lao-động Công-giáo, mời gọi những người lao động trẻ trên thế-giới tập-hợp lại với nhau trong tinh-thần “*giữa họ, bởi họ, vì họ*”. Hiệp-hội này gọi là Thanh Lao Công (La Jeunesse Ouvrière Chrétienne), gọi tắt là JOC. (*La JOC est une association de jeunes Chrétiens du monde ouvrier. Elle regroupe des jeunes travailleurs, pour s'organiser « entre eux, par eux, pour eux*). Hai năm sau, 1927, JOC có mặt tại Pháp... và lan rộng dần thành một Phong-trào Công-giáo Tiến-hành chuyên-biệt trong lãnh-vực lao-động thế-giới. Tiếp theo, Phong-trào Thanh Lao Công Nữ JOCF (Jeunesse Ouvrière Catholique Féminine) cũng ra đời vào năm 1928.

Năm 1939, ông Nguyễn Mạnh Hà, một trí-thức Công-giáo, đã đem Phong-trào Thanh Lao Công vào Việt-Nam bằng việc sáng-lập và lãnh-đạo Phong-trào Thanh-niên Lao-động Công-giáo tại Hải-phòng.

Vào những năm cuối thập-niên 1920, các tổ-chức Thanh-niên Sinh-viên Công-giáo (Jeunesse Étudiante Catholique/Chrétienne – JEC), phát-triển mạnh ở Âu-châu, nhất là tại Pháp và Bỉ, phần nhiều dựa theo nguyên-tắc tổ-chức chuyên-biệt của linh-mục Joseph Cardjin đã áp-dụng cho phong-trào Thanh Lao Công (La Jeunesse Ouvrière Chrétienne) với phương-pháp *Quan-sát – Phán-đoán – Hành-động* (Voir - Juger - Agir). Tổ-chức Sinh-viên Công-giáo Quốc tế (La Jeunesse Étudiante Catholique/Chrétienne Internationale) tiền-thân của Phong-trào Thanh Sinh Công Thế-giới (JECI) ngày nay được manh-nha từ đây.

Ngay từ khi được thành lập, JECI đã phát-triển và lớn mạnh theo tinh-thần và hành động của một phong-trào Công-giáo Tiến-hành Chuyên-biệt với chủ-trương muốn quy-tụ giới sinh-viên, học-sinh lại thành các cộng-đồng theo từng không-gian đào-tạo và hành-động phù-hợp với học-thuyết xã-hội Công-giáo. Cũng đồng-thời, giúp các sinh-viên, học-sinh toàn-cầu có hướng nhìn về một xã-hội công-bằng và bình-đẳng.

Tiến-trình gây dựng này bị gián-đoạn vì cuộc Đệ-nhi Thế-chiến

Năm 1946, sau khi Thế-chiến thứ hai kết-thúc, các tổ-chức Thanh-niên Sinh-viên Công-giáo JEC ở các nước Canada, Pháp và Hoa Kỳ, cùng gặp nhau tại Fribourg - Thụy-sĩ, thành-lập Trung-tâm Tài-liệu và Thông-tin Quốc-tế (CIDI) và soạn quy-chế về một Ủy-ban Quốc-tế, chịu trách-nhiệm hướng-dẫn công việc phát-triển của Phong-trào trên bình-diện quốc-tế. Năm 1954, cơ-cấu quốc-tế này họp tại Brussels, chính-thức lấy tên cho tổ-chức này là Thanh-niên Sinh-viên Công-giáo Quốc-tế (Jeunesse Étudiante Catholique/Chrétienne Internationale - JECI), cùng xác-nhận theo đường hướng Công-giáo Tiến-hành Chuyên-biệt (l'Action catholique spécialisée).

Phong-trào JECI được Tòa-thánh công-nhận là một tổ-chức thành-viên trong các Tổ-chức Công-giáo Quốc-tế. Đồng-thời cũng nhờ có các thành-viên của Phong-trào dần-thân phục-vụ trong một số Hội-đồng Giáo-hoàng và với các Giám mục nói chung nên tư-tưởng của giới trẻ và các sinh-viên với ý-thức về việc làm tông-đồ được chuyển-thông đến Giáo-quyền, như một sự tham-gia tích-cực vào đời sống của Hội-thánh. góp phần vào sự phát-triển của Giáo-hội, nên càng ngày càng lớn mạnh. (*La*

Jeunesse Etudiante Catholique Internationale – JECI - est une Organisation Catholique Internationale reconnue par le Saint Siège. A travers notre engagement dans plusieurs Conseils Pontificaux et avec les Evêques en général nous transmettons la pensée des étudiants au sien de l'Eglise et contribuons ainsi à sa croissance...) Trong mục-đích Ki-tô hoá cảnh-vực học-đường, nên các thành-viên sinh-viên học-sinh trước hết được huấn-luyện biết biến đổi chính mình bằng phương-châm “thánh-hoá bản-thân” qua việc kiểm-điểm đời sống (Revivion de Vie). Với tiến-trình *xem-xét-làm* giúp họ có thể khám-phá thêm về Thiên Chúa sâu-sắc hơn. Và đây không chỉ là một tổ-chức hay một cơ-chế kỹ-thuật, mà là tinh-thần của đời sống (*Plus qu'une organisation ou ensemble techniques, elle est esprit de vie*).

Năm 1958, trong kỳ Hội-thảo của Phong-trào Thế-giới ở Dakar - Sénégal, một bản Hiến-chương được soạn-thảo, quy-định những điều-lệ căn-bản làm nguyên-tắc sinh-hoạt cho Phong-trào trên nền-tảng lý-thuyết về Công-giáo Tiên-hành và đã được chính-thức công-bố để làm căn-bản chung gọi là Hiến-chương Dakar (*Charte de Dakar*).

Từ đó, Phong-trào phối-hợp được các đơn-vị từ địa-phương, vùng, miền, quốc-gia và quốc-tế và Văn-phòng Phối-hợp Quốc-tế đặt tại Paris, Pháp.

Cơ quan tối cao của JECI là Hội đồng Thế giới, họp bốn năm một lần.

Văn-phòng Quốc-tế đã phối-hợp cùng 8gần một trăm phong-trào quốc-gia tại các nơi với hơn một triệu thành-viên trên khắp thế-giới.

Và một điều cần xác-định cho rõ, tại các nước thuộc khối cộng-sản đệ-tam Quốc-tế, theo cương-lĩnh về giáo-điều của các đảng cộng-sản, “giáo-dục là công-cụ của chuyên-chính vô-sản” thì không bao giờ có đất sống cho JECI hình-thành để “Ki-tô hoá” môi-trường học-đường của họ.

Tại Việt-Nam

Cũng như phần lớn các hội-đoàn đầu thập niên 60, Phong-trào Thanh-niên Sinh-viên Công-giáo JECI tại Việt-Nam đã vững-vàng, được biết đến bằng tên gọi chung là Thanh Sinh Công, song trong tiến-trình gầy dựng để hình-thành thì cũng đã trải qua các bước khởi đầu khá đa-diện.

1. Tổ-chức Việt Sinh Công

Các sư-huynh La-san đem Phong-trào Thanh-niên Sinh-viên Công-giáo Quốc-tế (JECI) vào Việt-Nam rất sớm bằng tên gọi Việt Sinh Công, song chỉ giới-hạn trong hệ-thống các trường của Dòng La-san mà chưa thành phong-trào, cho dù có thể nói là căn-cứ vào cách sinh-hoạt của Việt Sinh Công, tổ-chức này đã theo sát nguyên-tắc chính-truyền của JECI trên căn-bản chung.

2. Phong-trào Thanh Sinh Công ngành Trung-học

Năm 1955, linh-mục Trần Văn Hiến Minh và một ít sinh-viên thuộc các

Phân-khoa Đại-học và học-sinh các trường công tư trong Sài-gòn cũng đã cùng họp lại nghiên-cứu về đường lối của JECI để lập Phong-trào. Sau một thời-gian, sinh-hoạt này đã giao lại linh-mục Đỗ Long Bộ dòng Phan-xi-cô làm Tuyên-úy. Linh-mục Đỗ Long Bộ cùng với các anh Nguyễn Tiến Hưng sinh-viên Luật-khoa, Dương Minh Kính học cao-đẳng Sư-phạm và anh Trần Văn Hà sắp vào trường Kỹ-sư Canh-nông, quy-tụ được khoảng 30 học-sinh nam nữ, thành-lập Đoàn Học-sinh Công-giáo, sinh-hoạt tại trụ-sở dòng Phan-xi-cô ở đường Phạm Đăng Hưng. Vào buổi ban đầu này

chưa có tôn-chỉ rõ-rệt, ngoài các sinh-hoạt rộn-ràng chung-chung như sau Thánh lễ mỗi Chúa-nhật, cũng có hội-họp, vui chơi và ăn uống ngay trong hội-trường của Nhà Dòng. Vì số người tham-gia càng ngày càng đông nên phải chia thành hai cho tiện việc sinh-hoạt. Vì vậy đã có thêm phân-đoàn Nguyễn Bá Tông. Cũng đồng-thời, linh-mục Đỗ Long Bộ mời được các anh Vũ Minh Trân, Vũ Công Định là giáo-sư ở Nguyễn Bá Tông; chị Cán Thị Xiêm là xướng-ngôn-viên và chị Thu-Hà là ca-sĩ của Đài Phát-thanh, là những nhân-sự đầu tiên hợp-tác trong vai trò Huynh-trưởng, có trách-nhiệm hướng-dẫn cho các thành-viên, sinh-hoạt theo đường hướng Công-giáo Tiến-hành chuyên biệt và lấy tên Thanh Sinh Công (JEC - Jeunesse Étudiante Catholique). Anh Vũ Minh Trân được bầu làm chủ tịch, anh Vũ Công Định làm phó Chủ-tịch, anh Phạm Hữu Giáo làm Trưởng-ban Văn-hóa phụ-trách tờ nội-san Sứ Mệnh, được phát-hành bằng phương-tiện in ronéo.

Phân-đoàn Nguyễn Bá Tông, do linh-mục Trần Học Hiệu khi ấy đang lo hiệu-đoàn tại trường Nguyễn Bá Tông, kiêm luôn nhiệm-vụ Tuyên-úy của Phân-đoàn. Đây là nơi duy-nhất lúc đó đã thực-hiện nghiêm-túc việc học-hỏi về Thủ-bản của Phong-trào. Linh-mục Trần Học Hiệu là người duy-nhất đã chuyển-ngữ Hiến-chương Dakar từ nguyên-bản Pháp-ngữ sang Việt-ngữ dưới tên gọi là “Căn bản chung”, in “ronéo” theo hình-thức song-ngữ, chỉ lưu-hành nội-bộ phân-đoàn như “cẩm-nang” để các thành-viên dễ đối-chiếu, khi dùng làm học-hỏi trong các buổi sinh-hoạt hàng tuần. Vì lúc mới hình-thành là một Phân-đoàn, nên trong các kỳ Đại-hội đầu của Phong-trào, Phân-đoàn Nguyễn Bá Tông không được giới-thiệu như một đoàn trực-thuộc mà theo cách gọi riêng là “người bạn láng giềng”.

Phong-trào Thanh Sinh Công chính-thức ra đời, do linh-mục Đỗ Long Bộ làm Tổng-tuyên-úy và một số linh-mục Dòng Phan-xi-cô phụ-trách. Bồn-mạng của Phong-trào là lễ Ki-tô Vua.

Với Giáo-hội, Phong-trào là một tổ-chức Công-giáo Tiến-hành Chuyên-biệt; còn về mặt hành-chính quốc-gia, Phong-trào là một tổ-chức được công-nhận có thể đứng của một đoàn-thể trẻ trong cộng-đồng xã-hội, cũng có các đặc-quyền như các tổ-chức thanh-niên khác, trực-thuộc Tổng Nha Thanh-niên.

Năm 1962, Đại-hội Ra Khơi là kỳ Đại-hội toàn-quốc (Session d'Étude) đầu tiên của Phong-trào chính-thức tổ-chức tại Dòng

Chúa Cứu-thế Sài-gòn.

Năm 1963, Đại-hội toàn-quốc lần thứ hai là Đại-hội Sứ Mệnh, tổ chức tại trường La-san Mossard, Thủ-đức. Cũng trong kỳ Đại-hội này, hai tổ-chức Thanh Sinh Công và Việt Sinh Công nhập lại dưới một tên chung là Phong-trào Thanh Sinh Công Việt-Nam. Cũng trong Đại-hội này, sau khi một số điều-lệ sinh-hoạt trước đó được tu-chính, một bản Nội-quy chính-thức cho Phong-trào được hoàn-thành với các quy-định và điều-lệ đặt trên căn-bản chung theo Hiến-chương Dakar của phong-trào thế-giới. Vai-trò Chủ-tịch Phong-trào được đổi lại là Tổng-thư-ký, đứng đầu một Ban-chấp-hành Trung-ương gồm các chức-vụ “phó tổng-thư-ký” được bầu trong các kỳ Đại-hội, tổ-chức mỗi năm một lần. Anh Lê Trong Trục là Tổng-thư-ký đầu tiên được bầu trong Đại-hội này. Đệ nhất phó tổng thư ký đầu tiên là anh Đình Hoài Ngọc, do các sư-huynh La-san đề-cử, thuộc cơ-cấu của Việt Sinh Công vừa sáp-nhập.

Cũng từ Đại-hội Sứ Mệnh, Phong-trào lập thêm ra cơ-cấu liên-đoàn tại mỗi Giáo-phận. Văn-phòng Trung-ương cũng như Liên-đoàn Sài-gòn đặt tại địa-chỉ số 18 Phan Văn Trường, Sài-gòn, là một nhà nguyện của Dòng Phan-xi-cô.

Vào mỗi dịp Đại-hội hay sinh-hoạt tập-thể, các đoàn-viên Thanh Sinh Công thường dùng lời cầu-nguyện chung, gọi là Kinh Tối như sau:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin hãy giữ lòng con thơ-ngây trinh-sạch và trong suốt như dòng suối.

Xin ban cho con một tấm lòng đơn-sơ, không biết tích để những ưu-phiền. Một tấm lòng hào-hiệp để hy-sinh, dịu-dàng để thương xót. Một tấm lòng trung-thành và đại-độ, không quên một ơn, không ghi một oán.

Xin Mẹ làm cho lòng con hiền-hậu và khiêm-tốn, yêu mà không mong được đền trả, biết nhường chỗ cho Con Mẹ trong một trái tim khác.

Xin Mẹ rèn-đúc cho con một tấm lòng rộng lớn, không sự vật nào thắng nổi, không khép lại trước một vô-ơn; không chán nản trước một lãnh-đạm, Một tấm lòng khắc-khoải mong tìm vinh-danh Chúa Ki-tô và thương-tích chỉ thuyên-lành trên trời. Amen

3. Phong-trào Thanh-niên Công-giáo Đại-học

Phong-trào Thanh-niên Công-giáo Đại-học (Jeunesse Universitaire

Catholique – JUC) được khởi-sự hình-thành với các anh Hồ Ngọc Nhuận, Hồ Thông Minh. Tuy không là giáo-dân, nhưng vì học ở Taberd, nên sau thời-gian du-học ở Thụy-sĩ, hai anh đã đem theo tài-liệu của JECI về, đứng ra quy-tụ bạn bè tại các trường Taberd, Couvent des Oiseaux, St. Paul... mời linh-mục Marie-Bernard Pineau, Dòng Đa-minh chi Lyon, tên Việt-Nam là Đỗ Minh Bình, đang dạy ở Taberd, lập một nhóm gọi là JECU (Jeunesse Étudiante Catholique Unifiée). Một trong các nữ thành-viên đầu tiên là chị Lê Thị Bạch Nhựt. Cùng lúc, có thêm một nhóm nhỏ sinh-viên khác đang do linh-mục Michel Alexis Cras cùng Dòng Đa-minh với tên Việt-Nam là Đỗ Minh Vọng, hướng-dẫn. Linh-mục Michel Alexis Cras cũng là người sáng-lập ra Câu-lạc-bộ cũng là cư xá Phục-hưng từ năm 1940 ở Hà-nội.

Cả hai nhóm này đều sinh-hoạt theo tôn-chỉ chính-truyền của Thanh Sinh Công Quốc-tế JECI. Vì hầu hết các thành-viên của cả hai nhóm đều là gốc trường Pháp nên sau này khi đã nhập chung lại thành một nhóm, vẫn dùng tiếng Pháp là ngôn-ngữ chính hơn là tiếng Việt. Đây là tiền-thân của Phong-trào Thanh-niên Công-giáo Đại-học – JUC. Năm 1965, khi

linh-mục André Đỗ Xuân Quế làm Tuyên-uy thay linh-mục Pineau, tiếng Pháp đã dần-dần được giới-hạn dùng thay bằng tiếng Việt. Cho đến năm 1968, linh-mục Đa-minh Thiện Trần Minh Cẩm từ Pháp về, làm Tuyên-uy, Thanh-niên Công-giáo Đại-học được Việt-Nam hoá hoàn-toàn.

Linh-mục André Đỗ Xuân Quế giao cho một thành-viên JUC, từng là Phân-đoàn-trưởng Thanh Sinh Công nữ Nguyễn Bá Tông, có nhiệm-vụ liên-lạc với Thanh Sinh Công Trung-học. Một buổi họp mặt đã diễn ra tại Trung-tâm Phục-hưng, cả hai bên cùng đồng-thuận trên nguyên-tắc về cơ-cấu chính-thức của Thanh Sinh Công Việt-Nam là một Phong-trào gồm hai ngành Trung-học và Đại-học.

Song trên thực-tế, tổ-chức Đại-học JUC chưa bao giờ chính-thức tự gọi là Thanh Sinh Công thay cho tên gọi vẫn dùng từ đầu là Phong-trào Thanh-niên Công-giáo Đại-học - JUC Việt-Nam.♦

*Tích cực tham
dự chiến dịch
mỗi Độc Giả
giới thiệu thêm
Độc Giả mới.*

TRANG Y HỌC

■ Bác Sĩ Ngô Đình Tân



Chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Ngạn ngữ mỹ có câu We are what we eat; điều này nói lên tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng cho sức khỏe. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe cơ thể. Nó cần cung cấp đầy đủ cho cơ thể năng lượng calo, nước, chất đạm, đường, chất béo, chất xơ và các vitamins thiết yếu. Số lượng của từng nhóm liệt kê trên cần thiết cho mỗi ngày còn phụ thuộc vào mức độ sinh hoạt, tuổi, phái tính, trọng lượng, chiều cao, khi mang thai hoặc đang mắc bệnh.

Năng lượng cần dùng trung bình hằng ngày cho thanh niên/ người lớn: đàn ông 2500 kcal và phụ nữ 2000 Kcal; phụ nữ mang thai 1 đến 3 tháng 2000 kcal, trên 3 tháng 2300 kcal. Năng lượng cung cấp từ thực phẩm tiêu thụ là 1 gm chất đạm cung cấp 4 kcal; 1 gm đường 4 kcal; 1 gm chất béo 9 kcal, và 1 gm cồn 7 kcal. Năng lượng từ thực phẩm tiêu thụ 40 tới 60% tổng số từ đường, 30 đến 40% từ chất đạm, và 10 đến 20% từ chất béo.

số lượng nước cần thiết mỗi ngày trung bình là 30 tới 35 ml/kg. Đàn ông trọng lượng 65 kí tới 70 kí là 2 lít tới 2 lít rưỡi.

Phụ nữ từ 50 đến 60 kí là 1.5 tới 2 lít. Chất đạm cung cấp 9 chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Trung bình đàn ông cần 50 đến 60 gm mỗi ngày và phụ nữ từ 40 tới 50 gm đường, gồm đường đơn thuần và đường tổng hợp. Đường tổng hợp cung cấp đường vitamin và chất xơ, trung bình mỗi ngày là 100 gm cho người lớn. Chất xơ giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng trong hệ tiêu hóa, giúp giảm ung thư ruột già và giảm cholesterol. Trung bình là 20 tới 30 gm mỗi ngày.

Chất béo có mục đích chính là cung cấp năng lượng cho cơ thể, nếu không đủ cung cấp từ chất đạm và đường. Ngoài ra chất béo còn cung cấp một chất dinh dưỡng thiết yếu cho da và tóc và giúp các vết thương mau lành. Chất béo chia thành 3 loại: chất béo bão hòa có nhiều trong thịt động vật tạo ra cholesterol tổng hợp. Chất béo không bão hòa có nhiều trong dầu thực vật giúp giảm cholesterol, nhưng cũng giảm cholesterol tốt HDL, chất béo không bão hòa đơn thuần trong dầu thực vật giúp giảm cholesterol xấu LDL.

Cơ thể cần 13 vitamins thiết yếu sau, nếu thiếu sẽ dẫn

đến suy dinh dưỡng. Vitamin A cần cho da, xương, nhãn quan. Vitamin B1 cho răng và hệ thần kinh, Vitamin B2 và vitamin B3 cho da môi, da mũi, và da miệng, Vitamin B6 cho hồng huyết cầu. Vitamin B5 giúp chuyển hóa thực phẩm, tạo ra chất đạm, đường, và chất béo. Vitamin B12 cho hệ thần kinh; Biotin cho tóc và móng tay móng chân, Vitamin C cho xương, răng và mạch máu. Vitamin D cho xương, Vitamin E cho thần kinh và hệ miễn nhiễm. Vitamin K giúp máu ngưng chảy.

Ngoài ra cơ thể còn cần chất dinh dưỡng hóa chất xanh có từ thực vật. Chúng có tác dụng giúp thanh lọc độc tố trong cơ thể; Chúng oxy hóa giúp giảm sự phát triển tế bào ung thư, giúp điều hòa tế bào và giúp điều hòa kích thích tố. Chất dinh dưỡng hóa chất xanh có nhiều trong nhóm ngũ cốc, nhóm đậu, nhóm rau và trái cây.

Ngoài có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, chúng ta còn cần giữ trọng lượng phù hợp với chiều cao, tập thể dục mỗi ngày trung bình 30 tới 45 phút, biết thư giãn và tránh căng thẳng. ♦

NGUYÊN LIỆU

- 3 pounds tôm bạc không đầu cỡ 41/50.
Nếu muốn tôm lớn hơn mua cỡ 31/40.
- 2Tbsp muối.
- 2 c. dấm trắng.
- 1 2/3 c. nước mắm ngon.
- 1 2/3 c. đường.
- 1 lon bia.
- 1 củ riềng tươi gọt vỏ bào mỏng.
- 1 củ tỏi lột vỏ, cắt hơi mỏng
- Nửa trái đu đủ xanh
- 2củ cà rốt
- 10 trái ớt đỏ.
- 2 Tbsp thính (gạo rang vàng, xay nhỏ, mịn)



CÁCH LÀM:

Tôm xả nước lạnh, cắt chân và đuôi tôm bỏ đi, cho 2 Tbsp muối vào trộn đều, xả lại nước lạnh cho thật sạch. Cho 2 c. dấm trắng vào đảo đều bỏ tủ lạnh 1 giờ.

Lấy đường, nước mắm nấu cho sôi, để nguội.

Lấy tôm ra đổ vào rổ cho chảy hết dấm đi. Lấy keo bằng thủy tinh cho tôm vào. Cho bia vào nước mắm đã nguội, quậy đều đổ vào keo tôm, cho riềng, tỏi vào, lấy đũa đảo tôm cho đều. Đậy nắp cho chặt.

Để keo tôm ở chỗ có ánh nắng ấm để tôm có màu đỏ đẹp. Khoảng 2 ngày lấy đũa sạch đảo tôm trên dưới cho đều .

Sau 10 ngày, gọt vỏ đu đủ, cà rốt thái chỉ, phơi hơi khô. Rửa lại cho thật sạch, lau khô rồi cho vào keo tôm, thêm ớt đỏ, thính. Để thêm 5 ngày nữa là ăn được. Cho vào tủ lạnh ăn dần.

Món này ăn kèm với thịt luộc, gừng bào mỏng, hành tây thái mỏng và nhiều loại rau thơm.

Khi các Bà nội trợ có sẵn keo mắm tôm chua ở trong nhà cũng rất tiện khi có khách đến bất chợt hay Ông xã muốn đổi món mâm nhi một chút với ly rượu, chai bia.

Cuốn với bánh tráng hoặc dùng với cơm trắng cũng ngon nữa.





PHÂN ƯU



Được tin Anh Đồng Hao của
Chủ Nhiệm NS. Diễn Đàn Giáo Dân là

ÔNG ANTÔN NGUYỄN VĂN HUÊ
Đã Được Chúa gọi về ngày 13 tháng 7 năm 2023
Tại Calgary, Tỉnh Bang Alberta, Canada

Hưởng Thọ 86 tuổi

Thánh Lễ An Táng được cử hành
ngày 22 tháng 7 năm 2023
Tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm,
Calgary, Alberta, Canada.

Thành kính chia buồn cùng anh chị
Nguyễn Văn Liêm và Tang Quyên
Nguyện cầu Thiên Chúa Nhân Lành đón nhận
Linh Hồn **ANTÔN** vào hưởng Nhan Thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
NS. DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN



PHÂN ƯU

Được tin thân mẫu anh Nguyễn Trường Khoan là

**CỤ BÀ NGUYỄN TRƯỜNG KHOÁT
NHỬ DANH MARIA VŨ THỊ LỰA**

Đã Được Chúa gọi về ngày 28 tháng 6 năm 2023
Tại UCI Medical Center, Irvine, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 94 tuổi

Thánh Lễ An Táng được cử hành
ngày **05 tháng 8 năm 2023**

Tại Thánh Đường **ST. Pancraticus Chatolic Church**,
Lakewood, California , Hoa Kỳ .

Thành kính chia buồn cùng anh chị
Nguyễn Trường Khoan và Tang Quyên
Nguyện cầu Chúa Chí Thánh đón nhận Linh Hồn **MARIA**
vào hưởng Nhan Thánh Chúa

**THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
NS. DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN**

DANH MỤC QUẢNG CÁO

Diễn Đàn Giáo Dân chân thành cảm tạ sự hỗ trợ của Quý Thân Chủ và Quý Độc Giả đã nhiệt thành ủng hộ cho các Thân Chủ Quảng Cáo dưới đây

Harbor Pharmacy Bìa 2	Lily's BAKERY 25
Nha Sĩ Kevin Nam Kiều, Orthodontics..... Bìa 3	Mile Square Dentistry 65
Golden Heart Medical..... Bìa 4	Nam Thanh Services 80
A Đông Super Market 73	Nhà Quàn An Lạc..... 56
Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ..... 72	Phở Tàu Bay Lý Thái Tổ..... 64
Bác Sĩ Thượng Hải 32	Saigon City Market Place 49
Chợ Tam Biên 33	Tin Vui & Hy Vọng..... 56
Chung's Express Restaurant 48	TN America Herbs 41
Chung's Teriyaki 48	UMEKEN 57
Crystal Vision, Phòng Nhãn Khoa..... 65	VP Luật Sư David M. Ward 64
Hội Yểm Trợ - Cha Trương Bửu Diệp..... 40	

Quảng Cáo

Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:

- Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
- Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
- Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới.

PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: _____ Điện thoại: _____

Địa Chỉ: _____ Độc Giả Cũ, ID# _____

_____ Độc Giả Mới

_____ Email: _____

Nhận làm: Cố Vấn Chủ Trương Cố Động Viên Bảo Trợ Điều Hành

Đại Diện Vùng **Độc Giả Ân Nhân:** \$60 \$100 \$200 \$.....USD

Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ \$50 USD; Canada \$70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu \$80 USD

Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____

Muốn có các số cũ (nếu còn): _____

Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn ĐGD **ĐỊA CHỈ MỚI: P.O. BOX 10250, Westminster, CA 92685**

Hoặc gọi điện thoại: **714-894-5826** Email **toabaoddgd@yahoo.com**

Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề **DIEN DAN GIAO DAN, INC.** và gửi về địa chỉ trên.